



de Rivier-Dichter

WIJKKRANT VOOR EN DOOR BEWONERS VAN DE RIVIERENWIJK EN DICHTERSWIJK



Repareren zonder poespas

Van links naar rechts: Vincent, Arjan Mulder, Karolien van den Akker-Mulder, Gerrit Mulder en Jeroen.

Een tijdje geleden viel er een brief in de bus van Garage Wielingenplein, met het bericht dat de garage per 1 december gaat stoppen. Dat spijt mij. Een betrouwbare garage, zonder verrassingen, is goud waard.

Ik was er 'pas' tien jaar klant. Garage Wielingenplein is van de lange relaties. Karolien kent alle klanten. "Nou ja, als ik achternaam en auto weet", zegt ze. Maar er zijn niet alleen lange relaties met klanten. De buurt kon ook vaak op ze rekenen, als de jaarlijkse kerstboom werd geplaatst bijvoorbeeld. Monteur Rob werkte er 49 jaar en is inmiddels met pensioen. De huidige monteurs, Vincent en Jeroen werken er respectievelijk 26 en 7 jaar. Karolien van den Akker-

Mulder en Arjan Mulder kwamen alweer ruim dertig jaar geleden als mede-eigenaar in de zaak. Gerrit Mulder kwam in 16 augustus 1956 als jonge jongen van 15 jaar werken bij wat toen ook al Garage Wielingenplein heette. Zijn moeder las het voor uit het Utrechts Dagblad: mensen gezocht bij een klein druk garagebedrijf. Ze ging er eerst heen voor een gesprekje, de dag daarna ging Gerard. "Wij waren toen nog niet zo bijdehand als nu", zegt Gerard. Hij kon meteen beginnen en is er nooit meer weggegaan. Op 27 december 1980 heeft hij het garagebedrijf overgenomen. In 1984 begon de garage als een van de eerste bedrijven met APK-keuringen. Vroeger adverteerden ze nog wel eens, maar dat doen ze al jaren niet meer. Reclame van mond tot mond is veel sterker. Gerrit wijst op de kop van een artikel over de garage in het FNV-blad: *Eerst constateren, dan repareren*. Daar gaat het om, zegt hij.

Op en rond het plein werden ook andere relaties gebouwd. Als Gerrit tussen de middag naar de melkboer liep voor de melk bij zijn brood kwam hij ook de dochter van de groenteboer tegen, die aan het venten was op het plein. "Zo is het gekomen", zegt hij lachend. "We zijn nu 54 jaar getrouwd".

Er wordt al volop opgeruimd in de garage. Er is nog een loods waar Gerrit zich kan blijven uitleven met de vele oude auto's die hij door de jaren heeft opgeknapt. Als je daar na 1 december gaat binnenlopen vind je een vat vol verhalen.

Ine van Emmerik



In het kantoor staat een unieke stoel, samengesteld door Gerrit uit een bestaand stoeltje en velgen van een Ford.

**Met o.a.: Samen Leren op de Maaspleinschool! | Thema Samen: Is alleen eenzaam?
Schoolondersteuning Tamount 2021/2022**

www.rivier-dichter.nl

Zwangerschapsyoga in de Rivierenwijk

Ben je zwanger en wil je je bewust voorbereiden op de bevalling? Wil je vitaal blijven tijdens je zwangerschap en tegelijkertijd rust en ontspanning ervaren? Dan is Zwangerschapsyoga wat voor jou.



Met de Zwangerschapsyoga heb je een uurtje voor jezelf. Samen met andere zwangere vrouwen kun je hier lekker zwanger zijn. Naast de oefeningen is er veel ruimte voor ontspanning, en alle aandacht is voor jou en voor de baby.

Tijden: maandag 20.30, dinsdag 19.00 en zaterdag 11.30 uur.

Adres: Yoga Centrum Rivierenwijk, Rijnlaan 167, Utrecht

Docent: Esther Hazendonk (gecertificeerd zwangerschapsyogadocent)

Kosten: zie www.zwangerschapsyogautrecht.nl (worden (deels) vergoed door de zorgverzekering)

Informatie: www.zwangerschapsyogautrecht.nl

Aanmelden:

www.momoyoga.com/yoga-centrum-rivierenwijk

RECREATIEF BASKETBAL

ZOEKT NIEUWE LEDEN!



zondagavond | 19.30 vrouwen | 21.00 mannen

Hou je van balsporten in teamverband?

Wil je je vrijblijvend verbinden?

Kom dan recreatief én fanatiek met ons meespelen!

Basketbalervaring is niet vereist.

Locatie: de Halter, Dichterswijk



Aanmelden of meer info: info@dehalter.com

Colofon

De Rivier-Dichter is een onafhankelijk wijkkrant van, voor en door wijkbewoners van de Rivierenwijk en Dichterswijk.

Jaargang 17, nummer 6. Oplage: 4.500. Volgende nummer: februari 2022

Wil je iets plaatsen, heb je ideeën of vragen?

Mail naar redactie@rivier-dichter.nl. Of lever je **kopij** in voor **1 februari** op Balijelaan 40. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen die te lang zijn in te korten.

Website: www.rivier-dichter.nl

Redactie: Marlies Bos, Dirk van Haastrecht, Grietje Henken, Yvon van der Veen

Vorm en opmaak: Grietje Henken

Druk: Centrum Drukwerk

Bezorging: Marjolein de Graaff, Willem de Groen, Sweder Kraan, Judi Romijn, Nicole en Ruud Rosé en Helen de Ruiter

Tai Chi Chuan/Taijiwuxigong

Lingestraat 2b Gymzaal

Hartchakra meditatie
maandag 20 december 2021
20.30-21.30 uur



GRATIS, ieder is welkom.

Wel graag even aanmelden wegens beperkt aantal deelnemers in de gymzaal en een geldige QR-code verplicht.

Deze meditatie, deels bewegend en deels liggend, laat je vast in de kerstsfeer komen.

Wees welkom.



www.tai-chi-brabant-utrecht.nl | 06-30152519

Tekst gevonden in de oude kerk van Baltimore, gedateerd 1692

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met andere mensen zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.

Wanneer je je met anderen vergelijkt zou je ijdel of verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf. Geniet zowel van wat je bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling houden voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn, het is een werkelijk bezit in de veranderlijke fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom. Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid is zij eeuwig als het gras.

Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt en zo is het goed. Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn: houdt vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit nog steeds een prachtige wereld.

Wees waarachtig en streef naar geluk.

Esther Hazendonk

Redactioneel

Beste bewoners van de Dichterswijk en de Rivierenwijk.

Er is weer bijna een jaar voorbij. Bedankt voor jullie leuke complimenten, jullie verhalen, de interviews die we mochten houden en jullie foto's. Dankzij jullie bestaat de krant! Dit jaar kunnen we terugkijken naar een belangrijk moment, namelijk de website waar nu de Rivier-Dichter ook digitaal, in pdf, te lezen is. Oók in een andere taal, als je de pdf vertaald via bijvoorbeeld Google translate.

We eindigen het jaar met nog een actie: de nieuwe deursticker is klaar! Je vindt hem bij deze krant in een envelop, met een boodschap in meer talen. Wil je de krant in de bus krijgen? Plak dan de sticker op je deur.

Deze sticker vervangt ook de oude groene sticker. We hopen dat we jullie ook met deze krant weer wat warmte en gezelligheid brengen.

Hartelijke groet, de redactie

PS: In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus kan het zijn dat bepaalde aangekondigde activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Check de website van diegene die de activiteiten aanbieden.



FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND EN GELUKKLIG NIEUWJAAR!!!

Kookclub Buurttuin de Zandloper weer van start

Wil je een keer meedoen? Kijk op onze site www.buurttuindezandloper.nl of op de Facebook pagina van Buurttuin de Zandloper. Ook voor andere activiteiten. Ons adres: Waalstraat 138.



Inzamelpunten kerstbomen

Van 4 tot en met 29 januari 2021 kunt u de kerstboom zelf naar een kerstboominzamelpunt brengen. We halen de bomen 6 keer in de week van deze punten op. U hoeft de boom niet voor een bepaald tijdstip neer te zetten. U herkent de punten aan opvallende spandoeken met de tekst 'Kerstboom inzamelpunt'. Wilt u weten waar bij u in de wijk een kerstboominzamelpunt komt? Kijk op www.utrecht.nl/kerstboom.

Bericht uit Buurtkamer

Beste wijkbewoners,

Wat fijn om weer een stukje te kunnen schrijven. Houd allemaal de moed erin met die vervelende corona. We zijn er voorlopig nog niet vanaf, maar ja we moeten roeien met de riemen die we hebben.

Sterkte iedereen en een knuffel.

Ja na vorige keer een stukje geschreven te hebben, hebben we een man in ons midden mogen verwelkomen; erg leuk dat je er bent!!!

We hebben gezellige middagen op iedere donderdagmiddag 14.00 t/m 16.00 uur (ingang zijkant van Grevelingenstraat bij Drakenplein).

We heten je van harte welkom voor kopje koffie/praatje of een spelletje doen bij de Buurtkamer, gastvrouw Paula van Lis.

Alvast fijne feestdagen, voor zover mogelijk, en een gezond en voorspoedig 2022.

de boog
wijkspeeltuin

Wist je dat Wijkspeeltuin De Boog verschillende openingstijden hanteert voor het hoog- en laagseizoen en vakanties/feestdagen?

We zetten ze nog even op een rijtje:

Laagseizoen vrijdag 1 oktober 2021 tot vrijdag 1 april 2022
Maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur | Zaterdag gesloten | Zondag 12.00-17.00 uur

Hoogseizoen vrijdag 1 april 2022 t/m vrijdag 30 september 2022
Maandag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur | Zaterdag gesloten | zondag van 12.00-17.00 uur

Nieuwtjes, mededelingen over activiteiten en andere actuele informatie delen wij vooral via onze sociale mediakanalen Facebook, Nextdoor en de Google Bedrijfspagina. In de speeltuin zelf delen we dit soort informatie vaak via de informatieborden op het hek en tegenover de wc's.

In geval van onvoorziene omstandigheden zoals bij ziekte lukt het ons niet altijd om dat tijdig op het hek te vermelden.

Koffie in verschillende variaties, warme chocolademelk, thee of limo koop je bij een van de *speeltuinmakers*. Betaal je lekkers snel en simpel met het tegoed wat op je strippenkaart staat. Strippenkaart? Ja, een strippenkaart, die koop je ook bij een van de speeltuinmakers met een tegoed van 5 of 10 euro.

Wist je dat Wijkspeeltuin de Boog een mini-bieb heeft?

Regelmatig zijn we op zoek naar boekjes om de kast weer mee aan te vullen. Dus mocht je thuis uitgelezen (kinder-) boekjes hebben breng ze dan naar Wijkspeeltuin De Boog en maak een ander blij. Misschien vind je er zelf ook weer nieuw leesvoer.



Wij zijn weer een *nieuwjaarsactiviteit* aan het organiseren voor op vrijdag **7 januari**. *Iets met een speeltuin in het donker, brooddeeg aan stok boven een kampvuurtje, muziek en meer winterse knusheid.*

Er is zeker nog plek voor een creatieve of actieve invulling aan het programma.

Lijkt het je leuk om aan te sluiten en zo je bijdrage te leveren aan deze activiteit stuur dan een mail naar info@wijkspeeltuindeboog.nl met als onderwerp **7 januari 2022**.

Vanaf nu ook in Utrecht Zuidwest: de Werkwinkel



In navolging van de opening van de locatie Overvecht heeft op 9 november een tweede Werkwinkel de deuren geopend voor bewoners uit Kanaleneiland, Rivieren- en Dichterswijk: Werkwinkel Zuidwest. Zoek je werk dat bij je past of een leuke opleiding? Wil je je kansen op werk vergroten?

En kan je daar hulp bij gebruiken? Loop eens binnen bij de Werkwinkel. We denken graag met je mee en kijken samen wat er voor jou mogelijk is. Iedereen is welkom! *Open inloop Werkwinkel Zuidwest op dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur in Buurthuis De Nieuwe Jutter, Amerhof 66.*

Linda Timmermans

Ouderensoos in het Strandpaviljoen

Op de vrijdag (oneven weken) van 10.00-13.00 uur is er een gezellige ouderensoos in het Strandpaviljoen aan de Noordzeestraat 20 (ingang aan het Drakenplein). Tijdens deze vrijdagen drinken we gezellig een kopje koffie of thee met wat lekkers en zijn er wisselende activiteiten.

Zoals 3D kaarten maken, quizzen, geheugenspelletjes, oud-Hollandse spellen, bingo en wat al niet meer.

Natuurlijk wordt ook de inwendige mens niet vergeten en is er altijd wel een belegd broodje, kopje soep of een andere versnapering. De kosten bedragen 2 euro, aanmelden kan via javebu@msn.com of kom vrijdag **7 januari** gewoon eens gezellig langs om te kijken.

Met vriendelijke groet, Janny

Hulpsinten regelden dit jaar tweedehands cadeautjes!

Op zondag 21 november organiseerde kinderkledingruilpunt 't Ruilhaventje eenmalig Recycle Sint, een landelijk initiatief dat als doel heeft om het Sinterklaasfeest te verduurzamen. Tijdens een Recycle Sint speelgoedruilmarkt konden ouders ter voorbereiding op het Sinterklaasfeest en de andere feestdagen speelgoed waar niet meer mee werd gespeeld inleveren en weer andere cadeautjes uitzoeken. Simpel gezegd ruilden ouders dus speelgoed voor hun kroost, in plaats van nieuw te kopen. De eerste Recycle Sint werd in 2013 georganiseerd en is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een initiatief van meer dan 100 ruilmarkten per jaar. De speelgoedruilmarkt die 't Ruilhaventje organiseerde vond plaats in Kanaal30 langs het Merwedekanaal.

Voorafgaand aan de speelgoedruilmarkt verzamelden de vrijwilligers van 't Ruilhaventje door heel Utrecht allerhande speelgoed dat door mensen werd gedoneerd. Al het speelgoed werd vooraf gecontroleerd op kwaliteit, zodat het ook echt een leuk cadeautje zou worden. Op de ruildag zelf begonnen de voorbereidingen al vroeg in de ochtend: met veertien vrijwilligers werd al het speelgoed op tafels uitgesteld, de Sinterklaasversiering werd opgehangen en "Zie ginds komt de stoomboot" schalde uit de speakers. Daarna leverden de bezoekers hun speelgoed in ruil voor waardepunten, waarmee ze later die middag weer ander speelgoed uit konden zoeken.

Toen om 12.30 uur het sein om te starten met ruilen klonk, waren de bezoekers én vrijwilligers er helemaal klaar voor! Vol enthousiasme doken de bezoekers op de



vele tafels af en kon en naar hartenlust speelgoed uitgezocht wordt. Skates, lego, spelletjes, puzzels, poppen en nog veel, alles vond weer een nieuwe, blijde eigenaar. Uit de reacties op te maken ging iedereen tevreden en met een goed gevoel terug naar huis.

En het speelgoed dat geen nieuw thuis heeft gekregen? Dat is gedoneerd aan de Kledingbank Utrecht. Op deze manier kunnen minderbedeelde gezinnen hun kinderen toch iets geven en er een mooi Sinterklaasfeest van maken. Samen met het milieuvoordeel, snijdt het mes dus aan twee kanten en dat is hartstikke mooi!

19 december kledingruildag

Naast de eenmalige speelgoedruildag, organiseert 't Ruilhaventje maandelijkse kledingruildagen waarop je kinderkleding kan komen ruilen! De eerstvolgende ruildag is 19 december. Wil je meer weten? Kijk dan op [Facebook.com/Ruilhaventje](https://www.facebook.com/Ruilhaventje)!

Deze winter wordt het Maasplein verder vergroend



Deze winter wordt het Maasplein verder vergroend. Leerlingen, school en ouders ontwierpen een plan (zie afbeelding) voor een groen levend plein, begin september konden omwonenden een kijkje nemen in de plannen. De kunststof ondervloeren

en het schip maken plaats voor groene speelheuvels, natuurlijke speelemomenten en meer planten! School en ouders helpen mee om het groen te onderhouden. Zin om buurtgenoten te ontmoeten in het groen? We gaan elke maand aan de slag... de

kleuters zijn afgelopen week alvast begonnen met het planten van een appelboom op het kleuterplein.

Melanie Brunings

Samen Leren op de Maaspleinschool!

Dit artikel, geschreven door kinderen uit Groep 7 en 8 van de Maaspleinschool, gaat over samen leren, samenwerken en samenleven. Het nieuwe schoolplein, sportactiviteiten in de wijk en groepsdoorbroken activiteiten hebben allemaal één ding met elkaar gemeen: ze brengen mensen en kinderen samen.

Het nieuwe schoolplein

De Maaspleinschool krijgt een nieuw schoolplein. De leerlingenraad van de Maaspleinschool, een groep die in samenwerking met de directie dingen bedenkt voor de school, heeft hierin meegedacht. Wij wilden een nieuw schoolplein met meer natuur. Ons nieuwe plein krijgt een parcours, houtsnippers, een klimpiramide, liggende stammen, stap-schijven en nog veel meer! Ik vind het leuk dat we een nieuw plein krijgen, omdat het gezelliger is en wij er samen kunnen komen.

Samen bewegen in de Dichterswijk

Op maandag- en dinsdagmiddag worden er vaak spelactiviteiten georganiseerd in speeltuin Het Schip in de Dichterswijk. Sydney, die dit organiseert, wil dat er meer mensen

gaan bewegen. Soms organiseert hij zelfs een bezoek aan een echt voetbalstadion, bijvoorbeeld het stadion van FC Utrecht. Ik vind het tof dat hij dat doet, dus hij krijgt van mij een dikke 10!

Voorlezen bij de kleuters

Op de Maaspleinschool lezen de kinderen van groep 7 en 8 elke vrijdag voor aan de kinderen van groep 1 en 2. Er wordt een voorleesboek gekozen dat past bij het thema dat op dat moment wordt behandeld. Dit keer was het thema "beroepen", zoals politie, kapper, brandweer, etc. De juf van groep 1 en 2, Juf Marlies, zegt over het voorlezen: "Ik vind het heel leerzaam voor de kleuters want zo leren ze snel begrijpend luisteren."

Circuit op de Maaspleinschool

Op het Maasplein zijn we gestart

met een circuit. Dit is superleuk, want hierin kunnen we meer leren over onze talenten. We werken groepsdoorbroken. Dit houdt in dat alle groepen op school samen verdeeld worden over verschillende activiteiten. We werken met alle leeftijden door elkaar. De activiteiten variëren van ukeleles bespelen en drama tot figuurzagen, kookles en nog meer! Kevin, die zelf op de Maaspleinschool zit, zegt: "Ik vind het circuit leuk, want samen kunnen we veel verschillende dingen leren. Misschien ontdek je zelfs wel een nieuwe hobby!"

Schrijfteam: Aya, Ilias, Kevin, Mohamed, Qamar en Riham



Kinderpagina

Vóór kinderen, dóór kinderen! Wil jij ook meedoen met de kinderpagina maken of heb je een leuk idee voor de krant? Wil je iets met ons delen? Wil je ook een interview doen voor de krant? Hartstikke leuk! Stuur dan een mail met je naam en telefoonnummer naar kinderredactie@rivier-dichter.nl We gaan met je in gesprek over je idee of helpen je met een interview. Deze keer oplossing zoekplaat, een nieuwe vraag en een kleurplaat.

Speurtocht



We hadden weer veel kinderen die reageerden op de speurtocht van de Rivier-Dichter van vorige keer. Weet je nog? Jens en Nine hadden toen een foto van een vlinder op een muur gemaakt. We hebben gelooft tussen de goede inzendingen. **Amanda** heeft gewonnen: ze vond de vlinder op de muur bij de ingang van speeltuin de Zandloper!!

Amanda wil liever niet op de foto, maar we hebben wel even zitten praten, samen met haar vriendinnetje Beril. We hadden het samen over feestdagen in december, Sinterklaas en Kerst.

Amanda haar fijnste feest van het jaar is Kerst, met de kerstboom en cadeautjes en samen eten met de familie. Beril viert geen Kerst, maar zij houdt Ramadan en viert het Suikerfeest.

Zo zijn er nog meer feesten.

Hier is de vraag die Amanda aan jullie stelt: wat is eigenlijk jouw lievelingsfeest van het jaar?

Stuur je antwoord voor 1 februari naar kinderredactie@rivier-dichter.nl

Wij missen nog een beetje kleur. Help jij ons?



Stuur een foto van je kleurplaat naar kinderredactie@rivier-dichter.nl. We zijn benieuwd!!!



Is alleen eenzaam?

Voor de gemeente ben je alleenstaand als je zelfstandig een woonruimte bewoont. Voor de Dichterswijk is dat 49% van alle bewoners en voor de Rivierenwijk 50%¹. Dat is de helft van de bewoners van de wijken. Utrecht is een studentenstad en de laatste jaren is de samenstelling van de bevolking verschoven. In 1947 waren er landelijk 285 duizend alleenstaanden en dat liep op tot ongeveer 3 miljoen in 2017. Dit aantal zal doorgroeien tot 3,6 miljoen in 2047 is de verwachting van het CBS².

Het woord alleen of alleenstaand heeft anno 2021 soms nog steeds een negatieve klank. Wat merkwaardig is als je bovenstaande cijfers ziet. Alleen zijn wordt geassocieerd met zielig, eenzaam of eenzaamheid. Dat hoeft niet en hangt ook van een heleboel factoren af. Daarnaast kun je ook heel eenzaam zijn, terwijl je wel onder de mensen bent. Sta je nog midden in de samenleving met werk of beoefen je sport, hobby of



vrijwilligerswerk? Dan zijn de dagen rijkelijk gevuld.

Nooit eenzaam?

Natuurlijk zijn er momenten dat je je eenzaam voelt. Of niet begrepen en dat de hele wereld tegen je is. Dan mag je best even mopperen, je hart daarover luchten. Niks mis mee. Het gaat vaak om de volgende stap. Wordt die gezet of blijf je hangen in dat vervelende gevoel. Soms lukt die stap zetten niet, dan zijn er – naast de huisarts – mogelijkheden om online hulp te zoeken^{3,4}. Dat geldt ook voor mensen met weinig sociale contacten, of die bijna de deur niet meer (kunnen) uitkomen. De meesten van de alleenstaanden hebben – al dan niet noodgedwongen – een netwerk om zich heen

gebouwd. Van vrienden, familie, buurtgenoten tot hobby- en sportclub.



Toch bekruipt soms het gevoel 'is dit alles?'. Wat mis ik, waar kan ik nog nieuwe mensen ontmoeten of activiteiten ondernemen.

Sport, activiteiten, buurthuis of samen eten

Er zijn diverse mogelijkheden om te sporten in clubverband, bij een sportschool, vereniging of buurthuis. Dat is ook de plek voor ontmoeten, cursus en activiteiten. Om van gedachten te wisselen of als vrijwilliger^{5,6} een activiteit te ondersteunen. Of om samen te eten. Dat kan in het buurthuis of via andere organisaties, zoals *Thuisgekookt*⁷, *Eet mee*⁸, *Gast aan tafel*⁹, *Resto van Harte*¹⁰, *Samen eten Diversas*¹¹. Als zelf koken niet meer lukt is er de *Maaltijdservice*¹². Kortom er is keuze genoeg.



1. www.utrecht.incijfers.nl/dashboard/buurtin-cijfers/algemeen
2. www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/26/honderd-jaar-alleenstaanden
3. www.eentegeneenzaamheid.nl
4. www.mentaalvitaal.nl/problemen-oplossen/eenzaamheid
5. www.vcutrecht.nl
6. www.u-centraal.nl/onze-mogelijkheden/?gclid=EAlalQobChMI97fU-37qp9AIVjt_tCh3ZugCREAAYiAAEgJ4mPD_BwE
7. www.thuisgekookt.nl
8. www.eetmee.nl

9. www.gastaantafel.nl
10. www.restovanharte.nl
11. www.utrecht.jekuntmeer.nl/start/show/112227-samen-eten-bij-diversas
12. www.u-centraal.nl/maaltijdservice
13. www.bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten
14. www.dehalter.com
15. www.judoschoolbarberio.nl
16. www.wijkconnect.com/utrecht/agenda



Kinderenactiviteiten

Het naschoolse aanbod van de *Brede School*¹³ (samenwerking tussen Maaspleinschool en de Kleine Dichter) in onze wijken is laagdrempelig en toegankelijk voor ieder kind. Zo zijn er muziek- en sportlessen, maar ook bijvoorbeeld striptekeningen of yoga. Sporten kan o.a. bij de *Halter*¹⁴ (worstelen) *Barberio*¹⁵ (judo). Spelen en meer bij *Wijkspeeltuin De Boog* en *Buurttuin de Zandloper*.

Tot slot

Men hoeft zich niet te vervelen. Er is een ruim aanbod aan activiteiten en mogelijkheden. Neem een kijkje op de site van *Wijkconnect*¹⁶ voor wat er te doen is in de buurt en andere wijken. Kies wat je het leukste lijkt of het meeste bij jou past, en geniet ervan.

G.H. v.d. Scheur



Buurthuis De Nieuwe Jutter

Amerhof 165

www.denieuwejutter.nl

Buurttuin de Zandloper

Waalstraat 138

www.buurttuindezandloper.nl

Wijkspeeltuin De Boog

Merwedekade 128a

www.wijkspeeltuindeboog.nl

Buurthuis Het Trefpunt

Rijnlaan 165

Strandpaviljoen

Buurtkamer, Noordzeestraat 20



Muziek in de Wijk: Zingen

Het is december! En op welke aangepaste manier dan ook: we vieren het Sinterklaas- en Kerstfeest en Oud en Nieuw. Dat doen we onder andere met liedjes zingen, voor en door iedereen, of je nou (piep)jong of (stok)oud bent.

De volgende tekst mocht ik overnemen van het blog van Yogacentrum Rivierenwijk. Je kunt de volledige tekst zelf ook online lezen:

www.yoga-asana.nl/2021/02/03/mantra-zingen-waarom-zou-je-het-doen.

In coronatijden was samen zingen verboden, vanwege de aerosolen die rondwervelen en het virus kunnen bevatten. Maar zingen heeft vele voordelen. Blijf dus vooral wel zélf zingen!

Zingen doet iets met je. Zingen maakt blij en gelukkig. Samen zingen met anderen raakt en opent je hart, waardoor samen zingen verbindt. Helaas verdwijnt het zélf zingen in onze maatschappij steeds meer naar de achtergrond. Op scholen wordt het vrijwel niet meer onderwezen en er zijn zoveel talentenjachtprogramma's, dat we ook niet snel dŭrven zingen, omdat het mooi en goed zou moeten zijn. Maar dat is niet waar! Iedereen kan zingen. Zingen is namelijk gewoon spelen met je stem; creatief bezig zijn met je stem.

Hoe komt het dat het goed voelt, als je zingt?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er veel gebeurt in je lichaam als je zingt. Er worden in je hersenen allerlei hormonen aangemaakt, waardoor je je goed voelt. Bijvoorbeeld 'het knuffelhormoon' oxytocine wordt aangemaakt. Dit heet zo, omdat het ook aangemaakt wordt als je knuffelt. Dit hormoon heeft een rustgevend effect en veroorzaakt dat tedere, tevreden en plezierige gevoel. Een ander hormoon dat aangemaakt wordt is endorfine, een morfineachtige stof. Endorfine zorgt ook voor een fijn gevoel.

Tevens worden er stofjes aangemaakt die je bloeddruk en hartslag laten dalen en stress verlagend werken. Door de aanmaak van al deze stofjes ga je je dus blijer en gelukkiger voelen. Door te zingen ga je automatisch beter en dieper ademen, wat je bloedsomloop verbetert. De cellen in je lichaam krijgen zo meer zuurstof en zullen daardoor beter functioneren.

Kortom: zingen is stress verlagend, goed voor je weerstand, versterkt je immuunsysteem en heeft dus een positieve invloed op je totale gezondheid! Waarom zou je zingen? Zingen helpt: het bevordert je gezondheid, dus zing!

Wie er nog meer over wil lezen, hier een link naar het AD:

www.ad.nl/gezond/waarom-meezingen-met-de-radio-gezond-is-even-niet-nadenken-of-piekeren-ace9ece23/

Fijne Feestdagen gewenst en Zing Ze!

Iris Tsjong

Drumles voor iedereen!

Midden in de Rivierenwijk (Volkerakstraat) is Drumschool Utrecht gevestigd.

Drumleraar Bram Jacobs is gediplomeerd docent en een ervaren allround drummer.

Tijdens de privé-lessen staat plezier met een persoonlijke aanpak voorop, in een ontspannen sfeer.



- Gratis en vrijblijvende proefles van 30 minuten
- Lessen op maandagavond tussen 18.00-22.00 uur (mogelijk uitbreiding extra lesdag)
- Geen inschrijfkosten etc.
- Lespakketten van 4 lessen (22,50 euro per 30 minuten privé les)
- Tot 21 jaar vrijgesteld van btw
- Naast les in de studio ook online lessen via Skype mogelijk
- Aangesloten bij Jeugdfonds Cultuur (subsidieregeling in geval laag inkomen ouders)

Contactgegevens Drumschool Utrecht
Bram Jacobs | Tel: 06-41367342
info@drumschool-utrecht.nl
www.drumschool-utrecht.nl



Waarom STOEIEN EN WORSTELLEN bij de Halter Utrecht?

- Worstelen is gezond.
- Worstelen is goed voor lichaam en geest.
- Worstelen is goed tegen overgewicht.
- Worstelen verbetert de grove en fijne motoriek.
- Worstelen vergroot zelfvertrouwen en discipline.
- Worstelen brengt uw kind in contact met andere kinderen.
- Worstelen voorkomt verveling en rondhangen op straat.
- Worstelen verbetert de concentratie en de schoolprestaties.
- Worstelen voorkomt schooluitval.
- Worstelen vermindert criminaliteit.
- Worstelen geeft hoop.

Worstelen ook wat voor jou?
Kijk snel op www.dehalter.com
Heycopplein 5 te Utrecht (Dichterswijk)



Werkplaats voor loPT

Identity-oriented Psychotrauma Therapy
Voor werk met jouw intentie.

eigen weg

Je hebt vragen. Wie ben ik? Wat wil ik? Heb je emotionele verwondingen opgelopen of is het lastig jouw eigen weg te gaan? loPT is een heldere methode die je gezonde autonomie versterkt.



Vivine van der Velden
vivine.eigenweg@gmail.com

Franz Ruppert ontwikkelt loPT

Welkom voor een gratis kennismaking.

2 min lopen van station Utrecht Vaartsche Rijn

Yoga Centrum Rivierenwijk

Yoga Asana: "voor iedereen een yogahouding"

YOGA staat voor verbinding, vertrouwen, samen, aandacht, zachtheid, liefde, licht, rust en ontspanning, bewegen en gezondheid; iets wat we in deze donkere tijden goed kunnen gebruiken.

Kom eens een yogales volgen bij ons. Ervaring is niet nodig. Iedereen is welkom, beginners of ervaren yogi's. Je voelt je na de yogales vrijer, vrolijker en vitaler.

Je kunt kiezen uit de volgende yogales:

- actieve vinyasa-yoga
- klassieke hatha-yoga
- rustige yin-yoga
- ontspannen yoga nidra
- zwangerschapsyoga
- postnatale yoga (voor na je bevalling)

Reactie van cursisten:

"Ik kan mij nu tijdens mijn werk beter concentreren!"

"Esther, bedankt voor de lessen die zoveel meer zijn dan oefeningen!"

"Ik ervaarde een ontspannen gevoel, dat ik op vakantie ook altijd heb!"



Adres: Yoga Centrum Rivierenwijk,
Rijnlaan 167, Utrecht.

Meer informatie en aanmelden op
www.yogacentrumrivierenwijk.nl

Schoolondersteuning TamounT 2021/2022

TamounT organiseert wekelijks verschillende activiteiten met o.a. taallessen, bijles en huiswerkbegeleiding. Afhankelijk van de toegestane mogelijkheden i.v.m. Covid-19, wil stichting TamounT eindejaarsactiviteiten organiseren. Dit wordt, zodra bekend, gecommuniceerd met de buurt.

Taalles

TamounT is weer gestart met de Arabische lessen. Naast Arabisch worden ook de normen en waarden tijdens de lessen gegeven. De Arabische lessen worden elke zaterdag en zondag van 13.00 tot 15.30 uur gegeven. Deze worden door middel van officiële Europese boeken voor verschillende niveaus gegeven.

Voor meer Informatie en inschrijving kunt u langs komen of contact opnemen met Younes: 06-48628093.

Huiswerkbegeleiding voor het voortgezet onderwijs

Elke leerling krijgt bij ons persoonlijke aandacht. Bij ons kun je het huiswerk maken op een rustige plek, waarbij onze gemotiveerde begeleiders altijd voor je klaarstaan. Dit organiseren wij voor kinderen van het voortgezet onderwijs met als doel de jongeren te begeleiden bij hun schoolvakken.

Voor meer Informatie en inschrijving kunt u langs komen of contact opnemen met Jamal: 06-24395286.

Bijles voor de groepen 6,7 en 8

Voor de groepen 6,7 en 8 organiseren wij bijlessen voor alle niveaus ter voorbereiding op de Cito-toetsen. Wekelijks worden o.a. de modulen rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen behandeld. Daarnaast krijgen de leerlingen met Cito-toetsen te maken. Hier krijgen de leerlingen periodiek de Cito-toetsen van de afgelopen jaren. Hiermee leren zij zowel inhoud als technieken.

Voor meer informatie en inschrijving kunt u langs komen of contact opnemen met Jamal: 06-24395286.



Afscheid

Op 7 oktober jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2 en het Stedenbouwkundig Plan Merwede. De stadswijk Merwede mag worden gebouwd, tegenover Rivierenwijk, aan de overkant van het Merwedekanaal. In deze wijk komen 6.000 nieuwe woningen, waarvan 1.800 sociale huurwoningen en 1.500 middeldure huur- en koopwoningen. Tezamen met de bouw in deelgebied 4 (tegenover Dichterswijk) en deelgebied 6 (tegenover Hoograven) komen er 10.000 woningen.

Het bouwen in deelgebied 5 start in de tweede helft van 2022.

Tevens is besloten dat de geplande extra wandel- en fietsbruggen, bij de Zijldiepstraat en de Waalstraat, doorgaan. De bruggen moeten er liggen bij de oplevering van de eerste woningen in 2023.

De geplande extra bruggen bij de Dichterswijk (1) en Hoograven (2) zijn geschrapt, voorlopig althans.

Betaald parkeren in de Rivierenwijk is in de toekomst een feit.

Dit is het laatste bericht dat u van ons als werkgroep 'Houd Rivierenwijk Leefbaar' zult lezen. Wij zijn immers opgericht om de aanleg van extra bruggen te voorkómen, omdat ze in onze optiek onnodig zijn en een enorme impact op het leefgenot in Rivierenwijk zullen hebben. Dit is niet gelukt. Voor de coalitie (Groen Links, D'66 en CU) valt aan deze bruggen niet te tornen. Een teleurstellend resultaat voor Rivierenwijk.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat er geen onafhankelijk onderzoek is gedaan naar het beter inrichten van de bestaande Balijebrug en Socratesbrug voor toekomstig gebruik, met aanleg van goede opritten vanaf de Kanaalweg.

Na deze besluitvorming is het tijd voor de werkgroep om afscheid te nemen.

Wij willen u nogmaals zeer hartelijk danken voor uw inzet de afgelopen viereneenhalf jaar. Voor uw bijdrage bij o.a. de inspraakavonden, de actiebijeenkomsten, uw inbreng bij de zienswijzen, de handtekeningenactie, uw deelname aan het politieke forum en de door u aan de gemeente(raad) gerichte mails etc.

Alles was van groot belang in de poging onze prachtwijk leefbaar en gezond te houden. En er is de komende jaren nog genoeg te doen.

Hopelijk blijft de saamhorigheid in Rivierenwijk nog lang bestaan, wij wensen u alle goeds.

Fijne feestdagen.

Werkgroep 'Houd Rivierenwijk Leefbaar'



**Kinderkledingruilpunt
't Ruilhaventje is op zoek naar
grote maten kinderkleding**

Kledingdonaties van maat 116 t/m maat 176 zijn heel erg welkom! Wil je doneren? Neem dan contact met ons op via een van de onderstaande kanalen. We komen de kledingdonatie graag ophalen. Namens alle vrijwilligers: hartelijk bedankt!

✉ ruilhaventje@gmail.com [Facebook.com/Ruilhaventje](https://www.facebook.com/Ruilhaventje)



Rudolf Magnusinstituut met links de conciërgewoning, 1929. Foto Het Utrecht Archief. Inzet: De Conciërge anno 2021.

Op de koffie bij De Conciërge

De conciërge van het in 1929 geopende Rudolf Magnus Instituut voor Farmacologie had het vast niet kunnen bevatten. Eerst een circulair warenhuis en daarna een café in zijn woonhuisje? Wat is dat allemaal en wat moet dat allemaal!

Maar het is waar, het oude conciërgewoning met puntdak, pal aan het kruispunt Vondellaan, Bleekstraat heeft een transformatie doorgemaakt. Een conciërge woonde er al heel lang niet meer en zolang ik het kende, vond ik het altijd een mysterie. Wat gebeurde er achter die gesloten vitrages? Tot vorig jaar, toen

er ineens uitgebreid geklust werd en er een circulair warenhuis kwam met mooi ontworpen spullen. Eindelijk een kans om eens binnen te kijken, en wat was het een knus huisje! Sinds augustus dit jaar heeft het huisje wéér een andere bestemming; je kunt er nu ontbijten, lunchen en koffiedrinken! Eenmaal binnen

vergeet je meteen dat je naast een redelijk drukke weg zit, overal staan en hangen planten en leuke spullen. De initiatiefnemers Brechje en Akke hebben het ingericht met tweedehands meubels waardoor het een huiselijke uitstraling heeft. Brechje nam veel kook-ideeën mee uit India, waar zij een restaurant had en Akke is vanuit Koningshof bezig mensen te verbinden met de lokale voedselketen. Vandaar dat je hier wereldse gerechten eet, gemaakt van producten uit de buurt. Niet verbazingwekkend dat het rond lunchtijd druk is hier! Beslist geen straf dus, om op het matje te komen bij De Conciërge.

Het enige jammere is... dat dit ook weer een pop-up is! "Wat is pop-up nou weer", zou de conciërge vragen. Nou, dat is dus: tijdelijk. In ieder geval tot maart 2023, de eigenaar denkt nog na over de toekomstige bestemming van het huisje.

Dus, geniet ervan zolang het er is!

De Conciërge, Vondellaan 72, overdag open op woensdag, donderdag en vrijdag.

Marjolein de Graaff

Biljartclub Buurthuis "De Nieuwe Jutter"

Wie wil onze biljartclub komen versterken?

Het maakt niet uit of je beginner bent of gevorderde. Bij ons kan je op een gezellige en ontspannen wijze de biljartsport beoefenen.

Wij hebben op dit moment een kleine 40 leden en als lid kunnen we je het volgende aanbieden.

- Deelname aan Interne competitie op de maandagmiddag van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur
- Deelname aan Stedelijke Utrechtse Biljart Competitie op de dinsdagmiddag van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur.

- Deelname aan avondcompetitie KNBB op de maandag-, woensdag- en of donderdagavond.
- Vrij biljarten op woensdag, donderdag en vrijdag
- Mogelijkheid voor het volgen van biljartlessen

Je maakt je eigen keuzes voor wat betreft wel of niet deelnemen aan één van de competities.

We beschikken over een goed geoutilleerd biljartlokaal met 2 biljarttafels, timerklokken en een modern digitaal scoresysteem.

De jaarlijkse vaste bijdrage voor leden is op dit moment 30 euro per jaar en wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Deelname aan één of

meerdere competities kunnen extra kosten meebrengen.

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met **Dhr. Joop Faasen**, bereikbaar onder telefoonnummer **030-2892363**.



Het biljartlokaal van Buurthuis "De Nieuwe Jutter".

Nieuws uit Buurthuis De Nieuwe Jutter



Het is niet altijd zichtbaar, maar veel mensen dragen elk op hun eigen manier een steentje bij aan het buurthuis. Of je nou bezoeker, vrijwilliger, huurder of initiatiefnemer bent. In de grote hal komt alles samen. Terwijl er mensen koffie zitten te drinken aan tafel, loopt er iemand binnen voor een massage bij de massagepraktijk, ondertussen rent er een kindje naar de ruimte waar hij bijles heeft en begint de hiphop les in de grote zaal. Iedereen doet zijn eigen ding en heeft zijn eigen voorkeuren, maar toch doe je dit samen. Je zit met elkaar onder één dak en dat zorgt voor veel, heel veel ontmoetingen. En ik geloof er in dat juist de ontmoetingen ons verbinden.

Nieuwjaarsborrel

Op **vrijdag 21 januari** organiseren we een nieuwjaarsborrel, met elkaar luiden we het nieuwe jaar in! Vanaf 16.30 uur. Iedereen uit de wijk is welkom, bewoners, initiatiefnemers, ondernemers.

Kom je ook?

PS. We hoorden in de wandelgangen al dat dit misschien wel een maandelijks vrijdagsmiddagborrel gaat worden...

Podium om de hoek

Sinds 31 oktober is De Nieuwe Jutter officieel onderdeel van 'Podium om de Hoek':



een programma van Dwarsverband waarin buurten en wijken met elkaar samenwerken om te laten zien dat cultuur overal is, van iedereen is en vooral voor alle inwoners in elke wijk beschikbaar is. Er is zoveel talent in elke buurt dat een podium verdient! De Nieuwe Jutter organiseert op **12 december**

met een groep cultuurliefhebbers het eerste **Podium om de Hoek- Open Podium**.

Ook staat de volgende editie al op de planning!

Om alvast in de agenda te noteren, om mee te doen of te komen kijken en luisteren:

20 maart, van 17.00-20.00 uur.
Een hapje wordt verzorgd.

Ben je enthousiast en wil je graag meehelpen? We zijn op zoek naar mensen (jong én oud!) die...

- ... Willen (leren) werken met licht en geluid. De gloednieuwe apparatuur is bijna binnen en de eerste workshop staat al in de steigers. Interesse? Geef het door!
- ... Willen helpen met organiseren! Ken je veel mensen die een podium verdienen? Of vind je het leuk om juist de communicatie te doen? Meld je bij ons!

... Houden van koken! We willen mensen graag een hapje aanbieden. Mag jouw favoriete soep, salade of iets anders op het menu? Laat het ons weten!

Was je er de 12e bij? We horen graag van je wat je ervan vond!

Al deze reacties, aanmeldingen, of interesse kun je mailen naar info@denieuwejutter.nl.

En we zien je natuurlijk op 20 maart.

Op de hoogte blijven van activiteiten en evenementen? Volg onze Facebookpagina.



PS. We zijn nog op zoek naar helpende handjes! Bekijk onze vacaturepagina.



Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van De Nieuwe Jutter?

Kijk dan op onze website: www.denieuwejutter.nl

Je kunt je ook inschrijven voor onze tweemaandelijks nieuwsbrief, via de site of per mail: buurthuis@denieuwejutter.nl

Buurt Ambassadeurs Gezocht

Wat doet een Buurt ambassadeur

- Houd de straat en omgeving in de gaten en meld dingen die door de Gemeente opgelost kunnen worden. En meld dit via de app *Slim melden van de Gemeente Utrecht*.
- Loopt geregeld door de straat en buurt om vuil te verwijderen met een knijper en een zak.

- Eens per drie maanden overlegt U samen met andere ambassadeurs en de *Utrecht schone stads coach*.
- Bespreekt met andere buurt bewoners wat er gedaan kan worden om de buurt schoner te maken en te houden.
- O.I.P.(s) in de gaten houden, zijn deze vol? Verstopt? Of defect?
- Helpen in de Informatie tent (1 a 2 keer per jaar).

Wat doet de Gemeente Utrecht voor U

- U krijgt een knijper, vuilnis zakken, handschoenen, schep, bezem en een sleutel van de O.I.P.'s.
- Directe hulp van een *Utrecht schone stads coach*.
- Bij het kwartaal gesprek koffie/thee en iets lekkers.

Mail naar:

Utrechtschonestadcoach@utrecht.nl



Geef Licht door

In deze adventstijd komen we in de kerk bij elkaar onder het motto: 'geef Licht door'. We maken het thuis gezellig, met kaarslicht en versieringen. Wie weet heeft u ook een adventskrans, waar iedere zondag een brandende kaars bij komt, of een adventskalender, waar iedere dag een venstertje opengaat. Allemaal symbolen die laten zien dat het Licht de duisternis uiteindelijk verdrijft. Er klinkt weer prachtige muziek in de kerk, altijd de moeite waard om naar toe te gaan.

Maar... hoe geef ik Licht door?

Daarover zullen we met elkaar praten. Wat kan ik bijdragen aan een oplossing voor de klimaatproblemen? Of: zou ik nog iets meer kunnen doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan? Of: zou ik iets kunnen bijdragen aan de voedselbank, nu zoveel mensen torenhoge energierekeningen krijgen? Of zou ik iets kunnen doen om die vluchtelingen die tijdelijk in Utrecht zijn ondergebracht, welkom te heten? Gespreksstof genoeg, op weg naar het Kerstfeest. Licht heeft veel gezichten.

Kerst in de Klaas, 12 december tussen 12.30 en 17.00 uur

Utrechtse amateurkoren zullen optreden afgewisseld met orgel- en pianomuziek. Voor kinderen is er een knutselhoek en een kerstverhaal. U kunt warme chocomel, koffie of een kerststol kopen. Vanaf 12.15 uur is de Nicolaikerk geopend voor een ieder die dat wil meemaken.



Kinderkerstfeest, 19 december

Vanaf 19.00 uur is er voor de kinderen een belevingstocht. De tocht duurt ongeveer 60 minuten en u dient zich hiervoor aan te melden. Kijk op www.nicolaikerk.nl voor programma en aanmelding.

Concert door de Barok Bende: 'Maria', 17 december om 20.00 uur

De Barok Bende vertelt het eeuwenoude kerstverhaal vanuit een nieuw perspectief, namelijk uit die van Maria. Gemusiceerd en gezongen, zoals ze dit ook in de baroktijd deden. Muziek van o.a. Bach, Correlli en Vivaldi. Een vertelster, een zanger en de Barok Bende vertellen samen het verhaal. De Barok Bende bestaat uit jonge musici van verschillende nationaliteiten. Ze trekken voor Kerst door heel Nederland, met de gedachte dat muziek mensen met elkaar verbindt.

Voor tickets à € 15,00: www.barokbende.nl/maria. Denkt u aan de coronapas?

Voor alle actuele informatie i.v.m. corona: www.nicolaikerk.nl

Voor alle lezers/-essen wensen we: Een gezegende kerst, een goede afsluiting van het oude jaar en een heel goed begin van 2022!

Nieuw bestuur Wijkspeltuin De Boog

Wijkspeltuin De Boog heeft een nieuwe samenstelling van het bestuur met ingang van 8 november 2021:

- Mevr. Lieke Winkler (Voorzitter)
- Dhr. Rik Burger (Secretaris)
- Dhr. Ruben de Groot (Penningmeester)

Uittredende bestuursleden

Eva van Ingen per 8 november
Marco van Gent per 8 november

Het bezoekadres blijft uiteraard Merwedekade 128A te Utrecht.

Het **postadres** van De Boog wordt gewijzigd naar **Bijleveldstraat 4, 3521 EL Utrecht.**

Het gehele bestuur is via e-mail te bereiken op bestuur@wijkspeltuindeboog.nl

www.wijkspeltuindeboog.nl



Dollardstraat 25

1925-1929 N. van Woudenberg

Leesbibliotheek-Boekhandel-School- en Schrijfbehoeften. De familie kreeg een conflict met de pastoor van de Sint Gertrudiskerk, omdat zij boeken uitleenden die wat realistisch waren. Vooral dat ene boek van Émile Zola spande de kroon, dat mocht helemaal niet van mijnheer pastoor. En ze haalden te veel lezers weg. Dat kwam niet ten goede van de parochiebibliotheek, die had daardoor weinig te doen. Door deze



tegenwerking en als smoes dat mevrouw Van Woudenberg in verwachting raakten van dochter Iet, hielden zij het in 1929 voor gezien en verhuisden naar de Tesselschadestraat. Waar de familie vandaan kwam. Iet bedankt.



1928 - Familie Van Woudenberg.

1971-1982 A.M.J. v.d. Brink

Joke en Tonny, ook wel hij Droppie en zij Pluim genoemd, of hij Bolle v.d. Brink. Zij kregen 2 dochters, Monique en Jolanda die was winkelhulp. Een winkel in van alles, als het maar geld opleverden. Bier, limonade, kranten, sterke drank – onder de tafel door – planten, kleding, gereedschap en snoep. 1 plak Ouwel was 1 cent, snoep 5 cent per stuk. Als de schoolkinderen van de Sint Gertrudisschool kwamen moesten ze deze wel goed in de gaten houden, want er werd nog wel eens wat onbetaald meegenomen. Open tot diep in de nacht. Zoete inval noemden wij dat. Iedereen was altijd welkom, alle dagen van de week. Waren zij gesloten dan werd er gebeld of geklopt op de deur. Dan had de klant wat nodig. Soms hadden wij geen privé leven vertelde Joke mij.

Weddenschap

Het was 4 uur in de morgen. Steffie v.d. Pas uit de Croesestraat klonk op 1 hoog de slaapkamer binnen (het raam stond open). Hij had een weddenschap afgesloten voor 100 gulden, dat hij wel aan een krat bier kon komen. Dat lukte. Joke kreeg ook de helft.



Joke en Tonny v.d. Brink

De klapper

De beste deal maakte De Bolle met een uit faillissement aangekochte partij steeksleutels in alle maten. De steeksleutels in de maten 6-19 werden verkocht voor 25 cent, die waren zij zo kwijt. Voor de grote maten vanaf 20 was weinig belangstelling. Op een dag gingen Joke en Tonny naar de Camping Klein Scheveningen, aan de Lek. Tijdens een gesprek kwam het aan de orde, de grote maten steeksleutels die hij had. Dat was raak want de campingbaas wilden ze graag kopen en er werd een bod van 250 gulden op gedaan. De volgende dag kwam hij ze ophalen. Deze maten had hij nodig voor gas- en wateraansluitingen.

Voetballer

De voetbalcarrière van De Bolle begon bij Elinkwijk. Later speelde hij bij HMS/VVOO en veteranen PVCV in Vleuten. Hij was actief tot zijn 45^{ste} jaar.



Het seizoen 1958/1959. De Bolle zit gehurkt 3^e van rechts.

Huizenrenovatie

Rivierenwijk-Dollardstraat. De eerste bouwvakker kwam schaften en nam een pilsje, het was erg warm die dag. De volgende kwam en vroeg hé waar blijf je, en bleef ook. Dat ging zo door totdat er 10 zaten. Er werd gelapt en Chinees gehaald, want er was die avond de finale wedstrijd van Ajax in de Europacup op de tv. Doordat het erg laat werd, belden de arbeiders hun vrouwen, dat het wat later zou worden. Joke en Tonny bedankt.

Met vriendelijke groet, Co Scherrenberg
 Email: coscherrenberg@gmail.com
 Tel.: 030-8901323
 Voor Foto's-Knipsels-Praatjes over de JUTFASEWEG VAN TOEN en de HISTORIE VAN RIVIERENWIJK.



Dit jaar hebben we een rustige herfst. Tenminste, wat het weer betreft. Bloemen en bomen verkleuren langzaam en zijn rijk van kleur, dat heeft zo zijn eigen schoonheid. Het bloemenperk aan de Waalstraat loopt langzaam op zijn eind maar dat verval is mooi om te zien, niet alleen in de kleuren van de dahli's, maar ook in die van verkleurend blad. De bewoners hebben eer van hun werk in het plantsoen.

Die kleuren zie je ook bij de kastanje op het Brederoplein. Het is een dubbelbloemige paardenkastanje om precies te zijn, ruim tachtig jaar oud. Hij is geplant in 1940, op het veldje voor de 1^e da Costaschool, die toen nog heel nieuw moet zijn geweest. De warme herfstkleuren maken hem nog indrukwekkender. In het gras piepen nu een paar krokussen op, maar in het voorjaar zijn er veel meer en is het grasveld bezaaid met hun pastelkleuren.

Geen stress

Door de jaren heen heb ik de boom wel wat aan kracht zien inboeten, ook aan hem is de kastanjeziekte niet voorbijgegaan. Dat zie je vooral aan verkleuring en verdroging van de bladeren in de loop van de zomer. Door de jaren heen is duidelijk geworden dat die wordt veroorzaakt door een bacterie. Hoe die ziekte verder verloopt is nog niet helemaal duidelijk, net zomin als de beste behandeling. Het beleid is nu om de bomen goed te volgen en verder zoveel mogelijk met rust te laten. Alleen snoeien als het nodig is of



gevaarlijk wordt en zorgen voor een optimale conditie van de bodem. Eigenlijk gaat het erom te zorgen dat de boom zo min mogelijk stress heeft.

Onder gezonde kastanjes is het altijd leuk om kastanjes te rapen. De glimmende vruchten zitten verstopt in grote stekelige hulzen. Als je zo'n kastanje in de grond stopt kweek je hoop voor de toekomst. Een toekomst waarin wel een behandeling voor de kastanjeziekte voorhanden is, zodat kastanjes weer ongestoord tachtig jaar oud kunnen worden. Hoe dan ook, voor alle bomen is het gezond als ze geen stress hebben. Net als voor ons.

*oude kastanje
moet liefst geen stress verdragen
net zo min als wij*

Ine van Emmerik

Uw makelaar in Rivierenwijk!

WILLEMS & STEINVOORT
MAKELAARS

Rijnlaan 7 | T 030 288 06 00 | www.willems-steinvoort.nl





de Rivier-Dichter

WIJKKRANT VOOR EN DOOR BEWONERS VAN DE RIVIERENWIJK EN DICHTERSWIJK

RECTIFICATIE BERICHTGEVING INZAMELING KERSTBOMEN



*De kerstboom weer de deur uit
na de kerst?*

*In de Rivier-Dichter van december stond verkeerde berichtgeving met betrekking tot de inzameling kerstbomen.
Bij deze de tekst zoals die had moeten zijn.*

Inzameling kerstbomen Utrecht januari 2022

Van **3 tot en met 30 januari 2022** kunt u de kerstboom zelf naar een van de kerstboom inzamelpunten in de wijk brengen. We halen de bomen 6 keer in de week bij de kerstboom inzamelpunten op. U hoeft de boom niet voor een bepaald tijdstip neer te zetten. U herkent de punten aan opvallende spandoeken met de tekst '**Kerstboom inzamelpunt**'. Alle kerstboom inzamelpunten kunt u rond kerst vinden via www.utrecht.nl/afval.

Van **10 tot en met 21 januari 2022** halen wij uw kerstboom ook op **inzameldagen** op. Op deze dagen halen wij de kerstbomen apart van het andere afval op. Zet uw kerstboom op de ophaaldag vóór 8.00 uur 's ochtends buiten. Dit kan op de normale aanbiedplek van uw afval. U vindt uw **kerstboom inzameldagen** rond kerst via www.mijnafvalwijzer.nl of via de gratis **Afvalwijzer-app**.

Alle apart ingezamelde kerstbomen worden duurzaam verwerkt tot compost!