



de Rivier-Dichter

WIJKKRANT VOOR EN DOOR BEWONERS VAN DE RIVIERENWIJK EN DICHTERSWIJK

Herontwikkeling Bo-rent locatie Veilingstraat in buurt!-perspectief Huiskamer, werk-, kiem- en ontmoetingsplaats Dichterswijk?

In de Rivier-Dichter werd al twee keer aandacht besteed aan de toekomst van de Bo-rentlocatie, de locatie waarop de oude koelhal (van Unilever) staat. De oude hal is historisch verbonden aan groente- en fruitveilingen en later de soepproductie. Nu zit er Kringloopwinkel De Waarde. De ontwikkelaar wil hier fors bouwen, namelijk rond de 120 appartementen sociale huur. En in de plint van het gebouw... horeca. Maar het kan anders.

De Wijzigingbevoegdheid naar Wonen geeft de mogelijkheid tot realisatie van 600m² 'Maatschappelijke bestemming'. In de Dichterswijk ontbreekt het nu aan een ontmoetings- en activiteitenruimte voor bewoners van de Dichterswijk van jong en oud en alle leeftijden ertussen. Echt ontmoeten en elkaar echt leren kennen, leidt tot sterke en veilige wijken. En wie wil dat niet? Uit een door omwonenden van de hal zelf in 2021 gehouden enquête blijkt dat niet iedereen zit te wachten op horeca op die plek. Én... dat er onder andere een gemis is aan plek voor de jeugd. "Er is hier niets voor kinderen", zei een bewoner. Een andere bewoner ziet liever een invulling van de hal als een museum, galerie of bijvoorbeeld een eigen buurthuis, waar je bijvoorbeeld ook kan exposeren. Weer een ander onderstreept



Beeld: Ten Brinke (KOW Architecten); beeld uit video Informatieavond voor omwonenden... (24 juni 2021) op 31.25, video via www.veilingstraatutrecht.nl/links/

de behoefte aan ruimte voor activiteiten, óók voor volwassenen in de Dichterswijk.

In de 'Programmatische uitgangspunten'* opgesteld door ontwikkelaar en gemeente, staat nu 'maatschappelijk/horeca', en verderop voorkeur voor horeca (aan het plein). Voor de zomer komt de concept-bouwenvelop waarop inspraak mogelijk is door het indienen van een zienswijze. Afgelopen jaren is veel bezuinigd op maatschappelijk vastgoed. De buurthuizen en huiskamers, zijn in zelfbeheer. Maar met subsidies, bijdragen uit fondsen en inkomstenbronnen blijkt veel mogelijk.

De vraag is dan ook: wat zou jij als bewoner uit Dichterswijk hier willen doen, of zien?

Uw IDEE voor DICHTERSWIJK

Heb je een idee, plannen of doe je al iets (maar mis je een plek) in de wijk? Mail je idee naar ideeDichterswijk@gmail.com. Meld je gerust ook als je ideeën of ervaring hebt in opzet en (zelf)beheer.

Dirk van Haastrecht

*) Voor volledige tekst zie www.veilingstraat10utrecht.wordpress.com/blog/



Met o.a.: **Nieuw initiatief: Utrecht Helps Ukraine** | **Parkeerproblemen voor scholen** | **Repair Café Merwede in De Boog** | **en nog veel meer ...**

www.rivier-dichter.nl

Hathayoga

9.30 uur op dinsdag,
woensdag en vrijdag
19.00 uur op maandag
en woensdag
10.00 uur op
zondag

Hatha-Flow yoga

20.30 uur op
dinsdag

Yin yoga

17.30 uur op
maandag

Yoga Centrum
Rivierenwijk
Rijnlaan 167, Utrecht
06-23855516
info@yoga-asana.nl



www.yogacentrumrivierenwijk.nl

RECREATIEF BASKETBAL

ZOEKT NIEUWE LEDEN!



zondagavond | 19.30 vrouwen | 21.00 mannen

Hou je van balsporten in teamverband?

Wil je je vrijblijvend verbinden?

Kom dan recreatief én fanatiek met ons meespelen!

Basketbalervaring is niet vereist.

Locatie: de Halter, Dichterswijk



Aanmelden of meer info: info@dehalter.com

Colofon

De Rivier-Dichter is een onafhankelijke wijkkrant van, voor en door wijkbewoners van de Rivierenwijk en Dichterswijk.

Jaargang 18 nummer 2. Oplage: 4.500.
Volgende nummer: juli 2022

Wil je iets plaatsen, heb je ideeën of vragen?

Mail naar redactie@rivier-dichter.nl
Of lever je kopij in voor 14 juni op

Balijelaan 40. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen die te lang zijn in te korten.

Website: www.rivier-dichter.nl

Redactie: Marlies Bos, Dirk van Haastrecht, Grietje Henken, Yvon van der Veen

Illustratie linksboven pagina 9:
caroline@inktvis.nu

Vorm en opmaak: Grietje Henken

Druk: Centrum Drukkerwerk

Bezorging: Marjolein de Graaff, Willem de Groen, Mieke Huurdeman, Els de Jong, Sweder Kraan, Judi Romijn, Nicole en Ruud Rosé, Helen de Ruiter, Janneke Schouten en Coraline Versluis



Geef de Rivier-Dichter nog
meer kleur!!!

redactie@rivier-dichter.nl

Tai Chi Chuan/Taijiwuxigong

in de Gymzaal Lingestraat 2b
Maandag 9 mei 2022 van 20.30-21.30 uur

Lichaam en Geest in balans brengen d.m.v. Bewegingen op aloude Chinese Wijze die via Lineage zijn doorgegeven.

Traag, met aandacht, staande, zitten, liggend opnieuw je lichaam leren voelen en contact makend met de aarde-energie die onbeperkt tot onze beschikking staat en helpt om spanningen te ervaren en af te voeren.

Wees welkom om te ontdekken wat het voor jou kan betekenen.

3 Proeflessen € 25,-



Info/opgave: www.tai-chi-brabant-utrecht.nl
Tel. 0630152519 | hennyzerstegen@hotmail.com



www.tai-chi-brabant-utrecht.nl

Zwangerschapsyoga

maandag 20.30 uur
zaterdag 11.30 uur

- Thema- en partnerlessen bevalvoorbereiding
- Privés bevalvoorbereiding samen met partner
- Terugkom-bijeenkomst mama en baby

Yoga Centrum Rivierenwijk
Rijnlaan 167
Utrecht



Aanmelden via
Momoyoga.com/yoga-centrum-rivierenwijk/

www.zwangerschapsyogautrecht.nl



Mooi nieuws voor het 't Ruilhaventje

't Ruilhaventje kreeg onlangs van de Natuur en Milieufederatie Utrecht de **Kringlogo-award** voor het meest circulaire burgerinitiatief van Utrecht.

U kent 't Ruilhaventje nog wel van een eerder artikel. Hier kunnen bezoekers kinderkleding inleveren. Op basis van het ingeleverde gewicht kun je vervolgens *kosteloos* kleding meenemen van het ruilpunt! Zo krijgt de ingeleverde kleding een tweede leven. *Gefeliciteerd met deze mooie prijs!*

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs op een van de maandelijkse **KINDERKLEDING-RUIDAGEN** op de Kanaalweg 30. Kijk voor de data en meer informatie op www.facebook.com/ruilhaventje/



Deze zomer wordt er ook weer een **SPEELGOED-RUIDAG** georganiseerd op **zondag 12 juni van 12.00-14.00** op de Kanaalweg 30.



Nieuw initiatief: Utrecht Helps Ukraine



Nu op dit moment door heel Utrecht Oekraïners worden opgevangen, ontstond in de wijk het idee om een plek te maken voor samenkomen en ontmoeten. Zo is half maart een groep vrijwilligers gestart met het initiatief *Utrecht Helps Ukraine*.



In samenwerking met De Nieuwe Jutter organiseren vrijwilligers elke maandag en donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur een open inloop. Het initiatief wil gevluchte

Oekraïners in het buurthuis een plek bieden om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen. In deze eerste fase richten de vrijwilligers zich op de open inloop voor laagdrempelige ontmoeting en hulpvraag en aanbod matchen. Eén van de initiatiefnemers heeft via zijn werkgever vier laptops geregeld en ingesteld, er zijn spullen ingezameld en De Nieuwe Jutter heeft een mooie keuken en diverse ruimtes voor activiteiten ter beschikking gesteld. Vrijwilligers helpen als mensen gezamenlijk willen koken en eten, of bij het organiseren van deze activiteiten. Samen met Oekraïense vrijwilligers wordt gezorgd voor vertaling. Volg de **Facebookpagina UHU Utrecht** om op de hoogte te blijven van de actuele informatie en activiteiten.

Ken je zelf Oekraïense vluchtelingen voor wie dit kan helpen, stuur deze informatie vooral door. Doe je zelf al iets, of ken je een Utrechts initiatief om te verbinden? Of wil je zelf op een manier bijdragen? Neem dan contact op met uhu.utrecht@gmail.com.

Redactioneel

Beste medebewoners van de Dichterswijk en de Rivierenwijk. Het bruist in onze wijken van activiteiten en ontwikkelingen. Dat is geweldig om te zien en te lezen en we hopen dat jullie met ons daarvan meegenieten bij het lezen van de krant. Soms ook vraagt een ontwikkeling om actie van bewoners - zoals bij de vergroening van de wijken. Dat gebeurt ook volop! Soms komen er ook ingewikkelde zaken aan de orde, zoals de parkeerdruk in delen van de Rivierenwijk. Binnenkort worden hiervoor participatieavonden georganiseerd, u wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Onze oproep voor versterking van de redactie en uitbreiding van het bezorgersteam hebben mooie reacties opgeleverd. Daar zijn we erg blij mee. Het bezorgersteam mag vier nieuwe vrouwen verwelkomen. De redactie is nog in gesprek met mensen die zich hebben aangemeld en dat leidt tot mooie nieuwe ideeën. En waar we ook heel erg blij mee zijn? Dat kinderen de weg naar de Rivier-Dichter steeds beter vinden. Wil je ook een keer meedoen aan de kinderpagina? Meld je aan voor de volgende keer via kinderredactie@rivier-dichter.nl. De volgende keer zal Bob, stagiair van Dock, als onze gast helpen met het vullen van de kinderpagina.

Heb je een nieuwtje? Wil je een portret maken van een nieuwe of 'oude' buurtbewoner? Is je iets opgevallen? Of wil je iets anders delen? Wil je graag een berichtje als de krant digitaal te lezen is op de website? Mail dan naar redactie@rivier-dichter.nl

Hartelijke groet van de redactie

Uit de Nicolaïkerk

Negenhonderd jaar geleden kreeg Utrecht stadsrechten. Ook in de Nicolaïkerk wordt bij dit bijzondere jubileum stilgestaan, met een programma van 2 juni tot 11 november. Het kerkelijk jaar loopt inmiddels via Hemelvaartsdag van Pasen naar Pinksteren. Een periode van uitbundige lentebloei en langere dagen. Een vrolijke sfeer van vrijheid in het groeiende licht. En ook nog eens moederdag en vaderdag. Maar dat heeft ook bijna iets onwerkelijks. Want bijna ongemerkt zijn we van de ene crisis in de andere gerold. De pandemie verschoof naar de achtergrond en maakte plaats voor de oorlog aan de grens van Europa. Sommigen, ook mensen uit de Nicolaïkerk, vangen vluchtelingen op. Maar nog steeds liggen er mensen in het ziekenhuis en op de IC. De zeer kwetsbare mensen dreigen nu in het vergeetboek terecht te komen. Intussen wordt alles duurder en komen steeds meer mensen in de knel. Er is woningnood. En vluchtelingen

die niet uit Oekraïne komen blijven steken in overvolle opvangkampen. Er komt veel op ons af. Toch oefenen we ons en elkaar in hoop en vertrouwen op Gods goedheid in de mensen en proberen we Gods liefde tastbaar en zichtbaar te maken op dat stukje van de schepping waar wij verantwoordelijk voor zijn. Ieder op zijn of haar eigen manier.

Agenda:

14 mei concert 'Ruimte', aanvang 20.15 uur.

Projectkoor NEON o.l.v. Fokko Oldenhuis m.m.v. Dorien Schouten en Ko Zwanenburg, orgel Kaartverkoop: www.podiumplein.nl/artiesten/nicolaconcerten/voorstellingen/ruimte

15 mei Preek van de Leek, aanvang 17.00 uur, Strafrechtadvocaat Willem Jan Ausma [in het kader van Utrecht 900 jaar stadsrechten].

19 juni Preek van de Leek, aanvang 17.00 uur, Jan Beuving [in het kader



van Utrecht 900 jaar stadsrechten].

5 juni 14.00 uur: opening **Expositie '900 jaar Nicolaïkerk'**. De opening wordt om 17.00 uur afgesloten met een vesper.

5 juni-11 november (dinsdag t/m zondag): *Expositie '900 jaar Nicolaïkerk – een baken in de stad'*. Kijk op www.kerkenkijken.nl voor openingstijden.

Info www.nicolaïkerk.nl en www.nicolaconcerten.nl

Boekpresentatie en podcast lancering

Het leven in de volksbuurt

In het afgelopen jaar heeft het Volksbuurtmuseum meer dan honderd bewoners van Utrechtse volksbuurten geïnterviewd over hun dagelijks leven (noot redactie: onder andere uit de Rivierenwijk). Prachtige verhalen die het waard zijn om gedeeld te worden. Met trots presenteren wij dan ook het boek Het leven in de volksbuurt en een bijbehorende podcastserie waarin 8 portretten worden uitgelicht.

Het boek vertelt het verhaal van het leven van mensen uit Utrechtse volksbuurten van 1945 tot ongeveer 1990. Ze vertellen over hun kindertijd, hun ouders, school, uitgaan, seksualiteit, werk, de buurt, de stad, hun eigen gezin. Verhalen over armoede en hard werken om verder te komen. Over saamhorigheid in familie en de buurt, maar ook over dronkenschap en huiselijk geweld. Hoe werden migranten ontvangen en hoe vonden ze een plek in de samenleving? Telkens is de vraag hoe mensen op hun leven terugkijken. Op de kansen die zij kregen op school en op hun werk.

Welke hobbels kwamen ze tegen in het leven en hoe gingen ze daar overheen? Hoe denken ze over lotsbestemming en eigen verantwoordelijkheid? Wat willen ze jongeren van nu meegeven op basis van hun eigen levenservaring?

Het boek is geschreven door Adriane Dercksen en Ingeborg Hornsveld en is vanaf 14 april te koop in de museumwinkel.

De podcastserie is gemaakt door Bart Verbeek en Jaap Hoeve, deze is vanaf 14 april te beluisteren op www.volksbuurtmuseum.nl, Spotify en Apple Podcast. Het project is mede



mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht en Uitgeverij Betelgeuze.

Op donderdag 14 april j.l. werd het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan burgemeester Dijksma en kwam de podcastserie beschikbaar.

www.volksbuurtmuseum.nl

Afscheid van een begrip in Maarssen en omstreken

Judoschool Barberio met judopensioen

Judoschool Barberio is op 31 maart met judo pensioen gegaan. En hoe kan je dit beter afsluiten dan met je eigen clubkampioenschap. Op zondag 27 maart vond dit plaats in de sporthal op Fazantenkamp. De judoka's waren verdeeld in drie groepen, de kleintjes als eerste. De kinderen waren verdeeld in poules en behalve de podiumprijzen was er voor iedereen een beker. Ook was er een speciale prijs voor de mooiste judoworp. In de eerste groep was dit *Samir Hamid*, in de tweede groep *Jesse de Boer* en in de derde groep *Thijs*. Ook was er zoals altijd de uitreiking van de judoka van het jaar, dit keer voor *Daniël van der Klomp*. Omdat dit

het laatste toernooi was van judoschool Barberio, werd *Antonio Barberio* ook in het zonnetje gezet door



de familie van der Klomp en de familie Rosé, met een mooi, glazen aandenken voor de mooie jaren die diverse judoka's hebben beleefd bij deze vereniging. Mooi dat er ook oud judoka's aanwezig waren.

Wat betekent dit afscheid nu voor de judoka's van judoschool Barberio?

Eigenlijk verandert er, behalve de naam, niet veel. De judoleraren



blijven, de locaties blijven en zelfs Antonio blijft weliswaar minder lesgeven en coachen.

Rond en goud voor jong en oud!



Vrijdag 18 maart was het feest bij buurthuis De Nieuwe Jutter! De vaste kaartclub was hier namelijk uitgenodigd om een heerlijke pannenkoek te eten voor de nationale pannenkoekendag. Voorafgaand hieraan traden de kinderen van basisschool **De Wereldwijzer** op met een pannenkoekenlied, inclusief dans en rap. In het door de kinderen versierde buurthuis werd er daarna gesmuld van de pannenkoeken, gebakken door vrijwilligers van het buurthuis, een moeder van de school en buurvrouw Klassie. De dag was een feest voor jong en oud!



Wat betekent een robot voor jouw toekomstige zorg?

Stichting Pharos organiseert samen met het Rathenau instituut en GROZUtrecht op **11 mei van 13.30-15.30 uur** in buurthuis De Nieuwe Jutter (Amerhof 66) een bijeenkomst. *En wel over kunstmatige intelligentie en wat dit betekent voor de toekomstige zorg.*

Sara de robot wordt vaak ingezet in de zorg. Ben je benieuwd hoe Sara gebruikt kan worden en wat zij allemaal kan? Hoe de robot dokters of verpleegkundigen kan helpen? Of wat de robot voor jouw gezondheid zou kunnen betekenen?

We willen graag met jou in gesprek om te horen hoe jij denkt over het gebruik van robots en andere technologie in de zorg. Wij hopen voor dit gesprek op een divers publiek en we kijken ernaar uit dat er veel zorgprofessionals en wijkbewoners aanwezig zullen zijn. Meld je aan op 06-86838040 of loop binnen. Koffie en thee staan klaar.

Kinderpagina

Vóór kinderen, dóór kinderen! Wil jij ook meedoen met de kinderpagina maken of heb je een leuk idee voor de krant? Wil je iets met ons delen? Wil je ook een interview doen voor de krant? Hartstikke leuk! Stuur dan een mail met je naam en telefoonnummer naar kinderredactie@rivier-dichter.nl We gaan met je in gesprek over je idee of helpen je met een interview. Deze keer een interview van Marlies en Bob met Niek, Yuna, Toots, Koen en Tess.

Actie voor Oekraïne

Op basisschool **De Kleine Dichter** is een inzameling geweest voor de mensen uit Oekraïne, waar nu een nare oorlog is. Er is **€ 661,96** opgehaald!!! Dat is een super resultaat. Niek, Yuna, Toots, Koen en Tess hebben met hun eigen acties daar voor meer dan de helft aan bijgedragen. De Rivier-Dichter maakte een afspraak met hen voor een interview.



Waarom was het voor jullie belangrijk om na school actie te ondernemen?

Het was zo lang veilig in Europa en nu is er uit het niets oorlog. Dat is erg spannend. We wilden graag de mensen uit Oekraïne helpen. Sommige mensen hebben niks meer.

Tips voor de scholen

- Kinderen kunnen beter in hun eigen taal hun eigen lessen volgen (op internet ofzo), dat is veel fijner anders lopen ze straks achter als ze teruggaan. En je kan beter Engels leren dan Nederlands, daar heb je meer aan.
- Nederlands leer je wel als je (buiten) gaat spelen met andere kinderen.

Tips als je Oekraïense kinderen kent

- je kan altijd gezelligheid geven, spelletjes doen of een potje voetballen samen
- kleren, speelgoed of knuffels geven
- je hoeft niet de taal te kennen om samen te spelen

Wat hebben jullie gedaan om geld te verzamelen?

Tess: ik heb cupcakes gemaakt en verkocht, en we zijn ook met andere spulletjes op de Croeselaan gaan staan om te verkopen.

Niek en Koen: wij hebben stenen versierd en hebben ze met de bolderkar verkocht, maar sommige mensen wilden ook gewoon wel geld geven.

Yuna: ik heb koekjes en smoothies gemaakt en verkocht, vooral de smoothies verkochten goed. **Toots:** de broer van Niek wilde cupcakes bakken en die hebben Niek en ik verkocht.

Sommige mensen nemen vluchtelingen in huis, wat zou jij daarvan vinden?

Met elkaar kwamen ze eruit dat je wel ruimte moet hebben daarvoor omdat de vluchtelingen veel hebben meegemaakt en ook een beetje plek voor zichzelf nodig hebben. En dat je dat als gastgezin ook nodig hebt. En dat je er goed over na moet denken omdat je niet zomaar mensen weg kan sturen als je het niet meer leuk vindt als de oorlog langer duurt. Maar dat het belangrijk is dat de vluchtelingen wel een fijne plek hebben om zichzelf te zijn en alles op hun manier en eigen tempo te doen.



De Kleine Dichter in actie voor Giro555

De kinderen van groep 7B van basisschool De Kleine Dichter (in de Utrechtse Dichterswijk) kwamen afgelopen week volop in actie voor Giro555. Met verkoop van knutselwerken en koekjes, collecteren en het doen van heitjes voor karweitjes haalden ze tot nu toe 661,96 op.

“Oorlog is vreselijk en helemaal niet nodig, maar wij kunnen dat leger niet stoppen. Dus bedachten we samen als vrienden wat we wél kunnen doen. Iedereen had goede ideeën en we verzamelen onze opbrengst in een grote geldpot bij de ingang van de school.” vertelt Niek, een van de leerlingen uit groep 7B. “Een van onze klasgenoten komt uit Oekraïne en heeft er nog veel familie. Daarom zetten we ons nog eens extra in!” Bovendien is deze groep ook een echte inspiratiebron voor de andere kinderen en klassen van de school. De hele Kleine Dichter is nu volop in actie om zoveel mogelijk geld op te halen en te doneren aan Giro555. Zo zetten zij allemaal hun energie in om iets te doen voor Oekraïne! En ze stoppen voorlopig nog niet!



Geld tellen, bovenaan de pagina: met meester Jos op de foto

Parkeerproblemen voor scholen

De gemeente Utrecht voert geleidelijk in de hele stad betaald parkeren in. Dat dit ook onze Rivieren- en Dichterswijk treft zal niemand zijn ontgaan. Voor de scholen in deze wijken levert dit een nieuw probleem op: zij vallen onder de commerciële tarieven voor een vergunning.

Onlangs gingen de directeurs van de scholen in de wijk daarom in gesprek met raadsleden van het CDA. Het doel? Een reactie van de gemeenteraad op de brandbrief van de medezeggenschapsraden van alle Utrechtse schoolbesturen. Zij maken zich ernstig zorgen over wat de parkeerproblemen betekenen voor het toch al grote lerarentekort.



Zo heeft *De Maaspleinschool* geïnvesteerd in fietsen waarmee leerkrachten van en naar het station Vaartsche Rijn kunnen komen. Op *De Wereldwijzer* zijn de problemen groter. Directeur Monique Reijmer vroeg 7 parkeervergunningen aan, de gemeente keurde er slechts 4 goed. Het merendeel van haar personeel woont buiten de stad en carpoolde al richting de school. Ze houdt haar hart vast voor wat dit betekent op de lange termijn. De kosten voor wonen in de stad zijn te hoog voor de meeste leerkrachten, nu komen daar de kosten voor het parkeren bovenop. Daar komt bij dat er behoorlijk wat onderwijsgeld naar de vergunningen gaat. Directeur Annemieke Teune van *De Kleine Dichter* berekende eerder al eens dat haar school meer dan €10.000,- per jaar investeert in parkeerplaatsen. En niet alleen leerkrachten worden getroffen. Op scholen is natuurlijk veel meer personeel betrokken. Denk aan de kinderopvang, zorgbegeleiders en andere externen.

De besturen hebben daarom de handen ineengeslagen. Zij willen graag in gesprek met de gemeente over hoe Utrecht een **aantrekkelijke onderwijsstad** kan blijven. Er is daarom een **petitie** geopend en er wordt nog nagedacht over een ludieke actie vanuit de scholen zelf.

Maakt u zich ook zorgen over de invloed van het parkeerbeleid voor leerkrachten in onze wijk?
Teken dan de petitie!

www.petities.nl/petitions/zoek-betaalbare-parkeer-en-reisoplossingen-voor-leraren-in-utrecht



- 1-op-1 coaching voor kinderen en ouders
- sparringpartner voor ouders
- maak kans op een gratis sparsessie!
- positief, oplossingsgericht, groeimindset, zelfvertrouwen

*binnenkort: online training voor ouders over
het geven van de juiste complimenten.
Geef je nu op voor de wachtlijst en ik houd je op de hoogte!*



Kijk op www.klimrooscoaching.nl of mail naar renata@klimrooscoaching.nl



Waarom STOEIEN EN WORSTELLEN bij de Halter Utrecht?

- Worstelen is gezond.
- Worstelen is goed voor lichaam en geest.
- Worstelen is goed tegen overgewicht.
- Worstelen verbetert de grove en fijne motoriek.
- Worstelen vergroot zelfvertrouwen en discipline.
- Worstelen brengt uw kind in contact met andere kinderen.
- Worstelen voorkomt verveling en rondhangen op straat.
- Worstelen verbetert de concentratie en de schoolprestaties.
- Worstelen voorkomt schooluitval.
- Worstelen vermindert criminaliteit.
- Worstelen geeft hoop.

Worstelen ook wat voor jou?
Kijk snel op www.dehalter.com
Heycopplein 5 te Utrecht (Dichterswijk)



Drumles voor iedereen!

Midden in de Rivierenwijk (Volkerakstraat) Drumschool Utrecht gevestigd. Drumleraar Bram Jacobs is gediplomeerd docent en een ervaren allround drummer.

Tijdens de privé-lessen staat plezier met een persoonlijke aanpak voorop, in een ontspannen sfeer.



- Gratis en vrijblijvende proefles van 30 minuten
- Lessen op maandagavond tussen 18.00-22.00 uur (mogelijk uitbreiding extra lesdag)
- Geen inschrijfkosten etc.
- Lespakketten van 4 lessen (22,50 euro per 30 minuten privé les)
- Tot 21 jaar vrijgesteld van btw
- Naast les in de studio ook online lessen via Skype mogelijk
- Aangesloten bij Jeugdfonds Cultuur (subsidieregeling in geval laag inkomen ouders)

Contactgegevens Drumschool Utrecht
Bram Jacobs | Tel: 06-41367342
info@drumschool-utrecht.nl
www.drumschool-utrecht.nl

Werkplaats voor loPT

Identity-oriented Psychotrauma Therapy
Voor werk met jouw intentie.

eigen weg

Je hebt vragen. Wie ben ik? Wat wil ik? Heb je emotionele verwondingen opgelopen of is het lastig jouw eigen weg te gaan? loPT is een heldere methode die je gezonde autonomie versterkt.



Vivine van der Velden
vivine.eigenweg@gmail.com

Franz Ruppert ontwikkelt loPT

Welkom voor een gratis kennismaking.

2 min lopen van station Utrecht Vaartsche Rijn



Vis- maatje gezocht



Pas gepensioneerde meneer uit de wijk, zoekt een maatje uit de wijk die eens met hem wil vissen. Ben jij dat? Of ken je iemand?

Dan kun je even een mailtje sturen naar: inloopvanburen@gmail.com
Bij voorbaat hartelijk dank!

Rob en Lot 'van Buren' (wij koppelen vraag en aanbod in de wijk.)

Bericht van de Buurtkamer

Hallo allemaal, we hebben erg afwisselend weer de laatste tijd, eerst warm weer, heerlijk! Toen kregen we onverwachts een witte wereld om ons heen. Een prachtig gezicht vooral als je, zoals ik, een park als uitzicht hebt. *Aprilletje zoet geeft nog weleens een witte hoed.* Oude spreekwoorden/gezegdes komen toch regelmatig terug in ons leven. Een nachtvorstje of twee, toen kwamen we in de warme zone terecht. Maar liefst 20 graden. Hopelijk blijft het weer nu mooi. *Vergeet niet: Elke donderdag ben je welkom om langs te komen bij de Buurtkamer.*

Tot de volgende keer maar weer, in 't Strandpaviljoen aan de Noordzeestraat.

Groetjes, Gastvrouw Paula van de donderdagmiddag

De maaltijd delen bij Het Trefpunt

Er is plaats voor u aan onze eettafel

Bent u veel thuis en komt u er niet zo gemakkelijk uit?

Wilt u wel eens met anderen samen eten?

Wij hebben plaats aan onze eettafel nu we weer naast elkaar kunnen zitten. Elke dinsdag kookt onze kok Ruurd een heerlijke verse maaltijd.

Om 17.30 uur gaan we samen aan tafel.

Stap over de drempel, kom spontaan langs bij *Het Trefpunt* op *Rijnlaan 165*.

Of bel van tevoren onze kok, 030-8894387.

Welkom bij de eetclub van Het Trefpunt



Rommelroute Rivierenwijk op 18 juni 2022

Heeft u spullen die u niet meer gebruikt maar die nog te mooi zijn om weg te gooien dan is dit de gelegenheid om deze VOOR UW EIGEN DEUR te verkopen.

Let op: Dit is niet dezelfde rommelmarkt zoals u gewend bent. Maar eentje waar geen vergunning voor aangevraagd hoeft te worden. Verkoop is op de stoep voor uw eigen deur en niet meer dan dat. Dit betekent geen verkoop van eten en drinken en zeker geen handelaren. U bent verantwoordelijk voor uw eigen stoep.

Vanaf 4 juni staat op de website www.denieuwejutter.nl welke adres-

sen meedoen aan de rommelroute. In de straten die mee doen zullen flyers verspreid worden waarin staat hoe u zich aan kunt melden. **Aanmelden kan tot 28 mei.**

Valt u net buiten de straten die meedoen en wilt u toch graag deelnemen, laat dat even weten in de mail van rommelrouterivierenwijk@gmail.com.

De dag wordt gezellig afgesloten met een hapje en drankje bij buurthuis De Nieuwe Jutter.

Hartelijke groeten Marijke en Judith namens de commissie

Kom zingen bij ons gezellige koor

Zing je graag en geniet je ervan om dat samen te doen, kom dan bij ons gezellige koor. De afgelopen twee jaar hebben we verschillende keren met een lockdown te maken gehad in verband met het coronavirus. Gelukkig wordt alles nu langzamerhand weer een beetje normaal en mogen we van alles oppakken. Zo ook het zingen. Het mag weer!!!

Met het koor hebben we een doorstart gemaakt en de afgelopen periode – als het kon – fijn geoefend. Graag zouden we het koor willen uit-

breiden, we zijn op zoek naar nieuwe leden. Kom ons versterken en draag je muzikale steentje bij.

We oefenen iedere donderdagavond, onder leiding van een dirigente, in buurthuis De Nieuwe Jutter, Amerhof 66. Van 20.00-22.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. De kosten bedragen € 10 per maand.

Je mag ook een keer gewoon vrijblijvend komen kijken om te zien of het je wat lijkt. Aarzel niet, doe mee en zing met ons het hoogste lied!!!

Voor aanmelden of vragen: Catharina van der Veeken. 06-45152125



OBS Maaspleinschool: werken met thema's

De Maaspleinschool werkt iedere periode met een nieuw thema. Dit is een project waar de hele school aan mee doet, van groep 1-2 t/m groep 7-8. De periode tussen voorjaars- en meivakantie staat in het teken van het thema "Grote Experimenten".



Slijm maken

Elke groep doet activiteiten die bij het thema passen. Groep 3-4 leert over handige uitvinders, groep 5-6 werkt over wonderlijke uitvindingen en groep 7-8 is bezig met de experimentele keuken. We leren veel over aardrijkskunde, natuur, techniek of geschiedenis. Bijvoorbeeld hoe een vaste stof vloeibaar wordt en vervolgens verdampt. Elk thema doen we in groepjes een onderzoek. Het vorige thema was "Altijd Onderweg". Groep 7-8 heeft toen onderzoek gedaan naar verschillende landen en de voor- en nadelen van het wonen

in dat land. Door dit onderzoek leren kinderen goed samenwerken. Als we met een nieuw thema beginnen, hebben we altijd een thema-opening met de hele school. Vaak doen de leerkrachten een voorstelling of activiteit om het nieuwe thema bekend te maken. Ook wordt de school versierd met allemaal dingen die bij het thema passen. Bij de opening van het thema "Grote Experimenten" deden twee meesters proefjes op het plein, met cola en mentos. Daarna deed elke groep een proefje in hun eigen klas en was het thema geopend.

Andere vakken sluiten ook aan op het thema, zoals begrijpend lezen en woordenschat. De teksten die we lezen bij begrijpend lezen gaan altijd over het thema.

Bij woordenschat leren we moeilijke woorden die bij het thema passen, zoals au bain-marie, flamberen, etc.

Elke week doen we op de Maaspleinschool een circuit. Iedereen kan zich dan inschrijven voor workshops zoals experimentenlab, muziek, drama & dans, koken, social media-onderzoek, tuinieren, of crea. Het experimentenlab past bij dit thema en ook koken sluit aan op het thema; daar maken kinderen eetbaar slijm of lijm van aardappels.

Aan het eind van elk thema is er een thema-afsluiting. Bij het vorige thema was er bijvoorbeeld een grote markt op het leerplein met de hele school. Het is altijd heel leuk om te zien wat iedereen heeft geleerd en gedaan.

Geschreven door: Ebru, Elif, Kaoutar, Logan en Roua uit groep 7-8 van de Maaspleinschool.

KIJK!, samenleven door de lens van kinderen uit Dichterswijk

KIJK!

Een expositie van 15 mei tot 15 juni
'Samenleven door de lens van kinderen uit Dichterswijk'
Buurthuis 't Strandpaviljoen,
Noordzeestraat 20, Utrecht

Deze expositie is het resultaat van een fotografiecursus voor kinderen uit de Dichterswijk.

In tien weken maakten de kinderen een foto-expositie.

Nu laten ze het thema **samen** door hún ogen zien.

Kijk mee met *Olivia, Taoufiq, Wafaa, Stella, Safae, Jelle, Amina, Zeyneb, Sara* en *Maryam*. Ontdek wat samenleven

in hun eigen buurt voor hen betekent.

De expositie wordt samen met de kinderen feestelijk geopend op 15 mei om 16.00 uur door de wijk-agent Sebastiaan Westphal.

Kom je ook KIJKEN tijdens de opening en blijf je napraten en genieten van de heerlijke hapjes die gemaakt zijn door de buurtbewoners?

KIJK! is een samenwerking tussen Stichting Magneet, DOCK, de politie en gemeente Utrecht



Nieuws uit het buurthuis



SPEAK: Taal en plezier!

In april is het initiatief SPEAK gestart met een taalcafé en Nederlandse les bij buurthuis De Nieuwe Jutter.

Wil jij je Engels of Nederlands verbeteren en nieuwe mensen leren kennen?

SPEAK verbindt wijkbewoners, nieuwkomers en migranten door te oefenen met taal, activiteiten en vooral plezier!

Om de woensdag, in de oneven weken, is er tussen 19.00-20.00 uur een English Speaking Corner. Ontmoet nieuwe mensen en oefen je Engels. Aanmelden is niet nodig, loop gezellig binnen!

Daarnaast organiseert SPEAK op donderdagen tussen 16.00-17.30 uur gratis Nederlandse taallessen. Kun jij al een beetje Nederlands maar wil je meer vertrouwen krijgen om in gesprek te gaan, doe mee! Het is gratis en is een reeks van 12 lessen. Er zijn nog een paar plekjes vrij! Schrijf je in via www.speak.social/en/utrecht/



Word jij onze Riksja coördinator?

Misschien heeft u de riksja wel eens zien rijden. Vanuit het initiatief Fietzen Alle Jaren wordt de fiets gebruikt om met kwetsbare of minder mobiele bewoners op pad te gaan.

Wil jij iets doen voor de wijk? Houd je van fietsen? Heb je organisatietalent?

We hebben een enthousiaste groep fietsvrijwilligers, maar zoeken iemand die het leuk vindt om een plan te bedenken, activiteiten te organiseren, kortom die het gebruik van de riksja nieuw leven in wil blazen.

Eigen ideeën zijn dan ook zeer welkom. Lijkt dit je wat?

Stuur dan een mailtje naar

buurthuis@denieuwejutter.nl

Wij doen ook mee met de Dag van de buurt

Op **19 mei 2022** is de **landelijke Dag van de Buurt**. In heel Nederland laten actieve bewoners en betrokken wijkwerkers zien wat er speelt in hun buurt en wijken.

Bij De Nieuwe Jutter op de Amerhof 66 kan je tussen 14.00 en 16.00 uur kennismaken met een aantal (bewoners-)initiatieven en organisaties in de wijk.

Dus ben je buurtbewoner, ondernemer, initiatiefnemer of professional in de wijk en draag je Rivierenwijk een warm hart toe?

Kom dan vooral langs en praat mee over het samenwerken aan een mooie wijk. Wil je meer informatie over het programma? Kijk dan op

www.dagvande buurt.nl. Wil je meedoen?

Stuur dan een mail naar buurthuis@denieuwejutter.nl



Jonge Jutters

Ben je tussen de 16 en 27 jaar? En wil je wat leuks doen in de wijk? Dat kan als Jonge Jutter! Jonge Jutters zijn jongeren die samen leuke activiteiten organiseren en impact maken in de wijk. Wanneer jij wilt meedoen als Jonge Jutter, kijken we naar wat jij leuk vindt om te doen. Je kunt aansluiten bij een van de bestaande activiteiten, of we komen samen tot een nieuw tof idee!

Iedere maandag tussen 16.00 en 19.00 uur kun je langskomen bij de open inloop. Dat zijn de momenten dat we met elkaar samenwerken, overleggen, soms een training volgen of een leuke activiteit organiseren.

Neem contact met ons op via jongejutters@gmail.com, of volg ons op Instagram of Facebook via Jonge Jutters.



Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van De Nieuwe Jutter?

Kijk dan op onze website: www.denieuwejutter.nl

Je kunt je ook inschrijven voor onze tweemaandelijks nieuwsbrief, via de site of per mail:

buurthuis@denieuwejutter.nl

Genieten van een geveltuin in de Rivierenwijk

'Ja natuurlijk wil ik een geveltuin!', was mijn antwoord toen ik de vraag kreeg of ik mee wilde doen. Bovendien op kosten van de gemeente, en ook nog eens met hulp en advies van hovenier Pieter die door de gemeente is ingehuurd.

Veel burens stonden tegels te wippen, te scheppen en te planten. Supergezellig.

Ik kan niet wachten tot er in de zomer een **zoete geur van jasmijn door het slaapkamerraam komt**. Of tot in de herfst de wingerd naar prachtig rood gaat verkleuren. Maar voor nu komen er al voorzichtige bloemetjes op en wordt het steeds groener.

Wat wordt de wijk leuk!

En mocht je zelf nu ook een geveltuin willen: dat kan, want er komt een tweede ronde aan. Wil je advies of hulp: gewoon vragen aan degene die in hun geveltuintje bezig zijn, of bel gewoon even aan! Of kijk even naar het affiche bij wie je moet zijn. Je kan ook even kijken in deze krant bij het artikel Groene initiatieven in de wijk.



Groene groeten van Els en Maartje

DOCK in de wijk

We staan in de Rivieren- en Dichterswijk met onze DOCK bus. Heeft u een idee of vraag over de wijk of over de straat? Wilt u meer groen in de straat? Wij verbinden mensen en de ideeën die er zijn en denken graag mee.

Kom dan langs!

Er zijn ook spelletjes en activiteiten voor de kids.

Vanaf 10 mei tot 31 mei staan we elke dinsdagmiddag van 14.15-16.00 uur op de hoek van de Spaarnestraat en Dommelstraat. Met slecht weer en regen zijn we er niet.



Vragen?

Bel Rachida Lalouh (0659954052) of Leonie Weesing (0612603091) of mail naar

rlalouh@dock.nl
of
lweesing@dock.nl



Repair Café Merwede

Lekt het koffiezetapparaat? Werkt je racebaan niet meer? Of zit er een scheurtje in je broek? Voortaan kun je terecht in Repair Café Merwede. We zitten eens per maand in Wijk-speeltuinen De Boog. Handige vrijwilligers helpen je graag bij de reparatie van allerlei spullen.

Weggoeien? Mooi niet!

In het Repair Café is iedereen van harte welkom. Samen met jou zorgen we ervoor dat spullen door een kleine reparatie langer bruikbaar zijn. Want weggoeien is zonde en vaak helemaal niet nodig. Bovendien is het gezellig: koffie en thee staan klaar en je ontmoet er allerlei buurtbewoners die elkaar tips geven over duurzaamheid van je spullen.

Hoe werkt het?

In een Repair Café repareer je samen met vrijwilligers kleine huishoudelijke apparaten, video-, en geluidsapparatuur, lampen, kinderspeelgoed, fietsen, gereedschap, kleding en textiel. Reparaties zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld (je mag pinnen!). Het idee is dat je je spullen diezelfde dag – gerepareerd en wel – weer mee naar huis neemt.

APK van de rollator

Een van onze deelnemers is buurtbewoner Leslie Buchan, de oprichter van Stichting Donorfiets. Hij heeft met RTV Utrecht een filmpje opgenomen waaruit blijkt dat bij veel mensen de rollator niet goed is afgesteld, waardoor ze met de kabels blijven haken, vallen of met te krom gebogen rug lopen. Probleem is dat je met je rollator bijna nergens naar toe kunt om zoiets te laten verhelpen. Het goede nieuws is: Stichting Donorfiets doet nu ook belangeloos mee in ons Repair Café in Wijk-speeltuinen De Boog. Kom dus gerust langs om de rollator te laten nakijken en bijstellen.



Repair Café Merwede in Wijk-speeltuinen De Boog

Je kunt hier iedere 1^e zondag van de maand (of als dat een feestdag is verschuift het naar de 2^e zondag) binnenlopen tussen 12.00 en 15.00 uur.

Wijk-speeltuinen De Boog

Merwedekade 128 A

3521 ER Utrecht

REPAIR CAFE

Actuele info en kalender op:

www.repaircafe.org/cafe/repair-cafe-utrecht-merwede/

Of mail naar RepairCafeMerwede@gmail.com

Tot ziens in ons Repair Café!

Komende Repair Café zondagen

1 mei 2022, 2 juni 2022, (augustus: gesloten)

4 september 2022, 2 oktober 2022

Herontwikkeling Vondellaan 55 laat nog even op zich wachten

Als het gaat om vergroening van de Balijelaan en het 'Balijeplein' zien we nog niet zoveel gebeuren. Gelukkig is er een plan van aanpak in de maak, zijn er initiatieven voor het aanleggen van geveltuinen en kunnen we de transformatie tot woningbouw tegemoet zien op Vondellaan 55. Dit is het voormalige pand van Scheer en Foppen op de hoek van Vondellaan/Croeselaan. Dit gebouw zal een zogenaamde 'groene (begroeide) gevel' krijgen. Dat is in ieder geval het plan van Sleeping Beauties (un)real estates. Inzet was om eind 2021, begin 2022 te starten met de bouw van 21 appartementen.

Het betreffende pand stond al leeg sinds Scheer & Foppen in 2016 failliet ging. Sleeping Beauties wil er graag weer iets moois van maken en heeft 3.700 huishoudens ondervraagd over wat zij in de buurt graag terug willen. Daaruit kwam onder andere het idee om appartementen in het pand te realiseren. Het nieuwe pand krijgt 4 verdiepingen en op de begane grond komen vier woningen met een grote tuin aan de achterkant. Ook komt er een fietsenstalling voor zo'n veertig fietsen op de begane grond. Op de nog te bouwen bovenste verdieping komen penthouse-achtige appartementen met grote terrassen, de appartementen op de eerste en tweede verdieping krijgen eigen balkons.



Beeld: www.unrealestates.nl/scheerenfoppen/

Op de benedenverdieping blijft dan nog 150 vierkante meter over die Sleeping Beauties graag wil bestemmen als een plek die 'dienend is voor de straat'. Nergens valt precies te achterhalen wat de actuele stand van zaken is. Eind 2021, begin 2022 starten met de bouw is/wordt in ieder geval niet gehaald. Wie langs het gebouw loopt zal op dit moment nog geen activiteiten waarnemen. Geduld is een schone zaak!

Maurice Hengeveld

250 jaar Rots-Oort 1668-1918

De Stichting Historische Kring Tolsteeg-Hoograven is in staat geweest om vanwege de viering van 900 jaar stad én Vaartsche Rijn een uitzonderlijk mooi boek samen te stellen van maar liefst 180 pagina's boordevol kaarten, prenten, gravures, schetsen en foto's. Hierbij ligt de focus op Rots-Oort en zijn bewoners tussen 1668 en 1918. Het is een bundeling van 15 jaar onderzoekswerk waarbij een reeks van anekdoten en getuigenissen uit die tijd een intrigerend beeld opleveren van uitzonderlijke, zeer kleurrijke persoonlijkheden.

Er is nadrukkelijk veel aandacht voor de ontwikkelingen in het hele gebied. Van hagepreek tot galgenplaats, van beurtschipper tot patriot, schepen- en vuurwapenmakers,



alles over de productie van keramiek van bakstenen, dakpannen tot vloer- en wandtegel, alles over de diverse molens en de houthandel, alles over de verbinding over weg en water.



U krijgt de namen, de periode, de aard van de productie, de locatie van het bedrijf, voorbeelden van export, de familiebanden. Zowel besproken als samengevat in zeer gedetailleerde overzichtelijke schema's.

U mag dit zien als een standaardwerk om te koesteren. Een ontdekkingsreis zonder einde. Het meest toegankelijke historische boek van 2022 van eigen bodem.

Graag verwelkomen we u bij de presentatie op **zaterdag 4 juni om 11.00 in de bibliotheek op het Smaragdplein**.

U krijgt een toelichting bij de spraakmakendste fragmenten én u wordt in staat gesteld het boek in uw eigendom te verwerven voor een feestprijs.

Een gebeurtenis om te vieren!!!

Tot dan, *Peter Sprangers, secretaris Stichting HKTH*

Groene initiatieven

Drakenplein

Samen met bewoners wil de gemeente het Drakenplein groener maken. Bijvoorbeeld door meer planten en bomen toe te voegen. Zo blijft het plein koeler tijdens hete zomers en spelen kinderen straks prettiger. Denkt u mee?

• **Bewonersavond: dinsdagavond 17 mei van 19.00 uur tot 20.30 uur**

De bijeenkomst is in buurthuis 't Strandpaviljoen. Het adres Noordzeestraat 20, 3522 PK Utrecht.

Sluit u liever digitaal aan? Dat kan. U ontvangt dan een link voor Teams. Meld u vooraf aan om deel te nemen door een mail te sturen naar rivierenwijkgroen@utrecht.nl. Zet in de mail uw naam en adres.

Het Drakenplein grenst aan het buurthuis 't Strandpaviljoen (Noordzeestraat 20, 3522 PK Utrecht).

Maasplein

De werkzaamheden op Maasplein zijn gestart. Samen met de kinderen is er een nieuw ontwerp gemaakt voor het plein. Er komen nieuwe speeltoestellen en meer groen. Zo spelen kinderen straks koeler en prettiger op het plein. Sommige toestellen worden vervangen en krijgen een nieuwe bestemming. De gele glijbaan wordt verplaatst naar een nieuwe speelplek voor kinderen (Moviera). En de speelboot heeft een plek in het museum voor de binnenvaart in Dordrecht gekregen. Zo krijgen gebruikte speeltoestellen een nieuw leven!

Er volgt een nog een feestelijke opening van het speel-

plein met leuke activiteiten voor kinderen. Meer informatie kunt u later vinden op posters op scholen en buurthuizen in de wijken.

Balijelaan

Op de Balijelaan hebben een aantal bewoners van beide zijden van de straat ook het initiatief genomen om geveltuintjes aan te leggen. 'Onze straat is niet alleen een doorgaande weg met verkeersfunctie, aan de ventweg wonen wij en ook wij willen meer groen!' Er worden twee ochtenden/middagen in mei en juni geprikt om dat gezellig met elkaar te doen. We verzamelen al stekjes die we kunnen gebruiken. Het wijkbureau en de wijkadviseur is gevraagd om het initiatief te ondersteunen.

Woon je aan de Balijelaan? Wil je meedoen? Heel leuk!

Meld je dan aan door een mail te sturen naar maryeibos@gmail.com (liefst zo snel mogelijk na het uitkomen van de krant i.v.m. aanvragen subsidie). Hier kan je ook verdere informatie krijgen.

Groene TIP

Kent u Ringpark Dichterswijk? Ook dat is een groen initiatief waarmee verschillende groene gebieden in de Dichterswijk verbonden worden.

Kijk eens op www.ringparkdichterswijk.nl

Bekijk alle groenprojecten en wat je zelf kan doen voor meer groen op www.utrecht.nl/rivierenwijkgroen.

Bijdragen aan een schone en duurzame stad!

Over je Oude Bank wegbrengen

Herken je dit? Je hebt een nieuwe bank op het oog, maar wat nu met die oude en hoe verplaatst je deze nu. Je kan je oude bank of andere inventaris bij een van de Afvalscheidingsstations brengen. De Gemeente Utrecht heeft dan zelfs voor jou een aanhanger of bakfiets te leen (even online reserveren).

Dus de route is dan: *aanhangwagen of bakfiets ophalen op een van de Afvalscheidingsstations -> Nieuwe bank inladen bij de verkoper -> Naar huis Nieuwe bank het huis in oude bank inladen -> oude bank inleveren op het Afvalscheidingsstation en de aanhangwagen of bakfiets inleveren.*

Tip van de Utrecht Schone Stad Coach over elektrische apparaten:

Wist u dat u oude elektrische apparaten gratis kunt inleveren bij een afvalscheidingsstation? Deze worden dan duurzaam verwerkt!

Koopt u een nieuw groot apparaat, zoals een koelkast of wasmachine? Dan kunt u bij de winkel uw oude apparaat **gratis** inleveren. Bespreek de voorwaarden met de winkelier waar u het apparaat koopt.

Kleine elektrische apparaten (niet langer, dikker en breder dan 25 cm) kunt u óók gratis inleveren bij grotere elektronicawinkels. Ook zonder dat u daar een apparaat koopt.

www.utrecht.nl/wonen-en-leven/afval/afvalscheidingsstations

Parkeeroverlast in uw straat?

Meld dit bij de gemeente!

Dat kan op twee manieren: via de app **Slim Melden Utrecht** (het gemeentelogo is de afbeelding van de app) of via de website van de gemeente. Google op melden parkeeroverlast gemeente utrecht en klik op de juiste site of surf naar www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parkeren/ervaart-u-parkeeroverlast/.

Tip: bij keuzeopties
stap 1 : kies 'overlast'
stap 2 : kies 'parkeren'





1969 – Schilderij van Julianakerk

pensioen, maar hij stopte pas met de schoenen na 63 jaar toen hij 75 jaar was. Hobby's had hij genoeg. Met potlood maakten hij kaarten-kalenders van reproducties die als voorbeeld dienden. En met penseel vereeuwigde hij karakteristieke historische plekjes van Utrecht en Oost-Indië. Dat talent had hij van zijn vader geërfd, die was 60 jaar plateelschilder geweest bij Westraven. Stilzitten was er niet bij. Het is een fijne wijk en hebben nog altijd goede contacten. Ik ben de mensen dankbaar voor hun vertrouwen en de gezellige omgang, vertelde zoon Gerrit.

Zoon Gerrit, geboren in 1950 ging in de Scheldestraat naar de kleuterschool. Daarna naar de 2^e Da Costaschool op de Merwedekade. Toen naar de Hengeveldstraat waar hij zijn timmermansdiploma haalde. Dat beroep zou hij zijn leven lang uitoefenen.

Gerrit zou vrijgezel blijven. Ook was hij actief als jochie in speeltuin



2014 – Zoon Gerrit

De Boog rond 1964 op de Merwedekade 128a waar hij timmerwerk en allerhande klusjes deed. Hij was er vaak aanwezig in zijn jeugd-jaren. Het was geen verplichting, hij kon komen en gaan wanneer hij wilde. O ja, de bok die weg moest van De Boog, deze ging naar de speeltuin met dieren in Tuindorp. Dat was een grote wandeling als je 14 jaar bent. Och, gut ja in de loop der jaren is er veel veranderd.

Met vriendelijke groet, Co Scherrenberg
Email: coscherrenberg@gmail.com
Tel.: 030-8901323
Voor Foto's-Knipsels-Praatjes over de JUTFASEWEG VAN TOEN en de HISTORIE VAN RIVIERENWIJK.

IJsselstraat 2 – Kortenhoff Schoenmaker

Nicolaas Kortenhoff ging vanaf zijn 12^e jaar helpen bij een oom, schoenen halen en brengen. Daar kreeg hij als klein jochie 25 cent in de week voor. De werkplaats vond hij machtig. Zijn vader vroeg hem wat wil jij later worden. Schoenmaker natuurlijk. Later ging hij naar de Nieuwe Kamp in Utrecht bij een Maatschoenmaker werken. Daar leerde hij de kneepjes van het vak. Na 8 jaar met de mechanische machines te hebben gewerkt, ging hij naar de Nijverheidsschool. Je moest vroeger veel kennis opdoen. Daar leerde je over gipsafdrukken, steunzolen en anatomie van de voeten. Middenstandsdiploma gehaald in Utrecht, iedere dag vanuit Zeist naar Utrecht op de fiets heen en weer terug.

Nicolaas trouwde op 9 mei 1940 met Roelofje, ze vestigden zich in de IJsselstraat

op nummer 2. Ze konden nog net een trouwauto krijgen, want de oorlog begon op 10 mei 1940.

Het was een moeilijke start. Leer op de bon, dus bonnen verzamelen, of van 3 oudere paren één paar schoenen maken. Hij dacht als je een goed product maakt, komen de klanten vanzelf, die worden later vaste klant.

Samen kregen zij 5 kinderen en waren 'n heel goed team. Roelofje haalde en bracht de te repareren schoenen bij de klanten in alle wijken van de stad, op de fiets met grote overvolle fietstassen. De kinderen hebben het halen en brengen tussendoor wel eens overgenomen.

In de kleine voorkamer, rechts van de ingang was zijn atelier en werkplaats van 3 bij 3 meter. Het was er propvol. Hij ging tot 's avonds laat door, maar zo tegen 11 uur zeiden de kinderen: 'houd nu maar op Nicolaas het is al laat genoeg'. Want de naaimachine en het spijkeren, dat nodig was bij het repareren van de schoenen, maakten nog al wat geluid en de huizen waren erg gehorig. De burens hebben nooit geklaagd.

Toen Nicolaas 65 jaar werd ging hij met



1940 – Nicolaas en Roelofje



1980 – 40 jaar getrouwd



De lente barst uit. Je ziet een explosie van bloesems en de bomen worden groen. De ene boom gaat sneller dan de andere. Platanen zijn traag. De knotplataan in de rij op de Balijelaan heeft nog geen sprietje, de rij platanen bij de Veilinghaven begint al flink uit te lopen. In de hele stad Utrecht staan veel platanen, maar knotplatanen zie je niet zo vaak. Je zou het op het eerste gezicht misschien niet zeggen, maar die op de Balijelaan is ouder dan die bij de Veilinghaven. De ene werd in 2000 geplant, de andere in 2006. Op de Balijelaan zijn ze in de zomer prachtig groen, maar niet zo hoog en breed. Alle groeikracht is samengeballd in de geknotte takken. Het is getemd groen. Je zou het bijna vergeten bij de uitbarsting van leven

Toevallig groen

die je nu ziet, maar al het groen in Utrecht is getemd. Er wordt gesnoeid en geknot en gewied. Soms ook gerooid, zoals pas bij de laatste grote zieke iepen aan de Balijelaan, die nu vervangen zijn door jonge bomen.

Wordt al het groen getemd? Bijna. Soms komt er spontaan wat op, een zaailing van een boom of struik, aan de rand van een stoep, tegen een huis. Soms blijft dat een tijd staan en groeit het uit, soms wordt het toch geruimd. Je kunt daar zelf ook wat aan doen, er een label aanhangen: Zaailing gewenst. Dan laat je weten dat je graag zou zien dat die zaailing blijft staan.



Kijk maar op www.toevalliggroen.nl, daar zie je voorbeelden en meer informatie.

Pas las ik een interview waarin in een ecooloog van de stad zei: Utrecht doet veel stoere en vernieuwende dingen met groen, kijk maar naar de sedumdaken op de bushaltes. Maar de stad zou soms ook wel wat minder aangeharkt mogen zijn. Toevallig groen is ook groen. Ik denk dat ik het groen (meestal noemen we dat onkruid) op de stoep dit jaar ook eens wat langer laat staan.

*Wat is nou onkruid?
iets dat ergens verkeerd staat?
Natuur zoekt toeval*

Ine van Emmerik

Uw makelaar in Rivierenwijk!

WILLEMS & STEINVOORT
MAKELAARS

Rijnlaan 7 | T 030 288 06 00 | www.willems-steinvoort.nl

