



De Rivierwijker

Huis-aan-huiskrant voor en door bewoners van de Utrechtse Rivierenwijk

JDichterswijk

JUDOSCHOOL BARBERIO pagina 3

UIT DE NICOLAIKERK pagina 8

HISTORISCHE PAGINA pagina 11

Stichting

BuurtFonds

Rivierenwijk Dichterswijk

Stichting Buurtfonds Rivierenwijk-Dichterswijk bestaat binnenkort anderhalf jaar. Bewoners die met elkaar uit hun fonds kleine bijdragen kunnen betalen. Zodat andere bewoners de dingen kunnen doen die onze buurt zo fijn maken.

In die anderhalf jaar zijn er vele mooie dingen gebeurd. Zoals een bankje in het Merwedepantsoen voor de buurt. We hebben ook geholpen zodat ouderen een leuk reisje konden maken met de bus naar het theehuis Rhijnauwen om heerlijk pannenkoeken te eten. Of een bootreis bij Wijk bij Duurstede en Cothen. Of gezellig naar een kaasboerderij met een heerlijke lunch.



Maar ook bij het paasontbijt een lekkere stol bij de kookgroep in de Nieuwe Jutter. Allemaal verwezenlijk door het Buurtfonds.

U kent allemaal de mooie stukjes van Co Scherrenberg in de Rivierwijker. Hij heeft daar met steun van het Buurtfonds een mooi boek "Historie van Rivierenwijk" van gemaakt.

Oude verhalen uit Rivierenwijk van diverse handelaren die Rivierenwijk rijk was door de jaren heen. Wat een bedrijvigheid was er toen in de wijk! Het eerste exemplaar is op een feestelijke bijeenkomst aan de wijkwethouder Linda Voortman aangeboden. De eerste oplage van 300 stuks was binnen een paar weken uitverkocht. Er is toen een tweede oplage gemaakt en die is nog steeds te koop in de Nieuwe Jutter op de Amerhof 66, voor 3 euro. Gewoon aan de bar vragen.

Nog een activiteit die we steunen: Ruurds kookles. Dan maakt u onder begeleiding van Ruurd allerlei lekkere hapjes. Eerst opgeven, dan kunt u op vrijdagmiddag om 12 uur mee koken. U mag ze zelf opeten of mee naar huis nemen. Maar u mag ze natuurlijk ook uitdelen aan de kaarters die dan in de hal van het buurthuis zitten. We hebben ook al diverse flyers ondersteund: laten drukken of een bijdrage betaald. Eigenlijk te veel om op te noemen en er kan natuurlijk altijd nog wat bij. Dus als u een straatfeest wilt organiseren of een ander leuk idee hebt voor de buurt wat niet-commercieel is (heel belangrijk!) en wat gedragen wordt door de buurtbewoners, neem contact op. We zijn altijd aanspreekbaar voor activiteiten voor buurtbewoners, dus niet geschoten is altijd mis. Kijk op onze website of stuur een aanvraag op via de website. U kunt ook naar buurthuis De Nieuwe Jutter aan de Amerhof 66 gaan, daar liggen ook aanvraagformulieren en dan kunt u zich aanmelden.

Ook kunt u ze daar inleveren of in de brievenbus doen en dan gaan wij dat direct nakijken en beoordelen of het haalbaar is of niet. En heeft u commentaar op ons Buurtfonds, op onze beslissingen of op de manier waarop wij werken, laat het ons weten. Positief of negatief, we willen graag van u leren hoe we het beter kunnen doen.

Buurtfonds Rivierenwijk-Dichterswijk, per adres:

Buurthuis de Nieuwe Jutter Amerhof 66 3522TR Utrecht 030-2883190

info@buurtfondsrivierendichterswijk.nl <https://buurtfondsrivierendichterswijk.nl>



Hallo WIJKBEWONERS

Iedere donderdag hebben wij inloop bij de BUURTKAMER van 14.00 – 16.00 u. Kom gezellig eens lang voor een kopje koffie/thee of een kopje soep en een praatje. Soms hebben we een verloting/ doen een spelletje en van de zomer organiseren we een leuk uitje met de ZUIDBUS, laten we ons rijden naar de bestemming. Dus als je zin hebt om een keertje binnen te lopen, je bent van HARTE WELKOM, wil je niet alleen komen neem gerust je vriendin of buurvrouw mee. De ingang STRANDPAVILJOEN aan de NOORDZEESTRAT 20 (ingang DRAKENPLEIN). Misschien tot binnenkort bij de BUURTKAMER gastvrouwen COR en PAULA.

ZWANGERSCHAPS-YOGA in de Rivierenwijk

Ben je zwanger? Wil je fit blijven tijdens je zwangerschap? En wil je je bewust voorbereiden op de bevalling? Dan is de zwangerschapsyoga wat voor jou! De Yoga voor Zwangeren is een uurtje helemaal voor jezelf: je blijft in beweging en fit, ook met je zwangere lichaam en alle aandacht is voor jou en voor de baby! Je leert het zwangere lichaam beter kennen en (aan)voelen, en je leert er beter naar te luisteren zodat je goed voor jezelf kan zorgen. Yoga helpt ook om bewuster toe te kunnen leven naar de komst van het nieuwe kindje. Yoga is een goede voorbereiding op de komende bevalling.

Elke Maandagavond van 20:30 tot 21:45 uur en Dinsdagavond van 19:00 - 20:15 uur is er zwangerschapsyoga in het nieuwe Yoga Centrum Rivierenwijk, Rijnlaan 167, Utrecht. De lessen worden gegeven door Esther Hazendonk, een ervaren en gecertificeerd zwangerschaps yogadocent (VYN-lid); de lessen worden (deels) vergoed door de zorgverzekering. Wil je meer weten? Alle informatie staat op www.yoga-asana.nl of bel 06-23855516.



Buurthuis De Nieuwe Jutter (Amerhof 66)

Wist u dat u gezellig een kopje koffie (50ct) kunt komen drinken in de ontmoetingsruimte in het buurthuis? (maandag t/m donderdag 10 tot 22 uur, vrijdag 10 tot 17 uur)
Wist u dat er allerlei activiteiten zijn waar u aan mee kunt doen?
Wist u dat u zelf activiteiten kunt organiseren in het buurthuis voor buurtgenoten?
Wist u dat u als wijkbewoner gratis gebruik kunt maken van ruimte voor gratis buurtactiviteiten?
Wist u dat u voor een redelijk tarief ruimte kunt huren voor commerciële activiteiten?
Wist u dat u gezellig vrijwilligerswerk kunt doen bij ons?



Voor meer informatie kunt u terecht op emailadres: buurthuis@denieuwejutter.nl Of op onze website www.denieuwejutter.nl (bijvoorbeeld voor het activiteitenoverzicht)
U kunt natuurlijk ook gewoon een keertje langs komen!



Themagesprek over angst

In onze serie gesprekken over ouder worden is er nu een gesprek met als thema: angst

Op woensdag 8 mei van 10.30 tot 12.00 uur in buurthuis De Nieuwe Jutter, Amerhof 66

Medewerkers: ds. Dirk Neven, Dineke Bergsteijn en René Kil
Na het gesprek is er, voor wie dat wil, nog een lunch (3,50 euro)

U bent van harte welkom

Informatie en opgave:

Dineke Bergsteijn: 06-40209339

René Kil: 06-29587076

Tai Chi Chuan Qigong Taijiwuxigong,

Taijijuan en Taijiwuxigong
Elke maandag 20.30-21.30 uur in de gymzaal Linge-straat 2b.

Ontdek de spanningen die je nog niet bewust bent en laat ze los, door wekelijks les te volgen. Je gaat lichter naar huis, slaapt beter en wordt elke keer soepeler en evenwichtiger, zodat je de problematiek van alle dag aan kunt en je goed blijft voelen.

Kennismaking drie lessen € 25,- 15,29 april en 6 mei.
www.tai-chi-b-one.nl,
tel. 0630152519
hennyzerstegen@hotmail.com



Colofon

De Rivierwijker is een uitgave van, door en voor wijkbewoners. Stuur uw berichten naar de redactie: 't Trefpunt, Rijnlaan 165, 3522 BJ Utrecht.

Redactieleden:
Ellen van Dilst
Iedereen die zich betrokken voelt bij de Rivierenwijk en Dichterswijk

Opmaak
Paul van Santen
Advertenties, ideeën of vragen mail ons:
rivierwijker@live.nl

Jaargang 15 nr: 2
Volgende Uitgave:
Juni: 2019
Oplage: 6100
Druk: Centrum Drukwerk

Judoschool Barberio scoort goed



Zaterdag 16 maart was het districtkampioenschap -15 jaar plaats in Ede. Deelnemers Rivierenwijk Rick Hesp en Jeroen Rose en Evan Zeldenrust en Lodewijk van Leerdam. Helaas redden Rick, Lodewijk en Evan het niet tot de kruisfinales, Jeroen Rose verloor de finale, maar plaatste zich wel voor het NK. Zondag 17 maart het toernooi van Beuningen. In de ochtend de dames -18 jaar, Manon vd Heijden greep net naast de prijzen, Lena Staarman werd 3e en haalde haar 100 dan punten voor de zwarte band. In de middag de mannen -15 jaar. Lodewijk van Leerdam werd 1e, Rick Hesp 4e en Jeroen Rose viel uit met een blessure. Eind van de middag de heren -18 jaar. Boudewijn van Leerdam viel buiten de prijzen, Dylano Nicolaas 6^e, Boaz vd Valk 6e en Floris Verheel 5^e.



Zondag 24 maart vond het jaarlijkse clubkampioenschap plaats. Dit jaar deden maar liefst 191 deelnemers mee, ook diverse kinderen uit Rivierenwijk, verdeeld in diverse poules. Iedereen werd ingedeeld naar leeftijd, gewicht en of je wel of niet wedstrijdjudoka bent. De dag was verdeeld in 3 groepen. Omdat het onmogelijk is om alle winnaars te noemen beperk ik me tot de speciale prijzen. De stijlprijs voor de mooiste judoworp was in groep 1 voor Boike Jagermath, in de 2^e groep voor Robbe de Leeuw en in de 3^e groep voor Yosepha Bruinhart. Ook werd de prijs voor judoka van het jaar uitgereikt aan Jeroen Rose voor het behalen van het NK.

Alle kinderen hadden prijs, ook al stond je niet op het podium.



Coaching voor kinderen en jongeren



klimRoos Coaching
helpt leerlingen te groeien

leren | verdriet om verlies | gedrag

www.klimrooscoaching.nl

- Coaching voor kinderen en jongeren in de Dichterswijk in Utrecht
 - Individueel of in kleine groepen
 - BRUGKLASTRAINING, De CoachClub en Relax Kids

Helpt kinderen en jongeren zich weer goed en vol zelfvertrouwen te voelen wanneer zij last ondervinden van bijvoorbeeld:

Leerproblemen - Negatief zelfbeeld - Faalangst - Pesten - Onzekerheid

Moeite om vrienden te maken - Verdriet door bv. overlijden of een scheiding

Lastig gedrag - Hooggevoeligheid - Moeite om te ontspannen - Perfectionisme

!!! Nieuw bij klimRoos Coaching: BRUGKLASTRAINING !!!

Inschrijving nu geopend via de site

Kijk op www.klimrooscoaching.nl voor meer informatie en maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Speel-mee

De kracht van
wij samen **DOCK**



START
10 APRIL

SPORTEN, SPELEN, KLETSEN, IDEEËN

Wat gaan we doen?

i De sociaal makelaars van DOCK vinden het belangrijk dat je kan spelen in je eigen wijk en dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Elke woensdag en donderdag komen we de wijk in om te samen spelen. Uiteraard kun je ook een praatje komen maken en als je vragen hebt of ideeën voor de wijk horen we die ook graag!

Bij de bus kan je stempels verdienen door mee te helpen en positief met elkaar om te gaan. Voor sommige materialen en activiteiten wordt een kleine bijdraage gevraagd. Deze kan worden betaald met stempels of contant; 1 stempel is €0,10 waard.

Voor meer informatie: Rianne Lops 06-46004132 of rlops@dock.nl



Heycopplein
Woensdag 15:00-16:30 uur



Maasplein
Donderdag 15:00-16:30 uur

VROUWENCIRKEL

Binnen een groep vrouwen delen we wat ons bezig houdt volgens de methode van de Talking Stick. We spreken en luisteren met ons hart. Een persoon tegelijk. Er is soms ook stilte. Het gaat er niet om iets op te lossen, maar jezelf en de ander toestemming te geven om te laten bestaan wat waar is in dit moment, wat er in jou leeft.

Het gesprek ontvouwt zich, een gemeenschappelijk thema dient zich als vanzelf aan. Zo verbinden we ons met onszelf en met elkaar, kunnen we holding ervaren door het voelen van gedeelde menselijkheid en ontspannen in aanwezigheid bij wat er is. We openen en sluiten de middag met een meditatie.



Eens per maand wordt deze cirkel georganiseerd, eerstvolgende data: 14 april, 11 mei en 16 juni, van 15:00 tot 17:30 uur, de thee staat om 14:45 klaar! De eerst 3x is deelname gratis. Je kunt per keer deelnemen, voel je welkom!
Organisatie: Coachingbureau INZICH-T
Waar: Kleine Geertekerkhof 1 in Utrecht
Praktisch: draag gemakkelijke kleding en sokken om op een meditatie-kussentje te zitten. Als je wilt mag je je eigen kussentje mee nemen.
Graag van tevoren aanmelden bij Ineke Gorter op info@inzich-t.nl of een berichtje op 06-28642905



Parochie St. Martinus

Locatie Sint Gertrudis
Amaliadwarsstraat 2B – 3522 AR – Utrecht
www.stgertrudis.nl info@stgertrudis.nl
NL95INGB112964 NL88RABO123246865



Delen met elkaar

Beste bewoners van Rivierenwijk,

St. Gertrudiskerk

Na 32 jaar stopt de St. Gertrudiskerk met het ophalen van het oudpapier in Rivierenwijk.

Nadat vorig jaar op 1 april op last van de brandweer al de kerk en de pastorie zijn gesloten, zo zal door het uitvallen van de bestelbus ook worden gestopt met het ophalen van de oude kranten. In de wijk tussen de Merwedekade en de Rijnlaan wordt op **woensdag 10 april** voor de laatste keer oudpapier opgehaald. In de wijk van de Juffaseweg en de Rijnlaan is dit op **woensdag 17 april**.

De papiercontainer blijft tot 29 april op de kerkweg aan de Amaliadwarsstraat staan. Dank u wel voor uw jarenlange bijdrage van het oudpapier.

St. Gertrudiskerk Nico van Geffen 06-22107812

Gelukkige kinderen maken een gelukkige maatschappij

Het was al de tweede keer vandaag dat een kind zwaaiend de deur uitliep, dat maakt me zo trots en dankbaar dat ik dit voor mijn werk mag doen. Wat is er nu leuker dan met oprechte aandacht naar een kind te luisteren en samen een plan te maken hoe het kind nog blijer kan zijn, meer zelfvertrouwen kan krijgen of minder snel boos kan worden? Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld, wijst onderzoek van Unicef uit. Toch is het heel normaal dat veel kinderen een of meerdere perioden meemaken waarin het iets minder met ze gaat. Dat kan komen door een ontwikkeltaak waarin ze zitten en soms komt het door iets wat het kind overkomt, bijvoorbeeld wanneer ouders gaan scheiden of wanneer het kind weinig vriend-

jes heeft op school. In veel gevallen komt het kind er prima bovenop, maar soms heeft het iets extra's nodig. Met een klein beetje begeleiding kan een kind het dan vaak weer prima zelf, met extra zelfvertrouwen. Zo iemand had ik graag vroeger zelf ook gehad. Mijn vader overleed plotseling toen ik 11 was. Mijn moeder zag gelukkig in dat ik het niet alleen kon verwerken, maar de praatgroep waar ik toen bij kwam was helaas niet de oplossing voor mij. Wat jammer dat een kindercoach toen nog niet bestond. Ik had zo graag iemand gehad waarbij ik mijn verhaal kon en durfde te doen, met wie ik kon praten over alles waar ik aan dacht, die niets raar had gevonden, en die op een speelse manier met me mee had kunnen denken hoe ik situaties kon

aanpakken. Ik heb daar echt wel een periode last van gehad, en toen ik me jaren later voor mijn opleiding in rouwverwerking verdiepte, kwam ik zoveel tegen wat ik herkende en wat me geruststelde. Met mij is het gelukkig goed gekomen, en misschien wel daardoor probeer ik nu weer mijn steentje bij te dragen aan het geluk van onze kinderen. Want zeg nou zelf, gelukkige kinderen zijn toch de sleutel voor een gelukkige maatschappij?

Renata Roos is kindercoach en gedragsspecialist en begeleidt bij klimRoos Coaching in de Dichterswijk kinderen en hun ouders met allerhande vragen en kleine of middelgrote problemen. Daarnaast is Renata ook leerkracht, trainer en moeder van dochter Anne (1).



DE HEUL Relas 2^e Wereldoorlog.

Beste Co 13-02-2011 Maarsen.

Eindelijk je lang verwachte brief. Alles uit mijn herinnering. Hopelijk weet ik alles nog. Behalve de juistheid over namen. Dat is door mondelinge overlevering.

Het gaat over het drama wat zich over "De Heul" heeft afgespeeld. En volgens mij weet niemand er iets van. Behalve ik en het gezin waar niemand meer van over is. Het speelde in de 2^e Wereldoorlog. Welk jaar weet ik niet maar volgens mijn herinnering het begin. Wij hadden 'n huisarts, Dr. Perel genaamd, en woonde op de Oude Gracht vlak bij de Paus Adriaan Kleuterschool waarop ik zat. Mijn vader zat in het verzet, bleek later. Er werd niet over gesproken. Met een clubje mensen onder andere de Heer Buson, de Heer Smorenburg, en een andere onbekende. Later bleek N S B ers. Omdat er om 'n onderduikadres werd gevraagd voor het Joodse gezin van Dr. Perel (man- vrouw-2 prachtige tienerdochters en een zus van mvr Perel). Later kwam daar nog 'n vriend uit het Wilhelminapark bij. Man en Vrouwen, specialist weet niet waarin. Ging mijn vader op zoek. Buiten 'n goed en vertrouwd adres ook een opslagplaats voor meubilair en praktijk attributen. Omdat op "DE HEUL" veel ruimte was, was de keuze gauw gemaakt. De hr Buson kon die opslag wel aan. Dus alles werd er naartoe verhuisd in goed vertrouwen. Later bleek wel anders.

Triest genoeg werd de familie afgevoerd naar een concentratiekamp en bij aankomst direct vergast. Dat alles hoorde mijn vader via Het Rode Kruis later. Wanneer precies weet ik niet. Er werd niet meer over gesproken. Veel te gevaarlijk. Het contact met hr Buson werd direct verbroken omdat mijn vader begreep dat het verraden werk was. Wel kwam Kees De Groot er achter dat hij aan het verkopen was geslagen, na de oorlog bleek dus alles weg te zijn. Wel had hij de gore moed om de dag van de bevrijding in de winkel te komen om ons te feliciteren met die bevrijding. Ik zie mijn vader nog achter de toonbank en hij trok hem er bijna overheen 'n flinke klap in zijn gezicht was het gevolg. Hij is weggehaald van "DE HEUL" en veroordeeld. Ik ben hem nog een keer tegen gekomen in de Zilvergeldstraat jaren later.

Toen nog zelfs had hij het lef om te vragen of ik niet die dochter van Kees de Groot was uit de Sigarenzaak. Nou daar heb ik hem 'n goed op geantwoord opgegeven. Zo zelfs dat hij hard wegliep. Dit is de trieste geschiedenis van de Familie Perel en zijn Vriend. Dat is voor het eerst dat ik daar over schrijf want het is nooit in het openbaar besproken. Wel binnenshuis. Mijn ouders en ikzelf hebben het ons hele leven met ons mee gedragen tot de dag van vandaag. Hopelijk heb je wat aan deze story Co Veel succes ..

Hanneke de Groot bedankt.

Mietje Pato-Groze 07.11.1897, Sobibor 11.06.1943
Flora Perel 10.06.1930, Sobibor 11.06.1943
Margaretha Selma Perel 26.11.1933, Sobibor 11.06.1943
Maurits Perel 06.12.1900, Sobibor 11.06.1943
Vrouwetje Perel-Blez 28.01.1872, Sobibor 13.04.1943
Anna Perel-de Vries 11.04.1901, Sobibor 11.06.1943
Oscar Pfeffer 05.11.1907, Warschau 10.01.1944
Sigmond Pfeffer 08.02.1871, Sobibor 11.06.1943



Yoga Centrum Rivierenwijk "voor iedereen een yogahouding"

Al sinds 2009 verzorgt YOGA ASANA met succes YOGA-lessen in de Rivierenwijk! Sinds 18 maart jl worden de yogalessen gegeven in het nieuwe Yoga Centrum Rivierenwijk op Rijnlaan 167 (ingang gele deur). De yoga wordt gegeven door gediplomeerde en ervaren yogadocenten.

Heb je het gevoel dat je lichaam wel wat beweging kan gebruiken? Voel je je moe en lusteloos? Yoga is een fijne manier om weer te beginnen met lichaamsbeweging: Yoga maakt je lichaam lenig en je voelt je fitter en vitaler. Maar Yoga is veel meer dan lichaamsbeweging: Yoga brengt je in het hier en nu, zet je hoofd even uit en geeft je een ontspannen moment helemaal alleen met jezelf!

Wil je weten wat yoga voor jou kan betekenen? Ben je nieuwsgierig naar wat yoga eigenlijk is? Wil je je verder verdiepen in yoga? Wees van harte welkom en kom onze laagdrempelige yogalessen volgen.

Voor meer informatie: stuur een mail naar info@yoga-asana.nl of bel 06-23855516. Kijk op de website www.yoga-asana.nl voor een tijd of yogales die bij jou past, en meld je aan voor een proefles!



Yoga Asana

Zappsport The Battle

Leerlingen van de Maaspleinschool deden mee aan een Battle worstelen.

Zijn de jongens of de meiden het beste in worstelen?

Dat werd bepaald in Zappsport The Battle. Hiervoor selecteren Ron en Britt drie jongens en drie meiden op de Maaspleinschool in Utrecht.

Profs Tim Hensen en Zoë Klunder (spelen zelf wedstrijden op internationaal niveau) en leidden de zes kinderen op tot stoere worstelaars. Daarna ging het er fel aan toe in de worstelring.

Wie wonnen de Zappsport-beker?

Op zaterdag 30 maart j.l. om 8:55 uur werd op NPO de winnaar bekend gemaakt. De meiden hebben gewonnen.



Eerste drumschool Rivierenwijk geopend



Een mijlpaal voor Rivierenwijk. Begin dit jaar heeft Utrechter Bram Jacobs (38) een drumschool geopend achter zijn woning. In de geluiddichte studio geeft hij op laagdrempelige wijze drumles. „Plezier staat bij mij voorop.”

Wie langs de woning aan de Volkerakstraat fietst,

krijgt niets mee van de drumsessies die zich achter de woning afspelen. In een kleine studio staat de witte Ludwig van Jacobs. De muzikant in hart en nieren kroop als jong ventje voor het eerst op een drumkruk en was meteen verkocht. Op zijn 17e werd hij toegelaten op het Conservatorium van Amsterdam. Later studeert hij af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en maakt furore in verschillende rock- en bluesbands. Tussendoor brengt hij samen met zijn al even muzikale broer enkele albums uit.

Momenteel werkt Jacobs als Buurtteam-medewerker in Kanaleneiland. „Maar drummen blijft mijn passie en lesgeven is prachtig om te doen”, vertelt de ervaren drummer die in zijn Haagse tijd al drummers les gaf. „Dat wil ik hier met Drumschool Utrecht ook op een laagdrempelige en ontspannen manier doen. Daarbij maakt het mij niet uit hoe oud je bent.” Lachend: „Enige voorwaarde is dat je een beetje ritmegevoel hebt.”

Een paar maanden geleden liet Jacobs zijn huis verbouwen. Een uitgelezen kans om de schuur te transformeren naar een drumstudio. Een soort bouw pakket werd in enkele dagen uit de grond gestampt. Zo kan Jacobs los gaan op een echt drumstel, iets wat zijn voorkeur geniet ten opzichte van de elektrische variant. „Dit klinkt gewoon veel beter joh”, knikt de muzikale Utrechter na een korte demonstratie in de lesruimte. „En ik verzeker je: de buurman niets heeft gehoord.”



Inmiddels hebben de eerste leerlingen zich al aangemeld. „Ik sluit altijd aan op de wensen van de leerling.”

Drumschool Utrecht is aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur. Voor leerlingen tot 18 jaar waarvan ouders geen middelen hebben voor betalen van muzieklessen kunnen doormiddel van een aanvraag bij dit fonds drumlessen volgen.

De eerste les is een proefles van 30 minuten, deze is gratis en vrijblijvend. Daarna kun je steeds een lespakket nemen van 4 lessen. Het tarief bedraagt € 22,50 per 30 minuten. Meer informatie via info@drumschool-utrecht.nl of op www.drumschool-utrecht.nl.

Veerkracht op muziek

Op 24 maart luisterde een aandachtig publiek naar het Utrechts requiem in De Nieuwe Jutter en werd ontroerd.

Een requiem is eigenlijk een serie liederen die worden gezongen bij een begrafenis. Alle teksten van zo'n requiem achter elkaar vertellen iets over de weg door verdriet en wanhoop heen naar hoop, troost en lichtpuntjes. Muzikanten van ensemble Insomnia en zangers van koor NEON zongen de liederen van dit Utrechts requiem. Ze zijn gemaakt op de basis van levensverhalen van Utrechters. Het zijn herkenbare en confronterende verhalen over leven en dood, hoop en angst, vallen en opstaan. Ze gaan over uitsluiting en geweld, over het zoeken naar goed en kwaad in situaties waarin je niet zoveel te vertellen hebt.

Maar ze gaan ook over veerkracht, de moed vinden om door te gaan en er iets moois en iets goeds van te maken. Tegen alle pijn en verdrukking in. Een paar van de verhalenvertellers, Robert, Wilma en Gert waren er ook en lieten zich horen. Door hun bijdrage werd voelbaar wat veerkracht in een mensenleven kan betekenen, hoe ze door zijn gegaan en zich hebben ontwikkeld. Robert (H. Obergh), die gedichten voorlas, vertelde dat hij af en toe ook in Straatnieuws staat met zijn teksten. Ik vond er een:

O, hallo!
Hallo is een cirkel.
Het betekent niet het einde.
Ook goedendag niet.
Hoe je het zegt,
Maakt voor anderen heel veel uit.
Hallo kan ook een goedendag zijn.





De lente breekt altijd uit met een opeenstapeling van feesten: Palmzondag, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag... Gevoelsmatig horen die feesten voor ons allemaal bij elkaar en bij de lente. Dat komt natuurlijk doordat we dat zo gewend zijn te vieren en doordat de natuur ons een handje meehelpt. Nieuw leven is mogelijk, ook na de ergste verschrikkingen en de hardste hongerwinter. Het is bijna niet te geloven en toch is het zo. In de kerken herdenken we de weg die Jezus van Nazareth ging. Zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem, zijn smadelijke marteldood daarna. En zijn wonderlijke verschijnen aan zijn leerlingen, na drie dagen... Wij putten uit dit verhaal goede hoop dat ook ons leven in de dood nóg bewaard is. En dat de weg naar het Leven dat die naam verdient ook voor ons begaanbaar is. Denken we daarbij ook aan landen als Irak en Syrië, zo verwoest door oorlog, en aan Mozambique, Malawi en Zimbabwe, volkomen ontwricht door ongekende overstromingen. Wie niet gelooft in nieuw leven dat opstaat uit de dood, gaat dan toch volledig bij de pakken neer zitten. We zijn verbonden met de mensen die er in die omstandigheden het beste van proberen te maken, de draad van het leven weer op pakken en leven doorgeven. In de hoop dat Gods vrede, die al ons verstand te boven gaat, uiteindelijk tóch het laatste woord heeft. Dat hopen we en bidden we met elkaar.

Op de paasmorgen, om 6.15u., verzamelen diverse Utrechtse, ook uit de Nicolaïkerk, zich daarom op het Domplein om daar samen de nieuwe Morgen te begroeten, te zingen, het paasverhaal te horen voorlezen en de Domklokken te horen luiden. Daarna gaan we de Domkerk in voor een paasontbijt.

U bent daar van harte welkom. En natuurlijk ook bij alle andere paasactiviteiten!



Palmzondag feest voor en door kinderen 13 en 14 april 2019

Wat: Palmpaasstokken maken

Wanneer: zaterdagmiddag 13 april 15:00-17:00 uur

Waar: basisschool de Wereldwijzer, Lingestraat 2a

Op zondag 14 april is het Palmzondag. We vieren en herdenken dan de intocht van Jezus in Jeruzalem waarbij Hij op een ezel reed en toegejuicht werd door de mensen met palmtakken.

Het is een lang bestaande traditie dat kinderen met Palmzondag palmpaasstokken maken.

Deze stok zit vol met symboliek: de 12 rozijnen verwijzen naar de 12 apostelen, de broodhaan verwijst naar de haan die kraaide etc.

Wat: Jeugddienst met palmpaas-optocht

Wanneer: zondag 14 april 10:00-11:00 uur

Waar: Nicolaïkerk

Dit jaar vieren we Palmzondag uitgebreider dan andere jaren met een speciale jeugddienst. Het is een dienst voor en door kinderen (leeftijd 4 tot en met 12 jaar). Voor kinderen van 0-4 jaar is er crècheopvang.

De zelfgemaakte palmpaasstokken worden dan in een vrolijke optocht door de kinderen rondgedragen.

De verdere invulling van de jeugddienst is nog een verrassing. Na de jeugddienst mogen de kinderen de palmpaasstokken mee naar huis nemen. Wil uw kind of kinderen meedoen? Leuk!

Opgeven is niet verplicht, maar wel handig via een mail aan huupenannet@gmail.com.

Palmzondag 14 april 19.30u Vesper met Passiekoralen.

Ma 15, di 16, wo 17 april

19.30u Vesper

Witte Donderdag 18 april

19.30u Viering van Schrift en Tafel

Goede Vrijdag 19 april

19.30u Het lijdensverhaal naar Lukas gelezen.

Stille Zaterdag 20 april

22.00u Paaswake, binnendragen van licht en paaskaars m.m.v. Nicolaïcantorij o.l.v. Karel Demoet, orgel Ko Zwanenburg.

Paaszondag 21 april

10.00u Paasviering m.m.v. Nicolaïcantorij en koperblazers. Voor de jeugd: Godly Play (De gezichten van Jezus).

17.00u *Cantatevesper* met Oster-Oratorium (BWV 249) J.S. Bach m.m.v. de Vespercantorij Nicolaïkerk en de

Cappella di San Nicolaï o.l.v. Ko Zwanenburg. Vocale solisten: Paulien van der Werff – sopraan, Lester Lardenoy - countertenor, Sebastian

Brouwer – tenor, Kees-Jan de Koning - bas

Agenda: Zaterdag 20 april - Nieuwe Philharmonie Utrecht Mattheus Passion

Nieuwe Philharmonie Utrecht brengt in 2019 opnieuw de hoog gewaardeerde uitvoering van de Matthäus-Passion, volgens de interpretatie van dirigent en violist Johannes Leertouwer. De laatste jaren kreeg de Matthäus-Passion van de Nieuwe Philharmonie Utrecht lovende recensies;

“De bijzondere uitvoering en interpretatie van Johannes Leertouwer brengt het paasverhaal heel dichtbij” en eerder in het NRC: “In deze stad klonk de Matthäus-Passion het beste” (5 sterren)

Aanvang concert: 13.30 uur Kaartverkoop: www.nputrecht.nl

Zondag 12 mei - Concerto d'Amsterdam

Mille Affetti - duizend gevoelens: liefde en trouw, maar ook verdriet, woede en wanhoop zetten de toon voor dit programma, waarin Concerto d'Amsterdam en soliste Luciana Mancini hun emoties de vrije loop laten.

Nergens lag in de Barok de gevoelstemperatuur hoger dan in de opera, en dan speciaal in Italië, ook toen al operaland bij uitstek. Het genre was zo populair dat zelfs een componist als Händel opera's schreef die qua tekst en muzikaal idioom honderd procent Italiaans zijn. In Mille Affetti zal spreker en violist Hans Lub het publiek actief betrekken bij de zoektocht naar de vertolkte emoties. Wat voelen we eigenlijk, wanneer we deze prachtige muziek horen? Komen liefde en wanhoop, verdriet en vreugde vanzelf naar ons toegevlogen, over een afstand van 250 jaar, even fris en levendig als toen? Aanvang concert: 15.15 uur Kaartverkoop: www.cangotickets.com

Zaterdag 18 mei - Cugnon consort

Vivaldi & Rosina

Vier jonge talenten spelen elk een seizoen uit 'Quattro Stagioni' en begeleiden elkaar samen met de professionele musici van het Cugnon Project. Maar was Vivaldi niet eigenlijk een opera componist? De jonge mezzo sopraan Rosina Fabius legt uit.

Aanvang concert: 20.00 uur Kaartverkoop: in ieder geval aan de deur

Zondag 26 mei - Amer consort Mariavespers van Monteverdi

Amer Consort bestaat 30 jaar en ze gaan dat in ieder geval groots vieren met 2 mooie concerten. Met medewerking van professionele instrumentalisten van het Castello Consort en 6 jonge solisten!

Aanvang concert: 15.30 uur Kaartverkoop: www.amerconsort.nl Meer informatie vindt u op www.nicolaïkerk.nl en www.nicolaiconcerten.nl

Workshop 'Zing Zuid-Afrikaans!'



Workshop 'Zing Zuid-Afrikaans!' o.l.v. Simphiwe Hobhoshe

Op maandag 13 mei biedt het Zuid-Afrikaanse Bongani Koor Utrecht jou een unieke kans!

Voor slechts € 12,50,- krijg je maar liefst 2 uur workshop van de Zuid-Afrikaanse zanger

Simphiwe Hobhoshe, die furore maakte met het Khayelitsha United Mambazo Choir en hiermee onder meer langs de Nederlandse theaters toerde. Dagblad Trouw schreef over dit koor: 'Met hun meerstemmigheid, hun zwoele, donkere en ritmische stemmen zijn ze swingend, dynamisch en vooral puur.'

Het Bongani koor is een Zuid-Afrikaans koor in Utrecht. Sinds september zingen we vol enthousiasme de prachtige liederen in de verschillende talen uit de regenboognatie. Bij een repetitie van het Bongani Koor Utrecht kun je rekenen op liederen, die nog lang in je hoofd blijven hangen, op een combinatie van zang en beweging en vooral op een energieke avond, waarbij je elkaar uitdaagt om het uiterste van jezelf te geven!

Heb je zin in deze Workshop Zuid-Afrikaans zingen van Simphiwe Hobhoshe? Meld je dan snel aan.

Workshop 'Zing Zuid-Afrikaans!'

Wanneer: Op 13 mei 2019 van 19.30 - 21.30 uur.

Binnenkomst: 19.15 u

Waar: De Nieuwe Jutter, Amerhof 66, 3522 TR Utrecht

Kosten: € 12,50,- p.p.

Aanmelding: koor@bongani.nl (vermeld erbij in welke stemgroep je zingt, als je dat weet).

Het zou zomaar kunnen dat je daarna 3x per maand op maandag met ons mee wilt zingen om je regelmatig te laven aan de prachtige Zuid-Afrikaanse muziek en dans!

Er is plek in het koor.

Groet,

Gerard van den Berg



Workshop opvoeden:

Opstandig Gedrag

Praktische tips en handvatten om het opstandige gedrag van je kind te veranderen in meer plezier samen.

Woensdag 19 juni 19:30-21:30 uur

Wijkspeltuin De Boog

Merwedekade 128 A, Utrecht

mevrouwmaan.nl



Met de Nieuwe Jutter naar Marokko



Van 9 t/m 16 februari nam een groep actieve Rivierenwijkers deel aan een cultuurreis naar Marokko. Het was al jarenlang een wens van Ali Brom, voorzitter van de Marokkaanse Stichting Tamount en Titus Schlatmann, tot september 2018 jarenlang buurtpastor, om een reis te maken naar Marokko met mensen die in de Rivierenwijk zich inzetten voor verbinding en

ondersteuning. Er was een financiële ondersteuning van de Stichting Ruimte voor de Buurt die Het Trefpunt op de Rijnlaan beheert en ook de Nicolaikerkerk droeg een steentje bij. En zo konden er 19 mensen, naar draagkracht, mee op reis. Doel was Marokko te verkennen, mensen te bezoeken met wie de Stichting Tamount al jarenlang contacten onderhoudt in verschillende dorpen in het binnenland, en hier en daar ook daadwerkelijk een aantal giften te doen aan mensen die zich inzetten in projecten rond een nieuw buurthuis en kleine fabriekjes waarin vrouwen via veel handwerk actief zijn, bijv. bij het maken en verpakken van couscous.

Het werd een prachtige reis. We zagen in steden als Agadir en Marrakesh, en Essaouira veel historische bouwwerken en souks, bezochten een protestantse en een katholieke kerk, en een synagoge en zagen natuurlijk veel moskeeën. Het werd ons duidelijk dat in dit overwegend islamitische land christenen en joden vrij hun eigen erediensten mogen houden. In een splinternieuwe mercedesbus reden we in totaal zo'n 1700 kilometer door dunbevolkte gebieden, met prachtige bergen, naar verschillende kleine plaatsen en dorpen. De aanblik van de hoge bergen, met soms nog sneeuw op de toppen, en de vrijwel overal droge rivierbeddingen, met hier en daar stadjes in oases, was indrukwekkend. Marokko is een heel groot land! De tegenstelling tussen stad en platteland is groot en opvallend ook is de tegenstelling arm en rijk(er)is duidelijke waarneembaar.

Het werd al met al een interessante ontdekkingsreis, met hartverwarmende contacten en voor alle deelnemers zeker vormend voor onze werk / woonsituatie in de Rivierenwijk waar verschillende bevolkingsgroepen elkaar dagelijks ontmoeten.

Rene Kil

1 Jutfaseweg G J & D Tholen.

In 1898 werd door grootvader Derk Tholen samen met zijn broer Geertjan, de firma Tholen begonnen In Utrecht. Zij kwamen uit Winschoten en hadden een groothandel in horloge fournituren.



Men ontdekte dat de tangetjes die zij bij de horloges gebruikten ook geschikt waren voor de Tandheelkunde. En gingen die voor hun Tandtechniek een assortiment opnemen.

Door de jaren heen in Utrecht vele adressen gezeten te hebben, was er meer ruimte nodig. De firma Tholen besloot in 1928 een pand te bouwen voor zijn Tandheelkundige instrumenten aan de Jufaseweg 1. Want de Universitaire Tandheelkundige Opleiding was naar het nieuwe grotere onderkomen Jutfaseweg 5^a naast de Grafisch school verhuisd.

Tholen zou alles op alles zetten om op die plek te gaan bouwen. Maar de mensen uit de buurt protesteerden hevig. Men wilde het plantsoen behouden. Maar het lukte Tholen toch. Zij kochten voor fl 37.50 per m², het stuk grond in erfpacht.

De gemeente Utrecht stelden als eis dat er een klok op het gebouw moest komen. Dat vond Tholen NIET goed. Oké, zei de gemeente, geen klok geen bouwvergunning. Die klok kwam er... Architect Albert Kool maakte het ontwerp en de Utrechtse Aannemer v Aken ging het gebouw maken en deze werd in 1930 opgeleverd.



De ligging van het pand voor de Tandheelkunde was ideaal. De studenten konden namelijk binnen lopen. Er waren 2 ingangen, 1 voor Tandheelkunde en 1 voor de Lunchroom NOVA. Met biljart en café om de studenten te lokken. De lunchroom werd gesloten in 1943 omdat meer ruimte nodig was voor de afdeling verkoop en magazine.



De gewoonte was om studenten die uit het hele land kwamen al op te zoeken bij hun logeeraadressen in Utrecht waar zij tijdelijk overnachten om zich te laten inschrijven voor de Tandarts studie. Zo was hij de concurrentie vaak voor. En eenmaal klant blijft altijd klant was de redenering.

1980 Tholen verhuist naar een nieuw pand in Nieuwegein. In 1984 gaat Tholen Failliet.

Derk Tholen bedankt



Gebouw Jutfaseweg 1 wordt in 1980 verkocht aan de Rijnlandse Disconto Bank. Later Rijnlandse bank tot 2009.



Met vriendelijke groet,

Co Scherrenberg

Tel 0308901323

Email coscherrenberg@gmail.com

Voor Foto's-Knipsels-Praatjes over de JUTFASEWEG VAN TOEN en de HISTORIE VAN RIVIERENWIJK.



Nationale Pannenkoekendag 2019

Vrijdag 22 maart was het Nationale Pannenkoekendag !

Op De Wereldwijzer genoten de ouderen uit de buurt van heerlijke zelfgemaakte pannenkoeken.

Groep 8 heeft voor mensen uit de buurt en voor alle kinderen heerlijke pannenkoeken gebakken.

Groep 5 mocht tafeldekken en serveren aan de oudere mensen. Dat hebben ze fantastisch gedaan!



Dichter of Rivier

Al bijna dertig jaar woon ik in de Dichterswijk. Een paar keer ben ik verhuisd binnen de wijk. Mijn eerste eigen flatje stond op de Croeselaan tegenover de Rabobank. Daarna verhuisde ik naar een sfeervolle jaren dertig woning aan de Van de Goesstraat (een zeventiende-eeuwse dichter). En de laatste vijftien jaar woon ik achter het oude veilinggebouw. In de Dichterswijk. Alhoewel? Toen ik mijn huis kocht probeerden de gemeente en de projectontwikkelaar het buurtje een nieuwe naam te geven: Parkhaven. Echt handig was dat destijds natuurlijk niet, want in Leidse Rijn hebben we een nieuwe wijk met de naam Parkwijk. En dat zorgde voor verwarring. Gelukkig heeft bijna niemand het meer over Parkhaven.

Maar de verwarring blijft. Want ik woon dan misschien wel in de Dichterswijk, maar de straatnamen in mijn buurtje hebben verrekte weinig met dichters te maken. De Schaarsbeek is een riviertje in de buurt van Winterswijk. In België en Nederland zijn er letterlijk tientallen stroompjes die Molenbeek heten. Heycop en Bijleveld waren waterschappen. En de Jeker is een rivier in Limburg. Waar woon ik nou toch, in de Dichterswijk of in de Rivierenwijk?

In de geschiedenis heb ik me niet verdiept, maar ik kan me zo voorstellen dat alle straten ten oosten van de Croeselaan oorspronkelijk bij de Dichterswijk hoorde. Zoals de Tesselschadestraat, ongetwijfeld vernoemd naar de inmiddels volstrekt vergeten zeventiende-eeuwse dichteres Maria Tesselschade Roemers Visscher. Later is besloten om de scheidslijn te verleggen naar de Balijelaan, alles ten noorden is Dichterswijk. En om heel eerlijk te zijn, ik vind het niet onlogisch.

Maar de verwarring blijft. En om daar een einde te maken heeft iemand bedacht om het woord 'Dichterswijk' levensgroot aan te brengen op een appartementencomplex bij de Veilinghaven. Dat vind ik mooi. Of dat nu de eigenaren van het complex zijn, die dat bedacht hebben of de gemeente, ik vind het een aanwinst. Nu ben ik nog weer trotser om te wonen in de leukste wijk van Utrecht: De Dichterswijk!

Marc van Rossum du Chattel



Uw makelaar in Rivierenwijk!

Willems & Steinvoort
Makelaardij o.g. en Assurantiën



Rijnlaan 7, T 030 288 06 00, www.willems-steinvoort.nl

