

Fietspecialzaak Luyten neemt afscheid

Ingrid Luyten ontvangt me hartelijk als ik onaangekondigd de zaak binnenloop op woensdagochtend. "Patrick is er niet, die werkt sinds 1 september in zijn nieuwe baan. Maar ik beantwoord graag je vragen hoor! Wil je koffie of thee?"

Patrick en Ingrid zijn op 30 maart 1998 hun fietsenwinkel begonnen op Rijnlaan 28. Patrick had in de jaren daarvoor al gewerkt bij Ko van Breukelen, de toenmalige eigenaar van de zaak. Tegen het eind van de vorige eeuw ging het kriebelen bij Patrick: hij wilde graag een eigen fietsenspecialzaak beginnen. Ko wilde ermee stoppen, en zo kwam van het een al snel het ander. Ingrid: "De afgelopen 22 jaar hebben we mooie en natuurlijk ook minder mooie momenten gekend. Wat ik zelf heel leuk vind aan een zaak in een wijk als deze, is dat je soms een soort praatgroep bent. Klanten willen vaak hun verhaal vertellen. En verder is het contact met de winkeliers om ons heen altijd heel gezellig geweest. Met

de oud-eigenaar van El Moro, onze vroegere burens, heb ik bijvoorbeeld nog steeds contact."

De economische crisis van een aantal jaren terug en zeker ook de coronacrisis waren natuurlijk minder leuk. "Ja, van de coronacrisis hebben we wel een tik gekregen", zegt Ingrid. "Want het is heel eenvoudig: loopt er niemand buiten, dan komt er ook niemand binnen. Ik denk dat het onze volgende stap wel versneld heeft." In mei vroeg Ingrids broer, die een zand- en grondhandel in Lopik heeft,



of Patrick eens langs kon komen. Wat bleek? Hij wilde Patrick een baan aanbieden, als beheerder van het bedrijf. Ingrid: "Dat aanbod kwam op het juiste moment. Het was onverwacht, en toch ook verwacht. We waren toe aan een nieuwe uitdaging".

In augustus hebben Patrick en Ingrid de zaak verkocht aan vader en zoon Kaya, die in de Merelstraat in Utrecht al een fietszaak hebben. "De verkoop was in 10 dagen geregeld, dat ging dus snel. Ik heb er vertrouwen in dat zoon Emre Kaya, die pas 23 is, de zaak succesvol voortzet, met dezelfde service die wij altijd hebben geboden." Ingrid verlaat de Rivierenwijk met gemengde gevoelens. "Het is fijn om deze volgende stap te zetten, maar er is ook weemoed: het is toch een beetje alsof je hier woont, als winkelier. Ik wil dan ook via deze weg alle klanten hartelijk danken voor de mooie tijd die we hier gehad hebben."

Jan Michielsen

Weesfietsen-actie

We willen allemaal onze fiets parkeren, maar soms is de vraag: waar? Er staan in veel straten van onze wijken kapotte fietsen of fietsen die aan de begroeiing zijn vastgegroeid. De gemeente start op 19 oktober in Zuidwest weer een actie tegen weesfietsen. Er wordt vanaf die dag gelabeld en vanaf 23 november worden fietsen waar nog een label aan zit weggehaald.

Farid Chami (gemeente Utrecht)

Van de redactie

We doen als redactie ons best dat iedere lezer bij minstens één stukje in de krant warm wordt van binnen en zich herkent in het onderwerp of de gebeurtenis. Van oudsher is het doel van de krant om de verbinding in de buurt en ook tussen de twee buurten te versterken. Dan helpt het als je je buurt kent en ook als je de mensen die in de buurt wonen leert kennen, mensen kan groeten op straat of in de winkels. Dat je weet waar je anderen kan ontmoeten of wat je met anderen kan ondernemen.

We hopen daar met deze editie weer een bijdrage aan te leveren en we hebben daar uw en jullie hulp voor nodig!

Voel je welkom om je verhaal met ons te delen. Of misschien heb je als jongere een idee voor de wijk?

Mail je kopij naar rivierwijker@live.nl

Tai Chi Chuan / Taijiwuxigong

de lessen starten

maandag 26 oktober 2020 20.30-21.30 uur.

Even tijd voor jezelf nemen, bij je zelf komen en die rust en energie ook mee naar huis nemen.

Leuke bijkomstigheid: je wordt soepeler, veel klachten verdwijnen, betere concentratie, rust in je hoofd en beter slapen. 90 % van mijn leerlingen geven dit aan.

Depressief? Als je ervan af wilt, geeft Tai Chi je handvaten.

Geef aan als je klachten hebt of beperkingen!

Wil je eerst proberen? 3 proeflessen € 25,-.



Opgave info: 0630152519

www.tai-chi-b-one.nl

RECREATIEF BASKETBAL

ZOEKT NIEUWE LEDEN!



zondagavond | 19:30 vrouwen | 21:00 mannen

Hou je van balsporten in teamverband?

Wil je je vrijblijvend verbinden?

Kom dan recreatief én fanatiek met ons meespelen!

Basketbalervaring is niet vereist.

Locatie: de Halter, Dichterswijk



Aanmelden of meer info : info@dehalter.com

Colofon

De Rivierwijk is een uitgave van, voor en door wijkbewoners.

Jaargang 16, nummer 5

Oplage: 4.500

Volgende nummer: december 2020

Wil je iets plaatsen, heb je ideeën of vragen? Mail naar rivierwijk@live.nl

Of lever je kopij in op Balijelaan 40.

Redactie:

Marlies Bos
Annerieke Klomp
Jan Michielsens

Vorm en opmaak:
Grietje Henken

Druk:
Centrum Drukwerk

Bezorging:
Sadek El Amahdi
Nicole en Ruud Rose
Helen de Ruiter
Iris Tjong



Adres: Buurthuis de Nieuwe Jutter - Amerhof 66 Utrecht

We werken nu weer veel thuis en niet altijd in een goede houding. Daardoor krijgt u klachten van uw rug en schouders. Thuis werken geeft soms ook meer stress.

Dan bent u bij Massage Therapie Tanyusha aan het juiste adres. U kunt terecht voor een heerlijk ontspannen massage maar ook voor een echte therapeutische massage voor uw spieren, die eventueel vergoed kan worden door uw ziektekostenverzekering.

Ik doe aan lichaamsgerichte psychotherapie en overige natuurgeneeskunde. Als deze bij uw aanvullende verzekering zit, kunt u een deel vergoed krijgen. Kijk voor meer informatie op de website of bel voor meer info.

Komt u langs (op afspraak) dan voelt u zich weer helemaal als herboren.



Kijk voor meer informatie op de website www.massagetherapietanyusha.nl



Voor een afspraak kunt u bellen, sms'en of appen naar 06-44424909 of kijk eerst op

www.massagetherapietanyusha.nl en klik op de "Boek Nu" button voor beschikbaarheid. U kunt ook mailtje sturen naar massagetherapietanyusha@gmail.com.

Ik werk alleen op afspraak. Kijk ook op de website voor onze voordelige arrangementen.

Massage Therapie Tanyusha is CAT Complementair Aanvullende Therapeut: CM1246-17-03-18 Level 3. <https://catcomplementair.nl/> en is aangesloten bij GAT Geschillen Alternatieve Therapeuten.

Yoga Centrum Rivierenwijk

Yoga Asana: "voor iedereen een yogahouding"



Het Najaar-Yoga-Seizoen is begonnen in Yoga Centrum Rivierenwijk. Je bent van harte welkom om een yogales te komen volgen.

Er worden verschillende yogalessen verzorgd: hathayoga – 55+ yoga – vinyasa yoga – yoga nidra – chakra yoga – poweryoga – weekendyoga

– zwangerschapsyoga – post-natale yoga, en er is elke dag minimaal één yogales.

Yoga maakt je lichaam soepeler en je voelt je na een yogales fitter en vitaler. Yoga brengt rust, je raakt meer ontspannen en het 'zet je hoofd even uit', het brengt je in het hier en nu, en geeft je een moment helemaal voor jezelf!

Dus wil je kennismaken met yoga, wil je yoga weer oppakken of wil je de verdieping in? Meld je aan en kom eens langs voor een proefles.

Yoga Centrum Rivierenwijk is gevestigd op de Rijnlaan 167, Utrecht.

Meer informatie op www.yogacentrumrivierenwijk.nl

Je kunt ons bereiken via de website, via mail info@yoga-asana.nl of via 06-23855516.



Stichting Tamount levert een bijdrage aan de verbetering van de positie van de Marokkaanse gemeenschap in de wijk. Op die manier wordt ook bijgedragen aan de leefbaarheid en het samenleven van alle bewoners in de wijk. Hoewel Tamount er is voor alle leeftijden, richt Tamount zich vooral op de jeugd tussen 6 en 16 jaar. Echter de ouders worden daarbij niet vergeten.

Onderstaande activiteiten zijn gestart of gaan binnenkort plaatsvinden:

● **Arabishe lessen zijn gestart**

Taallessen en andere vormen van bijscholing worden vaak gegeven in de moedertaal van de deelnemer. Dit doen wij om de integratie en het begrip bij de mensen versneld te

vergroten. Voor inschrijving kunt u langskomen in het weekend tussen 13.00 en 15.30 uur.

● **Huiswerkbegeleiding en bijles is gestart**

Elke leerling krijgt bij ons persoonlijke aandacht. Bij ons kun je je huiswerk maken op een rustige plek, waarbij onze gemotiveerde begeleiders altijd voor je klaarstaan. Dit organiseren wij in de vorm van bijles voor kinderen van het basisonderwijs ter voorbereiding op de Cito-toets en het voortgezet onderwijs. Met als doel de jongeren te begeleiden bij hun schoolvakken. Voor inschrijving kunt u langskomen op zondag tussen 10.00 en 13.00 uur.

● **Inloop**

Dagelijks van 19.30 tot 23.00 uur is er mogelijkheid om onder het genot van een kopje thee van gedachten te wisselen. Een keer per maand wordt er een maaltijdavond georganiseerd.

Mocht u interesse hebben dan graag aanmelden via mail.

● **Opvoedcursussen**

Stichting Tamount organiseert opvoedondersteuning cursussen voor ouders uit de wijk. Meer informatie over de startdatum zullen wij communiceren zodra deze gepland zijn

● **Informatiebijeenkomsten voor kinderen**

Stichting Tamount organiseert dit jaar voorlichtingsbijeenkomsten voor kinderen over de gevaren van drugs en over social media. Meer informatie over de startdatum zullen wij communiceren zodra deze gepland zijn.

Contactgegevens:

Algemeen: Brom 06-55174300

Bijles en huiswerkbegeleiding:

Jamal 06-24395286

info@stichtingtamount.nl

www.stichtingtamount.nl

Voedselbank

Beste bewoners van onze mooie wijken!

We willen u graag bedanken voor uw steun en de bijdragen die wij hebben mogen ontvangen aan het begin van het corona-tijdperk. Bij deze zouden wij wederom een beroep op u willen doen. Wij zouden het op prijs stellen als voedselbank dat u ons weer wilt steunen met houdbare producten en/of zo mogelijk financieel. Een financiële bijdrage zou ons helpen om voor de gezinnen iets extra's te doen met de feestdagen zoals bijvoorbeeld het geven van een bioscoopbon. Dit kan door te storten op rekeningnummer NL87INGB 0004793940 ten name van st ruimte voor de buurt inzake Voedselbank, onder vermelding van Donatie Voedselbank.

U kunt de **producten afleveren op vrijdagden tussen 10.00-14.00 uur** in buurthuis **De nieuwe Jutter**, Amerhof 66. Let op de aangepaste tijd in verband met de maatregelen rond corona. Voor telefonisch contact met Joop of Catharina bel met 0640954356.

Bij voorbaat hartelijk dank, namens alle vrijwilligers. Groetjes Catharina

10 jaar Lister in de Noordzeestraat

Bij Lister begeleiden we al meer dan 30 jaar mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. We bieden huisvesting en begeleiding in de wijk. Deze begeleiding is herstelondersteunend.

De Lister-locatie in de Noordzeestraat bestaat dit jaar 10 jaar! Om dit te vieren zijn er verschillende activiteiten geweest, zoals *Struinen in de Tuinen* en een *Nederlandse middag met balkonbingo*.

Ook **exposeren we in buurthuis De Nieuwe Jutter**. Er is kunst te zien van de tekenclub en schilderwerk van een van de bewoners. De expositie is nog te zien tot eind oktober. Als u wilt komen kijken, dan is het verstandig om even contact op te nemen met De Nieuwe Jutter (030-2883190) om na te gaan of deze geopend is. Dit in verband met de coronamaatregelen.

Ton Wagenvoort, Lister Noordzeestraat

Vrouwencirkel

Eens per 4 of 6 weken wordt de vrouwencirkel georganiseerd. In de vrouwencirkel delen we wat ons bezig houdt volgens de Sjamanistische methode van de Talking Stick. Zie voor meer informatie www.inzich-t.nl

De volgende data zijn: zondag 4 oktober, zondag 8 november, zondag 13 december, steeds van 15.00 tot 17.30 uur. De thee staat om 14.45 uur klaar.

Locatie: Kleine Geertekerkhof 1. Draag makkelijke kleding en sokken, je kan



je eigen meditatiekussentje meeneemen. De eerste deelname is gratis, daarna 15 euro. Je kunt per keer deelnemen, voel je welkom. Wel even van tevoren aanmelden bij Ineke Gorter door een berichtje op telefoonnummer 06-28642905



Nieuw bestuur
gezocht

Stichting zoekt nieuwe vrijwillige bestuursleden

Wijkspelaan De Boog is een groene ontmoetingsplek voor de hele wijk, voor bewoners van alle leeftijden. De Boog is spelaan en wijktaan. Kinderen kunnen er naar hartenlust spelen en spelend leren, wijkbewoners kunnen er ontspannen en elkaar ontmoeten.

In augustus 2014 werd Stichting Wijkspelaan De Boog opgericht met een vrijwillig bestuur, bestaande uit omwonenden en bezoekers van De Boog. Het huidige bestuur heeft aangegeven dat het tijd wordt voor een bestuurswissel en geeft het stokje graag door aan (nieuwe) wijkbewoners.

Bewoners van Rivieren- en Dichterswijk opgelet!

- Ben jij ook voor het behoud van een fijn & groen spelaan voor onze wijk?
- Ben je graag betrokken bij ontwikkelingen in je wijk?
- Ben je goed in netwerken of zit je boordevol goede ideeën?

Pak je kans en maak het verschil, samen en met andere wijkbewoners

Je helpt de spelaan door te doen wat je leuk vindt en door jouw kennis & vaardigheden te delen. Iedereen is welkom en ook in weinig tijd kun je veel betekenen.

Meer weten over de bestuursfuncties? Neem contact op met bestuur@wijkspelaandeboog.nl

Organisatie

Met het beleidskader 'Spelaanruimte maken we samen' (2017) streeft de gemeente ernaar om het eigenaarschap en beheer van de 21 Utrechtse spelaanen geleidelijk zoveel mogelijk bij bewoners neer te leggen, met professionele ondersteuning op maat en met bewaking van kwaliteit. Vanuit die gedachte heeft De Boog in 2016 al het groenbeheer van de spelaan overgenomen van de gemeente Utrecht. Sinds 2018 is ook het 'sociaal beheer' in handen van de stichting.

Twee **spelaanmakers** werkzaam in De Boog zorgen voor het dagelijks 'sociaal beheer' van de spelaan. Bezoekers jong en oud zijn bij hen in goede handen: ze houden een oogje in het zeil als er gespeeld wordt, ze doen kleinschalig onderhoud, ze zijn aanspreekpunt voor bezoekers en omwonenden en ze organiseren bovendien tal van leuke activiteiten.

De **vrijwillige bestuursleden** fungeren op afstand als sparringpartners voor de spelaanmakers en zetten zich in voor een gezonde en gezellige spelaan, nu en in de toekomst. Ze behartigen de belangen van de spelaan en stemmen ontwikkelingen in en om de spelaan af met belanghebbenden (stakeholders) van De Boog, zoals o.a. omwonenden, BSO K&M Kind & Co, Brede School Rivierenwijk & Dichterswijk, lokale ondernemers, Gemeente Utrecht en NUSO.

De Halter

Sinds 1977 is krachtsportvereniging De Halter gevestigd in het prachtige Amsterdamse School-gebouw in de Utrechtse Dichterswijk. Een club met een rijke historie, die op 1 mei 2021 groot feest viert. Want dan bestaat de club 100 jaar!

Hoe het begon

We gaan terug naar het voorjaar van 1921. Geen gemakkelijke tijd, want de economische en sociale gevolgen van WO1 zijn nog duidelijk voelbaar. Utrecht kampt met een hoge werkloosheid, veel mannen zoeken hun heil in de drank. Een aantal jonge mannen, aangevoerd door Willem Hooft, is er klaar mee. Ze willen deze uitzichtloze situatie doorbreken en wat om handen hebben. Ze besluiten een kaaspakhuis om te bouwen tot worstelzaal, een populaire bezigheid in die tijd. Het houdt ze van de straat én van de drank. Met geen cent te makken, bietsen ze her en der de materialen, die nodig zijn om het pand weer in acceptabele staat te krijgen en op 1 mei 1921 is het zo ver: worstelclub de Halter ziet het levenslicht.

Plezier centraal

Met plezier bewegen; daar draait het in de club tegenwoordig om. Of dat nu op top- of recreatief niveau is, jong en oud komen er aan hun trekken. De Halter is inmiddels een buurtvereniging waar naast worstelaars, ook andere wijkbewoners komen sporten. Ouderen komen 's ochtends bewegen om fysiek en mentaal fit te blijven en in het weekend wordt er gebasketbald en gaan de allerjongsten koprollend de worstelmat over bij de Kinder Sport Academie.

Aanbod

De Halter geeft stoei- en worstellessen aan jong en oud op verschillende niveaus.

Maandag- en woensdagochtend wordt er onder deskundige begeleiding Vutfitness gegeven. Peuters en kleuters kunnen op zaterdagochtend komen bewegen bij de Kinder Sport Academie (KSA). Op zondagavond traint er een basketbalteam dat altijd geïnteresseerd is in nieuwe leden.



Zie voor meer informatie: www.dehalter.nl



Worstelaars De Halter op zolder in het Kaaspakhuis aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht (1943)

Verdichten in Dichterswijk!



Impressie van de
nieuwe woonbuurt
Kruisvaartkade

Nieuwe woonbuurten Kruisvaartkade en Heycopstraat

Viel hier eerder al te lezen over woningbouwprojecten langs de Jutfaseweg en in de Reitdiepstraat in Rivierenwijk, ook in de Dichterswijk gebeurt een hoop op dat gebied. Over twee nogal prominente ontwikkelingen lees je hieronder wat meer. Tussen het spoor vanaf station Vaartsche Rijn richting Utrecht Centraal en de Kruisvaart, realiseert MRP Development de komende jaren in samenwerking met NS Stations de nieuwe woonbuurt Kruisvaartkade. Er komen circa 600 woningen, waarvan in ieder geval 20 procent sociale woningbouw en 75 woningen binnen het midden huursegment. De rest van het plan omvat vrije sector koopwoningen. Direct daarachter komen appartementengebouwen tot circa 10 verdiepingen langs het spoor. Er komt ook ruimte voor dienstverlenende bedrijven en horeca.

Voor fietsers en voetgangers wordt de buurt bereikbaar via de Jan van Foreestraat, de te renoveren hefbrug ter hoogte van de Hubert Pootstraat en een nieuw aan te leggen verbinding bij de Da Costakade langs het Trimbos-instituut. Auto's kunnen het gebied in en uit via de Jan van Foreestraat en parkeren ondergronds. Ook haakt het bestemmingsplan aan bij het buurtinitiatief 'Ringpark Dichterswijk' door een groene route langs de Kruisvaart te realiseren. De eerste bouwphase start in december 2020. Voor info: www.kruisvaartkade.nl.

Aan de andere kant van de Dichterswijk ligt de **Heycopstraat** aan de rand van Parkhaven. Op het voormalige terrein van soepfabriek Intertaste wordt een duurzame woonbuurt ontwikkeld met 416 huurwoningen: 63,5 procent (265 woningen) in de dure huursector, 20 procent (83 woningen) in de sociale huursector en 16,5 procent (68 woningen) in de middel dure huursector. Er komen 412 parkeerplaatsen onder een gedeeltelijk openbaar

groen dek, waardoor er aantrekkelijke voetgangersverbindingen ontstaan. Er wordt een nieuwe brede laan met bomen aangelegd in het verlengde van het Heycopplein, wat bijdraagt aan de versterking van het Ringpark. Ook komt er voor bewoners gelegenheid om te spelen en wandelen of bijvoorbeeld te sporten in de wijk. Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van deze nieuwe woonbuurt in Parkhaven werd begin 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna konden wij geen nieuws meer vinden over de ontwikkelingen en het nieuws op de gemeentelijke website loopt zelfs wat achter op de actualiteiten. Voor info: www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/heycopstraat-nieuwbouw/

Maurice Hengeveld



Impressie van het plan Heycopstraat (rechts de Heycopstraat richting Croeselaan op de achtergrond)

Creatieve broedplaatsen aan het water

Aan de overkant van de Merwede is een bijzondere, diverse gemeenschap ontstaan. Een gemeenschap, een broedplaats van creatieve geesten met passie voor de culturele en creatieve sector. Ze hebben zich verenigd in **De Makers van Merwede**. Een aantal van hen is bewoner van de Rivierenwijk of Dichterswijk. Zoals Laurens Mooiweer, bekend van het 'Emmertje van Utrecht' van de campagne Opening Catharijnesingel. 'Ik heb sinds 2015 mijn werkplek bij **Vechtclub XL** samen met mijn compagnon met ons creatief bureau voor video. Het is fijn om een plek te hebben waar meer creatieve geesten werken. Je hebt collega's met wie je kan sparren en met wie je dingen kan delen tijdens een lekker ontbijtje of met een biertje bij onze eigen horeca. Er is veel creatief talent en we zijn erg toegankelijk, dus

iedereen kan bij ons binnenlopen met een vraag. We denken graag mee en zoeken voor elke vraag de beste persoon'. Hier speelt het ondernemen naast het creatieve proces een grote rol. Bij de **Alchemist** is het sociale ondernemerschap in het publieke domein het uitgangspunt, zij brengen o.a. Utrechtse met elkaar in dialoog. **Kanaal30** huisvest creatieve en sociaal bewogen ondernemers, biedt ruimtes aan voor dagverhuur voor grote groepen, organiseert activiteiten als muzikles en kindtheater en je kan terecht bij **cafe Keet**, de **Stadstuin** huisvest ondernemers die zakelijk willen groeien en daar hun kantoor – en een hapje en drankje – vinden en de **Createur** biedt o.a. ruimte voor creatieve hout- en staalbewerkers die atelier en werkplaats met elkaar willen delen. Dit is nog

maar een greep van de activiteiten in de broedplaatsen. Meer dan ooit zijn deze creatieve geesten zich ervan bewust dat delen van kennis, ervaring en talent het eigen ondernemerschap en de creatieve processen versterkt. De creatieve broedplaatsen willen elkaar op die manier graag verder brengen.

21 november Winterwinkelen

Naar traditie zullen de Makers bij elke broedplaats buiten een markt organiseren (binnen bij slecht weer). Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de coronamaatregelen en wordt het aantal personen gereguleerd zodat er niet teveel mensen op één plek zijn. Vanwege corona zal er ook een online aanbod zijn. Houd de site van de Makers in de gaten: www.makersvanmerwede.nl

In de riksja met....?

Beste wijkbewoners, bij buurthuis de Nieuwe Jutter staat de riksja. Een mooie en bijzondere fiets. Op de voorbank kunnen twee passagiers plaatsnemen, achter hen zit degeene die fietst. Van oorsprong wordt de naam 'riksja' gebruikt voor een fiets waarbij de passagiers áchter de bestuurder/fietser zitten. Maar daar doen we hier niet moeilijk over. Met de riksja kunnen passagiers al fietsend een mooie rit beleven en op een makkelijke én milieuvriendelijke manier vervoerd worden. De riksja is aangeschaft en gebruikt door Fietsen Alle Jaren, een project dat vanuit de Fietsersbond door heel Nederland van start is gegaan. Speciaal gericht op (met name) ouderen en alle anderen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Heel wat passagiers door Nederland heen hebben prachtige tochten gemaakt en vele kilometers afgelegd op de riksja, met de vrijwilligers van Fietsen Alle Jaren als bestuurder.

Net als zovelen wereldwijd, is het project geraakt door de corona-crisis. De fiets is hét ideale vervoersmiddel, juist ook in tijden van corona. Maar bij de riksja is het niet mogelijk 1,5 meter afstand te houden tot de passagiers, ook helpt de bestuurder meestal met het in- en uitstappen, het vastmaken van de gordels etc. In Utrecht hebben de vrijwilligers helaas besloten om het project te stoppen. We kijken met veel genoegen terug op alle ritjes die gemaakt zijn en hopen dat alle passagiers genoten hebben, net zoveel als de fietsers!



De riksja blijft gestationeerd bij buurthuis de Nieuwe Jutter. Het bestuur van de Nieuwe Jutter wil graag de riksja behouden voor gebruik in de wijk en heeft de visie dat qua corona-maatregelen de regels betreffende openbaar vervoer gehanteerd kunnen worden.

Echter... hoe dat nu

verder aan te pakken en op een goede manier te coördineren? Een aantal fietsvrijwilligers wil graag doorgaan met het aanbieden van ritten en het geven van instructie aan mensen die geïnteresseerd zijn in het leren fietsen met de riksja en passagiers.

We zijn **op zoek naar iemand** die het leuk vindt en tijd heeft om het **beheer van de riksja en coördinatie en overleg** op zich te nemen. Dus: kent u iemand, of bent u zelf iemand die deze uitdaging aan wil gaan, neem contact op! Zodat de riksja snel weer gebruikt kan worden voor mooie en nuttige fietsritjes!

U kunt contact opnemen met de Nieuwe Jutter, of met ondergetekende.

Namens alle vrijwilligers, Iris Tjong 06-14851455,
iristjong@gmail.com



Waarom STOEIEN EN WORSTELLEN bij de Halter Utrecht?

- Worstelen is gezond.
- Worstelen is goed voor lichaam en geest.
- Worstelen is goed tegen overgewicht.
- Worstelen verbetert de grove en fijne motoriek.
- Worstelen vergroot zelfvertrouwen en discipline.
- Worstelen brengt uw kind in contact met andere kinderen.
- Worstelen voorkomt verveling en rondhangen op straat.
- Worstelen verbetert de concentratie en de schoolprestaties.
- Worstelen voorkomt schooluitval.
- Worstelen vermindert criminaliteit.
- Worstelen geeft hoop.

Worstelen ook wat voor jou?
Kijk snel op www.dehalter.com
Heycopplein 5 te Utrecht (Dichterswijk)



ZWANGERSCHAPSYOGA in de Rivierenwijk

Ben je zwanger? Wil je je bewust voorbereiden op de bevalling? En wil je fit blijven tijdens je zwangerschap en tegelijkertijd rust en ontspanning ervaren?



Dan is Zwangerschapsyoga wat voor jou!

- Zwangerschapsyoga is een uurtje helemaal voor jezelf.
- Het is een goede voorbereiding op de komende bevalling.
- Het helpt om bewuster toe te kunnen leven naar de komst van het nieuwe kindje.
- Je blijft in beweging en fit, ook met je zwangere lichaam.
- Er is veel ruimte voor ontspanning en alle aandacht is voor jou en voor de baby.
- Je leert je zwangere lichaam beter kennen, beter (aan)voelen en je ontwikkelt meer vertrouwen, vertrouwen in jezelf en in je lichaam.

Er zijn 3 groepen Zwangerschapsyoga in **Yoga Centrum Rivierenwijk**, Rijnlaan 167: Maandagavond om 20:15 uur, dinsdagavond om 19.00 uur; en zaterdagochtend om 11.30 uur. De lessen worden gegeven door Esther Hazendonk, een ervaren en gecertificeerd zwangerschapsyogadocent. De lessen worden (deels) vergoed door de zorgverzekering.

Wil je meer weten? Alle informatie staat op www.zwangerschapsyogautrecht.nl; je kunt ook mailen naar info@yoga-asana.nl of bel 06-23855516.



Tentoonstelling: 'Mag ik binnenkomen?'

Het **Volksbuurtmuseum** presenteert van **1 oktober 2020 tot en met 19 januari 2021** een indrukwekkende tentoonstelling over de levens van een aantal bijzondere inwoners uit Rivierenwijk. De tentoonstelling **Mag ik binnenkomen?** maakt onderdeel uit van het grote interview-project **Lessen voor de toekomst**, waarbij het Volksbuurtmuseum zo'n honderd bewoners uit verschillende Utrechtse wijken interviewt over hun leven, hun werk en hun wijk. Hoe kijken ze daar naar en welke ideeën willen ze meegeven aan (jonge) mensen voor de toekomst?

Opvallende Rivierenwijkers

De tentoonstelling is een samenwerking met fotograaf/beeldend kunstenaar Saskia Janssen. In 2011 begon zij met het fotograferen van Gerard, voddenboer van beroep. Geïntregeerd door zijn manier van leven, besloot zij hem in zijn dagelijks leven te volgen met haar camera. Als vanzelf vertelde hij haar zijn verhaal. Na Gerard volgden Antoinette, Bep en Cor, Ruurd, Anneke en Fia. Opvallende mensen uit Rivierenwijk die iets te vertellen hebben. Hoewel zij op het eerste gezicht heel anders lijken, zijn hun verhalen herkenbaar en bieden zij reflectie op ons eigen leven, waarbij thema's als kwetsbaarheid, onvermogen, eenzaamheid, kracht en overleven aan bod komen.

Kom binnen

In de tentoonstelling zijn de portretten te zien en kun je digitaal door de persoonlijke fotoverhalen bladeren. Via deze intieme en persoonlijke documenten stap je het leven binnen van bijzondere mensen met levensverhalen die gezien en gehoord mogen worden. Als je de foto's bekijkt word je nieuwsgierig naar het verhaal en als je het verhaal hoort, wil je de foto's weer opnieuw bekijken.

Meer info: www.volksbuurtmuseum.nl

Een goede buur...



Het doet altijd goed: een bloemetje, iets leuks doen met elkaar, een woord van troost, gelukwensen. In iedere straat zijn er wel

mensen die naar een ander omkijken. Ben jij zo iemand of ken jij zo iemand? Vraag nu een Lief & Leedpakketje aan. Dat ga je leuk vinden.

Wij zijn bewoners die weten hoe belangrijk je burens zijn. We werken samen met Dock.

Dus vraag bij ons dat pakketje aan: liefenleedutrecht@gmail.com

Kees Fortuin en Audrey Breijman

Expositie uitgesteld

In de vorige editie van de Rivierwijker werd melding gemaakt van de tentoonstelling 'Dynamisch organische beelden van Jan Pijpker' die voor enkele dagen op Eemstraat 7 gehouden zou worden.

Deze expositie is uitgesteld tot na de coronacrisis. Het is erg jammer maar ook belangrijk dat veel mensen van de ruimtelijke werken van de bijzondere beeldhouwer kunnen genieten, zo vindt Het Hapsis Huis.

Andere activiteiten van het Hapsis Huis vinden wel doorgang.

Ga voor meer informatie naar de website www.hethapsishuis.nl

Groen in de Wijk

Verrassende kennis

Je hebt van die straten die een soort groen tunneltje zijn, zoals de Da Costakade. Ik fietste er pas doorheen en er viel me ineens op wat op. Een brede grote acacia, voor de deur van het Trimbos Instituut. De takken vormen een dak boven de straat. Ik maakte er een foto van.

De boom was er een van een hele rij langs de straat. Mooi, zo'n rij acacia's, dacht ik. Eens opzoeken hoe oud ze zijn. Op de site van de gemeente Utrecht, onder Wonen en leven, staat een heel hoofdstuk over Parken en groen. Daar vind je ook de Bomenkaart. Daarop staan alle bomen in de gemeente aangegeven. Als je een stipje aanklikt kun je zien wat het plantjaar is. Best oud al, deze boom. Hij is in 1970 geplant. Ik lees de informatie die er verder bij staat: het is geen acacia, het is een es! Een Fraxinus Excelsior, om precies te zijn. Ik zoek wat informatie en plaatjes op internet, lees iets over veervormige bladeren en zwarte knopschubben. De es hoort bij de familie van de olijfbomen.

Met deze nieuwe informatie fiets ik nog eens langs de bomen op de Da Costakade en ik 'herken' de es. Aan de overkant van de kade staan wel acacia's, maar in deze rij staan essen. Nou woon ik al jaren in Zuid-West. Daar staan ook best wel acacia's, zoals in de Bolksbeekstraat. Maar in al die jaren heb ik over de essen heen gekeken. Ik schreef er een haiku over.



*een rij acacia's
verandert zomaar ineens
in een rij essen*

Je kunt op van allerlei manieren genieten van groen in de wijk. Soms extra door je te laten verrassen door nieuwe kennis.

Ine van Emmerik



27-09-1920 bezoek aan de Vrije Gemeente Amsterdam

Rabindranath Tagore, geboren te India en Nobelprijswinnaar in 1913, was op zeer veel terreinen actief en had een belangrijk aandeel in de bevrijding van India. Hij was ook pedagoog en stichter van scholen, gaf colleges in verschillende landen, zo ook eenmalig op de Utrechtse universiteit.

Op zijn eigen school werden de kinderen opgevoed in de zin van wereldbroederschap. (zie *Utr.Nieuwsblad* 29-09-1919).

Vanwege zijn buitengewone interesse in de opvoeding bracht hij op 28 september 1920 's middags na de thee een bezoek aan de Fröbelschool

Rivierenwijk 100 jaar geleden

op de Croeselaan (nu Vondellaan geheten). De kinderen ontvingen de Nobelprijswinnaar met ritmische oefeningen (*Utrechts Nieuwsblad* 29-09-1920). Niet één andere school in Nederland had zijn voorkeur. Dr. E. Bonebakker, referendaris gem. onderwijs, leidde hem rond: *In deze school heeft men getracht de fouten van de andere Utrechtse scholen te herstellen. Deze school ligt op 't noorden, maar tegelijk op 't zuiden, want de achterkant is bijna geheel van glas tot op zithoogte. Het licht stroomt dus overvloedig naar binnen. Er zijn tuintjes voor de kinderen, een zandspeelsterrein en een verhard gedeelte. Een prachtige vondst is ook het aanbrengen van wandversieringen op kinderhoogte.* In de Gemeentelijke Fröbel en Lagere School aan de Vondellaan in Utrecht. later Dr. De Visserschool, zijn bij de bouw tal van tegels en tableaux met dieren, sprookjes, speelgoed en uitbeeldingen van kinderliedjes

geplaatst. Het tijdschrift *Bouwwereld* wijdt in het najaar van 1918 een bespreking aan dit ontwerp van de architect Martin Rietbergen. 'De tegelbeschilderingen zijn naar gegeven schetsen verdienstelijk uitgewerkt door de firma Heystee & Smit te Amsterdam.' De tegelhandelaar Arnold Heystee is in deze jaren ook directeur van de Plaatelbakkerij Delft in Hilversum, waar dan ook veel van zijn opdrachten worden uitgevoerd. In 1991 is de school afgebroken.

Peter Sprangers



Sneeuwwitje en Zakdoekje leggen

Politiek forum Merwedekanaalzone

In de laatste Rivierwijker brachten wij **4 november** reeds onder uw aandacht. Op deze dag organiseren wij, in de avond, in samenwerking met het Stadspodium, een **politiek forum**. Hiervoor nodigen wij wethouder Kees Diepeveen en een raadslid van iedere politieke partij uit. Wij gaan opnieuw met hen in gesprek over de plannen rond de Merwedekanaalzone en de geplande extra bruggen. Hoe komen zij tot hun besluitvorming, wetende dat:

- in 2019 rond de 2000 mensen uit de Rivierenwijk hun handtekening zetten onder een petitie tegen de extra bruggen?
- er ontzettend veel vragen, kritische opmerkingen en alternatieve oplossingen zijn ingediend in het verleden en met de ingezonden zienswijzen in 2020?

- het draagvlak voor de extra bruggen in Rivierenwijk, maar ook in de Dichterswijk en Hoograven zeer gering is?
- de, door de gemeente gewenste, burgerparticipatie steeds meer een pro-formakarakter lijkt te hebben? Echter, zonder uw deelname is het niet mogelijk een mooie en zinvolle avond te hebben. **Wij hebben u, Rivierenwijkers, nodig en doen derhalve nogmaals een dringend beroep op uw inzet.**

Zoals eerder gezegd, zitten we in de laatste fase van de besluitvorming rond de plannen aan de Merwedekanaalzone: in het voorjaar van 2021 valt het beslissingsmoment voor de gemeenteraadsliden. Laten we die tijd zoveel mogelijk benutten, zoals op 4 november aanstaande, maar ook via ingezonden brieven/mails en inspraakavon-

den. Werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar strijdt voor het behoud van woongenot in deze prachtige wijk! **Neem deel aan ons politieke forum.** De avond op 4 november wordt georganiseerd conform de coronaregels, dus aanmelden is nodig. Op de avond wordt de 1,5 meter afstand aangehouden. En als u klachten heeft, kunt u natuurlijk niet komen. **Aanmelden kan t/m 1 november a.s. op e-mailadres: houd.rivierenwijk.leefbaar@gmail.com** Vermeldt u even uw naam, adres en telefoonnummer. Na inschrijving krijgt u van ons bericht. Wij streven ernaar beeldopnamen van de avond te maken om zoveel mogelijk mensen te bereiken. U hoort nog van ons.

Werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar

Sorry!

Door een misverstand is de Rivierwijker eind augustus niet overal in de Dichterswijk bezorgd. Excuus hiervoor. Deze keer ligt de Rivierwijker weer bij iedereen in de Rivierenwijk en Dichterswijk op de mat.

Uit de Nicolaïkerk

Begin oktober... Na een lange hete zomer breken koudere tijden aan. Intussen grijpt het virus weer om zich heen, mede dankzij mensen die geloven in complotten en eigen viruswaarheden... Ik hoop dat u zich niet laat manipuleren door 'influencers' met hun #ikdoenietmeer mee. Aangesticht door meneer Engel, die volgens een zo'n meisje immers 'alles weet'. Ja, hij heeft zijn naam wel mee.

Het christelijke geloof heeft soms ook irrationele kanten, maar alwetendheid kunnen we echt beter aan God overlaten. En ons verstand gebruiken waar we het van onze Schepper voor gekregen hebben. We zijn verantwoordelijke mensen, geroepen om elkaar te behoeden en te bewaren. Laten we samen ons best blijven doen. We hopen en bidden dat u gezond blijft.



Christelijke meditatie in de Kruiskapel van de Nicolaïkerk

In de Nicolaïkerk zijn we in de Kruiskapel een pioniersplek gestart met als titel Huis van de ziel. Een plek van bezinning, stilte, mystiek en meditatie in onze kerk, om zinzoekers een plek te bieden die de traditionele kerk niet aanspreekt. U gaat daar vast nog veel over horen. Bezoek ook eens de gloednieuwe website, gebouwd door Margriet van Dijk:

www.huisvoordezielutrecht.nl.

Pauline Weseman, een van de initiatiefneemsters van de meditatiegroep schreef een mooi artikel in een reeks voor dagblad Trouw (25 september, onder Religie en Filosofie), waarin herkenbaar is waar we ook in Utrecht mee bezig zijn. Zie www.trouw.nl.

Woensdag 28 oktober, 19.00 uur, Kruiskapel: Christelijke meditatie en daarna steeds in de even weken.

Concerten, alle onder voorbehoud i.v.m. coronaregels

- 30 oktober, 20.00 uur. De Nieuwe Philharmonie Utrecht: 'Stabat Mater' van G.B. Pergolesi, www.nputrecht.nl.
- 14 november, 20.00 uur. Kamerkoor NEON o.l.v. Fokke Oldenhuis met orgel. Muziek van Josquin Desprez, Jean Anglais, Bert Matter. Kaarten te koop aan de kerk. Zie ook www.nicolaiconcerten.nl.
- 21 november, 20.00 uur. Oud en nieuw repertoire door Kamerkoor Next, aanvang 20.00 uur, zie www.kamerkoornext.nl.

Buurtkamer

Beste buurtbewoners

In de buurtkamer is het gezellig! Kom eens een keertje langs om te kijken of het iets voor jou is. Een kopje koffie/thee of een kopje soep drinken, een praatje maken met elkaar over van alles en nog wat. Helaas kunnen we (nu er nog steeds corona speelt) niks regelen wat uitjes betreft. Misschien dat er in het voorjaar wat meer ruimte voor zal zijn.

We zijn open iedere **donderdag van 14.00-16.00 uur** in het **Strandpaviljoen Noordzeestraat 20**. De ingang is aan het Drakenplein (speeltuinen). Je bent van harte welkom!!!! Durf je niet alleen? Neem dan je vriendin/buurvrouw mee. "Hoe meer zielen, hoe meer vreugde", zeggen we maar. Misschien tot gauw!

Ik woon nu op een mooie plek in Hoograven. Tegenover mij heb ik een mooi park met veel groen/zwanen/eenden en kraaien die dag en nacht kwetteren in de bomen. Soms wel een beetje irritant als je 's avonds wil gaan slapen. De wolkenparade die voorbij trekt is een prachtig gezicht. Ikzelf noem het meestal: panorama-uitzicht. Nu dat was het weer, tot de volgende keer zullen we maar zeggen.

Gastvrouwen Cor en Paula

Drumles voor iedereen!

Midden in de Rivierenwijk (Volkerakstraat) is Drumschool Utrecht gevestigd.

Drumleraar Bram Jacobs is gediplomeerd docent en een ervaren allround drummer.

Tijdens de privé-lessen staat plezier met een persoonlijke aanpak voorop, in een ontspannen sfeer.

- Gratis en vrijblijvende proefles van 30 minuten
- Lessen op maandagavond tussen 18.00-22.00 uur (mogelijk uitbreiding extra lesdag)
- Geen inschrijfkosten etc.
- Lespakketten van 4 lessen (22,50 euro per 30 minuten privé les)
- Tot 21 jaar vrijgesteld van btw
- Naast les in de studio ook online lessen via Skype mogelijk
- Aangesloten bij Jeugdfonds Cultuur (subsidieregeling in geval laag inkomen ouders)

Contactgegevens Drumschool Utrecht
Bram Jacobs | Tel: 06-41367342
info@drumschool-utrecht.nl
www.drumschool-utrecht.nl





Koor Met Een Beetje Meer

Tsja, samen zingen is in deze tijd van corona een risicovolle bezigheid geworden. Daarom is er besloten in ieder geval tot januari 2021 niet samen te komen. In september hebben we het nog even geprobeerd in een zaaltje aan het Rotsoord, met een klein groepje. Het was heel gezellig en fijn om weer samen te zingen! Maar de meeste koorleden en de dirigente gaven aan het toch te onveilig te vinden. We hopen op andere tijden. En... vergeet ondertussen niet lekker te blijven zingen in de keuken, op de fiets, onder de douche. Zingen kun je overal en altijd ;-)

*We houden jullie op de hoogte!
Catharina, Astrid, Trudy en Annerieke*

Trefpunt, buurthuiskamer Rijnlaan

Gelukkig gaat het met de deelnemers van Het Trefpunt nog altijd goed. De mensen van de eetclub, de tekenclub en de zondaggroep van de Marokkaanse vrouwen zijn alweer een aantal weken bij elkaar gekomen. Dat kon ook goed, omdat het niet te grote clubs zijn. Maximaal mogen er volgens onze richtlijnen 6 personen in de huiskamer en 2 in de keuken aanwezig zijn.

Er wordt weer samen getekend, gekookt en gegeten, lessen gevolgd en vooral verhalen verteld.

De andere groepen van Marokkaanse vrouwen beginnen in oktober weer, net als de koffie/bingoclub. Voor hen is het spannend. Hoe pakken ze dat aan als de groep meer is dan 8 personen. Ze vinden er vast iets op, binnen de regels en in overleg met het bestuur. Ook als alle groepen weer van start zijn gegaan is er nog ruimte voor extra activiteit.

Voor € 25 per 2 uur kunt ook u gebruik maken van onze ruimte. Voor uw intervisie, leesclub of andere bijeenkomst waarvoor u zelf net niet voldoende ruimte hebt om 1,5 m afstand te houden.

Hebt u daar belangstelling voor, stuur dan een mail naar

stichtingrvdb@gmail.com. Onze nieuwe voorzitter van het bestuur Annerieke Klomp neemt vervolgens contact met u op. We heten u graag welkom.

*Lonnie Ploegmakers,
Aftredend voorzitter Stichting Ruimte voor de Buurt*

Boomspiegel in je straat?

Wil je ook een boomspiegel in je straat? Je kan nog meedoen tot eind oktober!

De Waalstraat is drie tuintjes rijker. Bewoners legden deze aan in de 'boomspiegels' in hun straat. Zo'n boomspiegel is de ruimte rond de voet van een boom. Met het aanleggen van de tuinen werd de aftrap gegeven van de campagne 'Zet Utrecht in Bloei!'. Dit is een initiatief van Utrecht Natuurlijk en Stichting Guerrilla Gardeners in samenwerking met de gemeente Utrecht. Het is al langer beleid voor de gemeente dat bewoners een boomspiegel kunnen adopteren.

Op woensdag 23 september was met de aanleg van drie boomspiegelstuinen in de Waalstraat in Rivierenwijk de kick-off van de campagne. De bewoners Janette, Abel, Nynke en Batul hadden hier al lange tijd de wens om de kleine, stenige boomspiegels om te toveren in een groene oase. Janette Brouwer: "Ik word zo vrolijk van het zien van planten en bloemen en de kleuren en geuren daarvan wanneer ik door de stad fiets. Sommige plekken in Rivierenwijk kunnen wel

wat opgefleurd worden. Zo ook deze plek. En aangezien ik hier vlakbij woon, werd ik enthousiast om mee te doen, want zo kan ook ik ervan genieten. En ik vind het ook superleuk om dit samen met burens te doen...De geplante boomspiegels verbinden buurtgenoten en dat vind ik er ook mooi aan."

Wethouder Kees Diepeveen legde een tegel 'beheerd door bewoners' aan om de adoptie van de boomspiegels officieel te maken. Hij waardeert het initiatief: "Hier begint 'Zet Utrecht in Bloei', laat het als een lopend vuurtje door de stad gaan. Laten we samen met onze inwoners Utrecht groener maken".

De campagne loopt vanaf 23 september tot eind oktober. Op de site zetutrechtinbloei.nl kun je kijken of de boomspiegel die je op het oog hebt, geschikt is voor het maken van een tuintje. Na je 'adoptie' van de boomspiegel kun je op de website gratis zaadjes aanvragen en kun je bij de stadsboerderijen Utrecht gratis planten ophalen.

Loog Landaal

Yoga in de zaal en live thuis

Elke dinsdag en donderdag live in de zaal of online op je laptop of telefoon. Samen met buurtgenoten blijf je fit en verhoog je je kracht, lenigheid en veerkracht. Ontspan en geniet!

Midden in Rivierenwijk verzorg ik yogalessen in een ruime zaal. De lessen zijn tegelijkertijd online thuis te volgen via Zoom. De yoga is een combinatie van actieve Hatha yoga, vloeiende Vinyasa en ontspannende Nidra yoga. Allemaal zeer toegankelijke yogavormen. Het is luchtig, soms stevig, altijd gevarieerd en geschikt voor elke leeftijd en elk niveau. Na de fysieke inspanning volgt de weldadige ontspanning.

Lessen van 70 minuten: dinsdag om 20.00 uur en donderdag om 19.30 uur in en vanuit de zaal aan de Noordzeestraat 20. Kosten € 8,70 per week op periode basis. Kom gerust eens mee doen of mee kijken!

Contact en info: www.yogalife.me | info@yogalife.me | 06-37409890 | Hans Bootsma



yogalife



In de begintijd 25 cent per zakje! De kroketten, de nierbroodjes en de liehanboutjes maakte hij zelf. En in de zomer werd er vooral veel ijs verkocht. Daarnaast een flinke verkoop in bier, frisdranken en bijproducten in de snoepsfeer. Veel gevraagd zijn verder de

hamburgers en de frikandellen-speciaal. Bij dit alles werkten de heer Stekelenburg en zijn echtgenote samen.

De heer Stekelenburg's stokpaardje was: Goede administratie spaart geld. Juist in ijsfric-zaken met zijn verschillende btw tarieven.

Vandaar ook de relatief toch wel wat duurdere elektronische kassa, in een qua omvang kleine buurtzaak. Hijzelf houdt er een doeltreffende administratie op na. Voor de inkoop heeft hij een mapje van alle leveranciers. Elke factuur controleert hij met een simpel zakcomputertje. Met zijn elektronische kasregister kan hij elk verkocht product automatisch uitsplitsen naar btw-groep, terwijl statiegeld van de flessen automatisch van de omzet wordt afgetrokken. Zo'n kasregister is inderdaad een investering als je gewend bent het geld zomaar in een lade te gooien. Maar de kassa verdient zich zelf terug. Op zijn 58 jarige leeftijd zijn de heer en mevrouw Stekelenburg met de zaak gestopt. Mevrouw en de heer Stekelenburg bedankt!

Van kraam naar Buurtzaak. In 1954 vond de heer Stekelenburg al spoedig een niet gebruikte kraam, die hij volledig ingericht voor een zacht prijsje kon huren. Hij liet zich door zijn eerste leverancier wegwijs maken met de apparatuur en de producten. Daarmee heeft hij langs de Vaartse Rijn in Utrecht gestaan. Dat liep goed.

In 1959 hoorde hij via een leverancier dat hij in de Roerstraat 21a een zaakje kon huren. Deze zaak was desalniettemin totaal verlopen. Toch waagde hij het het bedrijfje over te nemen.

Meeneemverkoop-zaak zou het worden. Deze zat op de hoek met de Dieze-straat in Rivierenwijk.

De heer en mevrouw Stekelenburg maakten er helemaal een typische buurtzaak van, met een

grote omzet. Zo werd het vele werk in deze binnenruimte toch beloond.

De ruimte om er iets ter plaatse te nuttigen, is er nauwelijks: 25 vierkante meter. Het was woekeren met de ruimte. En dan de apparatuur en de bijpro-

ducten die ook nog een plaats nodig hebben...

Bij de laatste verbouwing kwam er in de zaak een lange bakwand. Op de plek die vrijkwam konden een nieuwe open koelvitrine en een schepijsvitrine geplaatst worden.

Voor een zitje was er geen plaats. Soms stonden de mensen tot buiten in de rij. In die tijd kwam er een zeer gemêleerd publiek binnen van jong tot oud.



Negentig procent van de gekochte artikelen werd meteen meegenomen. Zij waren geopend van 12.00 tot 21.00 uur nou ja... dat kon nog wel eens uit de hand lopen.

Op de maandag waren zij gesloten. De producten waren van zeer goede kwaliteit. De geschraapte aardappels kwamen van de aardappelhandelaren Gebroeders Hank en Mieke Grijpma, Grevelingenstraat 12 hoek Amalia-dwarsstraat. Hank en Mieke kwamen uit Friesland. Soms gebeurde het ook wel dat de patat-aardappels op waren, dan werd Grijpma gebeld en werden de piepers door Stekelenburg zelf gepit en door de handbediende patatsnijder gedaan. Dus altijd verse patat.



Met vriendelijke groet
Co Scherrenberg
Tel. 030-8901323
Email: coscherrenberg@gmail.com
Voor Foto's-Knipsels-Praatjes over de JUTFASEWEG VAN TOEN en de HISTORIE VAN RIVIERENWIJK



Nieuws uit buurthuis De Nieuwe Jutter

Buurtbewoners, bezoekers en vrijwilligers zorgen ervoor, dat ons buurthuis een levendige ontmoetingsplaats is, waar veel gebeurt. Iedereen draagt haar steentje bij. Behalve de vrijwilligers in de beheergroep en in het bestuur zijn er veel andere vrijwilligers betrokken bij het buurthuis en alles wat er gebeurt.



Vrijwilliger gezocht

- Zo zijn er vrijwilligers die als gastvrouw en gastheer optreden en de bar bemensen.
- Vrijwilligers die activiteiten organiseren, zoals de mensen van de biljartclubs en het kaarten.
- De mensen van Tamount, die elk weekend de Arabische lessen voor kinderen organiseren.
- De vrijwilligers van Lister en van de buurt, die met elkaar 3x in de week een maaltijd op tafel zetten. En ook de vrijwilligers, die de maandelijkse maaltijd en de maandelijkse feestavonden organiseren.
- Ook zijn er mensen, die regelmatig klusjes doen en een aantal vrijwilligers, die meedoen als er extra man/vrouwkracht nodig is.



Er hebben zich in de loop van de tijd groepjes vrijwilligers gevormd. Zoals een energiegroep, een klusgroep en een groep vrijwilligers die de ouderensoos verzorgt. Zo hebben we een pool van vrijwilligers die zich in zetten voor diverse klusjes. Lijk het je leuk om een keer een bardiensten te draaien of iets te organiseren in De Nieuwe Jutter?

Of zou je voor andere activiteiten willen inzetten? Je bent van harte welkom.

Heb je wat uurtjes over in de week of zo af en toe en lijkt het je leuk om gezellig bezig te zijn? Kom dan eens langs of mail dan gaan we eens kijken wat je leuk vindt!

Buurthuis De Nieuwe Jutter - Amerhof 66 - 3522TR Utrecht - 030-2883190

www.facebook.com/denieuwejutter - www.denieuwejutter.nl - buurthuis@denieuwejutter.nl

Fotografie in de Nieuwe Jutter

Ook dat doen we in de Nieuwe Jutter. Een klein groepje mensen, die het leuk vinden om te fotograferen, komt om de 14 dagen samen. Er zitten mensen bij die het nog moeten leren en er zijn er bij die al iets verder zijn. Kom gerust eens kijken (op afspraak i.v.m. corona) 29 oktober is de eerstvolgende avond. Neem je camera mee dan gaan we misschien ook foto's maken. Wat voor foto's?... We bepalen de voor-

gaande keer wat het onderwerp of wat voor soort foto's het worden voor de volgende keer. Ook maken we ter plekke in de Nieuwe Jutter foto's van macro tot de vreemdste composities. Fotografie: een leuke hobby voor iedereen.



Nieuwsbrief de Nieuwe Jutter

In elke editie van de Rivierwijker staat nieuws over buurthuis de Nieuwe Jutter.

U kunt zich ook abonneren op onze nieuwsbrief, dan bent u verzekerd van het laatste nieuws over activiteiten in die maand. De nieuwsbrief attendeert u op nieuwe stukjes die ook op de website komen te staan. Zo hoeft u niet elke keer op de website te kijken en heeft u het nieuws uit de eerste hand.

U kunt zich abonneren door een mailtje te sturen naar

nieuwsbrief@denieuwejutter.nl

Uw makelaar in Rivierenwijk!

Willems & Steinvoort
Makelaardij o.g. en Assurantiën

Rijnlaan 7 | T 030 288 06 00 | www.willems-steinvoort.nl

